



BAŞKANLARIN GENEL KURUL KONUŞMALARI 3. CİLT

Nart Bozkurt

Hazırlayan: Nart Bozkurt
Tasarım: Atilla Ayık
Baskı: Yorum Matbaacılık
Fotoğraflar: TOBB Yayın Müdürlüğü Arşivi
ISBN:978-9944-60-809-1
TOBB Yayın No: 2011/123

İÇİNDEKİLER

M.Rifat Hisarcıklıođlu	641-816
57. Genel Kurul Konuşması (04 Mayıs 2002)	641
58. Genel Kurul Konuşması (31 Mayıs 2003)	663
59. Genel Kurul Konuşması (22 Mayıs 2004)	681
60. Genel Kurul Konuşması (02 Mayıs 2004)	701
61. Genel Kurul Konuşması (27 Mayıs 2006)	723
62. Genel Kurul Konuşması (27 Mayıs 2007)	741
63. Genel Kurul Konuşması (31 Mayıs 2008)	757
64. Genel Kurul Konuşması (02 Mayıs 2009)	783
65. Genel Kurul Konuşması (22 Mayıs 2010)	803

ÖNSÖZ

“Başkanların Genel Kurul Konuşmaları” isimli kitapta, sadece TOBB’un yarım asırı aşkın sürede gelişimini, değişimini değil, aynı zamanda başkanların konuşmalarından Türkiye’mizin ekonomik, sosyal ve siyasal alanındaki gelişimini, değişimini ve dönüşümünü de göreceksiniz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Genel Kurulları aynı zamanda bir Türkiye platformudur. Tıpkı derelerin ırmaklara, ırmakların nehirlerle, nehirlerin denizlere kavuşması gibi ülkemizin dört bir yanından seçimle gelen, eli ni taşın altına koyan delegelerin oluşturduğu, en geniş katılımlı ekonomik zirve toplantılarıdır. Ekonominin nabzının tutulduğu platformlardır.

Başkanların TOBB Genel Kurullarında yaptıkları konuşmalar, hür teşebbüs camiasının ekonomik sorunlarının yanı sıra dünyanın ve Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmelerinin değerlendirildiği, ülkemizin ekonomik olarak kalkınması ve zenginleşmesi yolunda çözüm önerilerine yer verildiği, hür parlamenter sisteme, demokrasiye, teşebbüs hürriyetine, cumhuriyet ilkelerine, milli birlik ve beraberliğimize sahip çıktığı, tarihi konuşmalardır. Bu kitapta bunları okuyacaksınız.

Kuruluşundan bu yana geçen süreç içinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne çok değerli hizmetler vermiş olan Başkanlarımıza samimi teşekkürlerimi sunuyorum. Aramızda olmayan Başkanları şükranla ve rahmetle anıyorum.

3 Cilt olarak yayınlanan “Başkanların Genel Kurul Konuşmaları” kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

TOBB Başkanı

57. Genel Kurul

4 Mayıs 2002



M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU



16.06.2001 -

“

Bizim desteklediğimiz siyaset, parti siyaseti değil, üretim siyaseti, yatırım siyaseti ve istihdam siyasetidir. türkiye'nin önünü açacak, üretimin önündeki engelleri kaldıracak politikaların destekçisiyiz.köhne yapıların tasfiyesi, çağdaş sistemlerin oluşturulması siyasetinin takipçisiyiz. Türkiye'de ekonomik, sosyal, siyasal, idari ve mali her alanda kapsamlı bir değişim ve dönüşüm kaçınılmaz hale gelmiştir. Değişim ve dönüşüm sürecinde, esas zor olan da “zihniyet devrimidir”.

”

**Sayın Genel Kurul Başkanı,
Sayın Konsey Başkanları,
Siyasi Partilerimizin Değerli Genel Başkanları,
Sayın Bakanlarım ve Milletvekilleri,
Saygıdeğer Oda ve Borsa Başkanlarım,
Kıymetli Genel Kurul Delegeleri,
Kıymetli Misafirler,
Değerli Basın Mensupları...**

Sizleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Birliğimizin 57. Olağan Genel Kuruluna hoş geldiniz.

Bugün Birliğimizin Genel Kurulunu yapmak üzere toplandık. Ama işimiz sadece bir genel kurul yapmak olmamalıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin geleceğini konuşmak ve hedeflerini belirlemek de misyonumuz gereğidir.

Nasıl bir Türkiye istiyoruz?

Türkiye, içine kapanmış ve dünyadan kopmuş, hukuk ve demokrasiden uzak, geri kalmış ve yoksul bir ülke mi olmalıdır?

Yoksa, Kalkınmış ve güçlü, insanları mutlu ve huzurlu, evrensel standartları yakalamış, dünyada sözü geçen büyük ve güçlü bir ülke mi?

Dünyanın nüfusu 2000 yılı itibariyle 6 milyar 54 milyondur. Toplam dünya milli geliri 31 trilyon 171 milyar dolardır. Dünyada kişi başına milli gelir ise 5.150 dolardır.

Türkiye, dünyadaki 270 ülke arasında 2001 yılı itibari ile; 68 milyon nüfusu ile 15.sırada, 150 milyar dolar milli geliri ile 27.sırada, Ancak maalesef 2.200 dolar kişi başına milli gelir ile 98. Sırada bulunmaktadır.

Avrupa birliği üyesi ülkelerin kişi başına milli gelir ortalaması 22.500 dolar,

Avrupa birliği'ne aday ülkelerinin kişi başına milli gelir ortalaması 7.600 dolar, bizim kişi başına milli gelirimiz ise sadece 2.200 dolardır.

Yunanistan'ın kiřibařına milli geliri 1984 yılında 3.770 dolar iken, 2000 yılında 12.000 dolara, Portekiz'in kiřibařına milli geliri 1984 yılında 1.970 dolar iken, 2000 yılında 11.060 dolara ulařmıř, Türkiye'nin kiřibařına milli geliri ise 1984 yılında 1.200 dolar iken, 2001 yılında ancak 2.200 dolar seviyelerine gelmiřtir.

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal düzeyi, sizleri tatmin ediyor mu?

Bu durum binlerce yıllık tarihe ve kültüre sahip bir ulus için acı verici deđil mi?

Peki, bu durumdan kim memnun?

Bizler deđiliz....

Bu durumdan, Türkiye'yi zayıf ve güçsüz görmek isteyenler memnun.

Deđerli Genel Kurul Delegeleri,

Son yıllarda, ekonomik istikrarın sađlanması için çeřitli programlar uygulandı, deđiřik giriřim ve denemelerde bulunuldu.

Ancak, ne kalıcı bir istikrar sađlanmış, ne de sađlıklı bir büyüme trendine girilmiřtir.

Yıllardır süren sorumsuzluk ve mali disiplinsizlik sonucu, geldiđimiz durum ortadadır.

Bu krizler dizisi artık sona ermelidir. Bunu sađlamanın yolu, kamuyu müsrif yapan ve yolsuzlukları dođuran iktisadi, idari ve siyasi yapının kesin olarak ve radikal bir biçimde deđiřtirilmesidir.

“Türkiye bu vaziyete nasıl geldi? Nedenleri nelerdir? Nereelerde hata yapıldı?” Derseniz, bu tespitleri birlikte yapabiliriz:

- Kamunun israfı ve yolsuzluklara göz yumulması sonucunda oluřan borçlanma geređi, reel faizleri yukarıya çekti.
- Bunun sonucunda yatırım ve üretim pahalı hale geldi.

- Piyasada oluşan fiyatlar yapay olarak değiştiğinden, ekonomi için gösterge olma niteliğini kaybetti.
- Firmalar ve finans kurumları, esas faaliyetlerinden uzaklaşarak, bu yapay görece fiyat değişikliklerinden istifade etmek üzere, faiz gelirine yoğunlaştı.
- Bu arada, reel sektör için, teknolojik yenileme, uzun vadeli stratejik planlama, yönetsel zaafiyetleri gidermek arka planda kaldı.
- Zira faizden elde edilen karlar sorunların üstünü örtmekteydi.
- Üreticilerin maliyetini artıran ve rekabet gücünü etkilemesi beklenen faktörler, tüketici kredileri ve artan refah düzeyi vasıtasıyla talepte meydana gelen patlama sayesinde, üreten sektörde sorun olmaktan çıktı.
- Aynı zamanda kısa dönemli ve spekülâtif yabancı kaynak giriş ve çıkışlarının serbest olması bu durumu körükledi.
- Üretime yönelik olmayan, verimliliği esas almayan sanal bir iktisadi düzen oluştu. Ancak bu düzenin temelleri sağlıklı idi.
- Temel taşlardan biri oynadığında pembe tablo bir anda kan kırmızısı oldu.
- Rüyadan sarsılarak uyandık.

Değerli Oda ve Borsa Başkanları,

Türkiye’de artık enflasyonla büyüme dönemi bitmelidir. Enflasyonist büyüme politikalarının, reel ve kalıcı bir kazanç sağlamadığını hep birlikte gördük.

Enflasyon ile mücadeleden asla vazgeçilmemelidir. Enflasyon, tüm ekonomik yozlaşma ve çarpıklıkların hem nedeni, hem de sonucudur.

Türkiye’nin enflasyon veya büyüme diye iki farklı yolu yoktur; tek tercihi vardır: enflasyonu düşürmek ve aynı zamanda büyümeyi sağlamak.

Önemli olan da zaten, bu iki hedefi birden yakalamaktır.

Krizlere son vermenin yolu, mevcut iktisadi, idari ve siyasi yapılanmanın kesin olarak değiştirilmesidir. Kamu kesiminde “yeniden yapılanma” kavramından anlamamız gereken de budur.

Kamunun yıllardır sürdürdüđü politikalar, yaptıđı savurganlıklar, bütçe açıklarını kapatmak için yükseltelen vergi oranları, özel kesimin maliyetlerini artırmıştır.

Örneđin, “kullan ya da kullanma, yine de öde” şeklinde son derece pahalıya yapılan enerji anlaşmaları yüzünden, ne acıdır ki, şimdi 60 kat daha ucuza üretim yapan hidroelektrik santrallerinde üretim kapasitesi düşürölmektedir.... Oysa, maliyetleri yükselen sanayicinin canı yanmaktadır.

Artık kapalı kapılar arkasında anlaşmalar yapılmasını, bizleri ilgilendiren konularda, bizden habersiz mevzuat düzenlemesine gidilmesini istemiyoruz.

HÜKÜMETİN KARAR ALMA SÜRECİ KATILIMCI VE ŞEFFAF OLMALI; ALINAN KARARLARIN SONUCUNUN NELER OLABİLECEĐİ ÖNGÖRÖLEREK HAREKET EDİLMELİDİR.

BU NEDENLE AYLARDIR BİR TÜRLÜ TOPLANMAYAN EKONOMİK SOSYAL KONSEY'İN, ARTIK TOPLANMASINI TALEP EDİYOR; BÖYLELİKLE ALINAN KARARLARA KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUZ.

Türkiye artık, “ben yaptım oldu” anlayışıyla yönetilemez.

Türkiye artık, bütçe açıklarını kapatmak için, vergiden vergi almaya devam edemez.

Kıymetli Delegeler,

Halen içinde yaşadığımız ekonomik kriz, bize eski kötü alışkanlıkların ve bozuk sistemin devam etmesinin imkansız olduğunu gösterdi.

Krizler, verdikleri acının yanında, rasyonel toplumlara altın fırsatlar sunar. Şayet doğru bir kriz okumanız varsa, sorunlar ve çözümler üzerinde köklü ve yaygın bir toplumsal uzlaşma fırsatı yakalarsınız. O taktirde kriz, kahredici bir çöküşün başlangıcı olmaktan çıkar, dönüşümü ateşleyen bir dinamik halini alır.

İçinde bulunduğumuz durumda, aklın ve sağduyunun birinci şartı, yaşadığımız bu krizden kendimizle ilgili sonuçlar çıkar-

maktır. Herkes, her kesim, her kuruluş krizin oluşmasına ne tür bir katkıda bulunduğunu artık görmelidir.

Çünkü krizden hepimiz sorumluyuz. Ülkeyi yöneten başbakan'dan, sokaktaki vatandaşa kadar hepimiz... Mese- lenin bu tarafını görmeden siyasi sorumluluğu paylaştırmaya kalkışmak, krizden ders almamaktır.

Şüphesiz siyasilerin sorumluluğunu gözardı ediyor değiliz. Onlar iki tür sorumluluğu omuzlarında taşıyorlar: hem yaptıkları hataların sorumluluğunu, hem de gerekeni yapmamanın veya yapamamanın sorumluluğunu...

Bu kriz siyasetçilerimizi ne kadar eğitmiştir bilemiyoruz. Ama bundan daha önemli olanı, yaşadığımız krizin toplumu ne ka- dar eğittiğidir.

Unutmayalım ki, toplum siyasetten ne istediye, siyaset onu verdi. Bu ülkenin büyük sermaye kuruluşları, medya kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve siyasetçiye karşı kullanacak gücü olan herkesin, bu öz eleştiriye yapması zorunluluk arz etmektedir.

Atılacak adımlar, yapılacak değişiklikler ve oluşturulacak ku- rumsal yapılar günü kurtarmaya yönelik olmamalı, daha köklü ve geleceğimizi daha sağlıklı temeller üzerine kuracak şekilde teşkil edilmelidir.

Özellikle toplumumuzun dinamik gücünü oluşturan sivil top- lum örgütlerinin, ülkemizin içinden geçtiği bu dönemde yapı- cı ve çözüm üretici çabalar içinde olması ve bu yönde siyasi iktidarları teşvik etmesi, hatta zorlaması, başarıya ulaşmada büyük önem taşımaktadır.

Çocuklarımızın, torunlarımızın bizimle aynı acı deneyimleri yaşamasını istemiyorsak, artık, yapısal değişim ve dönüşümü tamamlamak zorundayız.

Bu, ülkemizin son fırsatıdır. Bu fırsatı kaçırmamalıyız.

**Değerli Oda ve Borsa Başkanları,
Kıymetli Misafirler,**

2001 yılı nisan ayında uygulamaya konulan “güçlü ekono- miye geçiş programı” hedeflerinden:

- Pozitif büyümeye geçilememiş,
- Doğrudan yabancı sermaye yatırımları arttırılamamış,
- Bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması tamamlanamamış,
- Kamu yönetimi reformu gerçekleştirilememiş,
- Kamudaki israf durdurulamamıştır.

Hükümet, muhalefet, meslek kuruluşları, sendikalar, sivil toplum örgütleri, kısacası tüm kamuoyu, üretimin önemi üzerinde birleştiiği halde üretimin önündeki engeller hala kaldırılmamıştır.

Ana başlıkları ile tespit etmiş olduğumuz engelleri; aşırı vergi yükü, istihdam maliyetlerinin yüksekliđi, yüksek enerji fiyatları, finansman olanaklarının yetersizliđi ve bürokratik engeller olarak sıralayabiliriz.

İlk işimiz yatırım ortamının iyileştirilmesi ve üretimin önündeki bu engellerin kaldırılmasıdır. Bizim, tüccarlar ve sanayiciler olarak devletten tek isteđimiz, dünya ile rekabet edebilecek bir ortamın yaratılmasıdır.

Bunun iki koşulu vardır.

Birincisi, kamunun kendi verimsizliđi sonucu oluşan maliyetleri reel sektörün üzerine yüklememeli;

İkincisi ise verimlilik ve rekabet gücünü artırmak için, yıllardır yüksek reel faizler nedeniyle ihmal edilen teknolojik yenileme reel sektör tarafından artık gerçekleştirilmelidir.

Ülkemiz, bu çerçevede yüksek teknolojiye kucak açmak için şart olan araştırma-geliştirme faaliyetleri ve modern eğitimden geçmiş vasıflı işgücüne gereken özeni göstermelidir.

Kamu, kendi israfçı yapısının bedelini özel sektöre yüklemektedir. Böyle giderse yatırım, istihdam, üretim, ve ihracat yapacak müteşebbis kalmayacaktır.

Ülkemizin tasarruf oranları zaten yetersizdir. Hal böyleyken, kamu, kendi açıklarını finanse etmek için, özel sektörün ihtiyaç duyduğu fonların tamamına yakınına kullanmaktadır. Bankalar,

devlete yüksek reel faiz ile borç vermekte ve özel sektörün kredi kullanma imkanları iyiden iyiye daralmaktadır.

Oysa, tüccarlarımızın ve sanayicilerimizin üretimlerine ve ticaretlerine devam edebilmeleri için, gerekli kredi imkanlarına makul faiz oranları ve vadelerle ulaşabilmeleri gerekmektedir.

Güçlü ekonomiye geçiş programı, özel sektörden verimlilik esaslı çalışmasını istemektedir. Oysa özel sektörde verimliliği artırmak üzere en son teknoloji ve üretim teknikleriyle mal ve hizmet üretimini sağlayacak yatırımların yapılması önkoşuldur. Bu yatırımları yapabilmek için ise, özel kesimin ihtiyacı olan 5-10 sene vadeye kadar yayılan kredi imkanlarıdır.

Türk bankacılık sektörünün aktif yapısı, ortalama 2,5 aylık vadeli mevduatlardan oluşmaktadır.

Bu nedenle, bahsettiğimiz yatırımların yapılabilmesi için, uluslararası kuruluşlardan uzun vadeli kredi temin edilmelidir.

Zengilleşmek için ekonomi pastasının büyümesi ön koşuldur. Büyümeyi sağlamanın yegane yoluysa yatırımları artırmaktır.

Halbuki Türkiye yatırım yapılabilecek bir ülke olmaktan çıkmıştır. Birakın yabancı sermayenin gelmesini, yerli sermaye yurt dışına kaçmaktadır.

Ağır vergi yükü ve sigorta primleri, enerji ve finansman maliyetlerinin yüksekliği ve bürokratik engeller, siyasi ve ekonomik istikrarın olmaması son üç yılda doğrudan yatırım olarak 2,5 milyar dolara yakın Türk sermayesinin yurtdışına çıkmasına yol açmıştır.

İçinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, odalar ve borsalar birliği olarak yatırım ortamının iyileştirilmesi koordinasyon kurulu'na katkıda bulunduk.

Türkiye'de yatırımı zorlaştıran koşulların tamamıyla ortadan kalkması sağlanmalıdır.

**Sayın Delegeler,
Değerli Misafirler,**

Yüksek vergi oranları mutlaka düşürülmeli ve vergi tabana

yayılmalıdır. Bu düzeydeki vergiler devletin gelirini artırmaktan ziyade kayıt dışı ekonomiyi büyütmemektedir.

Kapsamlı bir vergi reformuyla beraber, stok affı, sicil affı ve mali milat konusunda tatmin edici bir düzenleme, son kez olmak kaydıyla yapılmalıdır. Bu doğrultuda atılacak adımlar artık en yetkili ağızdan bizlere açıklanmalıdır.

Bu insafsız ve adaletsiz vergi düzeninden kurtulmak zorundayız.

Ekonomi ancak bu şekilde kayıt altına alınabilir.

Artık yatırımın yabancı ve yerli ayrımı geçerliliğini yitirmiştir. Yatırım ortamı iyileştirilmeli ve ülkemiz tekrar yatırım yapılabilir hale gelmelidir.

Son verilere göre, Türkiye, doğrudan yabancı yatırım çekme konusunda 137 ülke arasında 122. sıraya gerilemiştir.

Doğrudan yatırım olarak alamadığımız yabancı sermayeyi, borç olarak alıyoruz. Bunun da etkisiyle 2001 yılı sonu itibari ile dış borcumuz 118 milyar dolara kadar yükselmiştir.

Ülkemizde yabancı sermayenin yatırım yapmamasının en önemli sebeplerinden biri enflasyon muhasebesine geçilmesidir.

İş alemi olarak çeyrek asırdır, her platformda enflasyon muhasebesine geçilmesi gereğini dile getirdik. Sizlerin talepleri ve bizlerin ısrarlı takipleri sonucunda 2003 yılında enflasyon muhasebesine geçme sözü verilmiş ve çalışmalara başlanmıştır

25 yıldır devam eden kabusu son veriyoruz.

**Değerli Genel Kurul Delegeleri,
Saygıdeğer Konuklar,**

Sizlere “siyasete bakışımızı” aktarmak istiyorum.

Siyaset demek, ülke ekonomisini yönlendirmek ve ülkenin ileriye gideceği yolu seçmek demektir.

Bizim desteklediğimiz siyaset, parti siyaseti değil, üretim siyaseti, yatırım siyaseti ve istihdam siyasetidir.

Türkiye'nin önünü açacak, üretimin önündeki engelleri kaldıracak politikaların destekçisiyiz.

Köhne yapıların tasfiyesi, çağdaş sistemlerin oluşturulması siyasetinin takipçisiyiz. Türkiye'de ekonomik, sosyal, siyasal, idari ve mali her alanda kapsamlı bir değişim ve dönüşüm kaçınılmaz hale gelmiştir.

Ancak, hiçbir toplumsal dönüşüm kolay ve sancısız değildir. Özellikle, yılların birikimi sonucu oluşan derin bir ekonomik krizin ardından bu, daha da zor olmaktadır.

Değişim ve dönüşüm sürecinde, esas zor olan da “zihniyet devrimidir”.

En önemli zihniyet devrimi ise; “Türkiye’de büyümenin liderliğini artık özel sektörün üstlenmesi gerektiği” gerçeğinin kabul edilmesidir.

Herşeyin devletten ve kamudan beklendiği bir dünyadan, yeni bir dünya anlayışına geçmeliyiz.

Büyümenin liderliğini üstlenmesi gereken özel sektör, aynı zamanda; kendisi de yeniden yapılanmak ve değişmek mecburiyetindedir.

Özel sektör artık, devlet destekleri ile değil üretkenlik ve verimlilikle büyümelidir.

Anadolu'nun hür teşebbüs temsilcileri, bunu gerçekleştirecek olan sizlersiniz.

Diğer taraftan, yeniden yapılanmada, siyasal sistem ve kamu yönetimi bir mihenk taşıdır.

Siyasi partiler sistemindeki sorunlar, siyasi yapıda tıkanıklığa, demokrasinin zaafiyete uğramasına ve partilerin toplumdan kopmasına yol açmaktadır.

Siyasi partiler ve seçim kanunları, halkın beklentileri doğrultusunda düzeltilmelidir.

Mahalli idarelerden mevzuata kadar kapsamlı bir kamu yönetimi reformu yapılmalıdır.

Kamu bürokrasisinde, deregülasyona gidilerek mevzuat sayısı ve miktarı azaltılmalı, mevzuattan arındırma reformu yapılmalıdır.

Asla unutulmamalıdır ki; bir işin yapılması için çıkarılan mevzuatın bizzat kendisi o işin yapılmasında en büyük engel haline gelmektedir.

Demokratik, şeffaf, hesap verebilir ve hukuka dayalı bir idari yapı oluşturulmalıdır. Tüm kamusal kararlar ve mevzuat, katılımcı bir süreç içinde şekillenmelidir.

Deđerli Genel Kurul Üyeleri, Kıymetli Misafirler,

Piyasa ekonomisine odaklı, rekabet gücü ve ihracat kapasitesi yüksek, bilgi ve teknoloji yoğun, yüksek katma değerli üretim yapan imalat sanayii yapısına uygun, ar-ge ve insan sermayesine önem veren kalkınma politikaları geliştirmemiz kaçınılmazdır.

İletişim, ulaşım, bilişim gibi katma değeri yüksek sektörlerde büyük atılımlar yapmalıyız.

Sadece döviz kurları ve dolaylı desteklerle dünya ile rekabet edemeyiz. Aynı zamanda kaliteyi yükseltmeliyiz, verimlilik artışı sağlamalıyız, dünya çapında markalar yaratmalıyız.

Türkiye'nin ihracatının %90'ını imalat sanayi ürünleri oluşturmakta, ve bu ihracatın %60'ından fazlası gelişmiş ülkelere yapılmaktadır.

Gelişmiş ülkeler ihracatlarının yaklaşık %50'sini komşuları ile yaparken, Türkiye maalesef %6'sını yapabilmektedir.

Sanayi ürünleri ihracatçısı olan Türkiye'nin komşularına olan ihracatının artması için tüm koşullar uygundur.

Komşularımız ile ticaretle, navlun maliyeti ve termin açısından büyük avantajlara sahibiz. Ayrıca, komşu pazarları çok iyi

tanıyoruz. Çünkü, komşularımızla benzer bir kültürün parçasıyız. Ama maalesef elimizdeki bu avantajları değerlendiremiyoruz.

Değerli Delegeler,

Ekonomik kriz, toplumun her kesimini derinden etkilemiş, sosyal maliyetleri artırmış, ağır yükler getirmiştir.

Özellikle tarım kesimi ve kalkınmada öncelikli yöreler, krizden ciddi bir şekilde etkilenmiştir.

Türkiye’de doğrudan ve dolaylı olarak nüfusun yaklaşık yüzde 45’i geçimini tarım sektöründen sağlamakta; buna karşın tarım sektörünün gayrisafi milli hasıladan aldığı pay %12’de kalmaktadır.

Halbuki, Avrupa Birliği ülkelerine baktığımızda, toplam nüfusun yüzde 10’unu oluşturan tarım sektörü, gayri safi milli hasıladan yüzde 11 pay almaktadır.

Türkiye’de varolan bu adaletsiz durumun hızla düzeltilmesi için, kapsamlı bir tarımsal reforma ihtiyaç vardır.

Tarım ve hayvancılığın ekonomide ön planda olduğu doğu ve güneydoğu anadolu bölgesinde, artık terörün sonuna gelmiştir. Terörü bitirme kararlılığı ve iradesinden dolayı, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine ve güvenlik güçlerimize şükranlarımı sunarım.

Terörün bir daha hortlamaması için bu bölgelerimizde bir an önce ekonomik kalkınma hamlesi başlatılmalıdır.

Doğu ve Güneydoğu bölgesinin esas problemi, ekonomik yaşam savaşdır.

Bölge işsizlik, yoksulluk ve eğitimsizliğin kısır döngüsü içinde yaşamaktadır.

Bölgeye yaptığımız oda ve borsa ziyaretlerinde hiç kimse siyasal bir talepte bulunmadı, ama herkes iş, aş ve okul istedi.

Şimdi artık zaman, bölgenin ekonomik ve sosyal olarak kaldırılması zamanıdır.

4325 sayılı yasaya benzer, kalkınmayı teşvik edici düzenlemeler yapılarak, öncelikle yöre insanının bölgeye yatırım yapması sağlanmalıdır.

**Sayın Genel Kurul Delegeleri,
Deđerli Konuklar,**

Türkiye sadece ölkemiz insanların deđil, Balkanlar, Kafkasya, Dođu Akdeniz, Ortadođu ve Orta Asya insanının da geleceđinin teminatıdır. Türkiye bu cođrafyada tarihi ve kültürel bir mirasın, bir büyük devletin varisidir.

Tarihimizden kaçamayız, bu bizim alın yazımızdır.

Kalkınmış ve demokratik bir Türkiye, dünya barışı ve huzuru için de bölgesinde bir teminattır.

Türk diplomasisinin birinci önceliđi ekonomi olmalıdır. Devlet, bir yandan diplomasiye ekonomik misyonlar yüklerken, bir yandan da Türk müteşebbisine diplomatik misyonlar yüklemelidir.

O takdirde aşılmaz zannedilen engelleri nasıl aştığımız; çözülmeyen zannedilen sorunları nasıl çözdüğümüz, bölgesel bir barış ve istikrarın altyapısını nasıl oluşturduğumuz görülecektir.

Milli ekonomiyi büyük bir ekonomi haline getirmeden, bu ekonominin desteđini arkanıza almadan hiç bir uluslararası siyasi sorunu çözemersiniz.

Türkiye, çevresine ve dünyaya artık başka bir gözle, işadamlarının gözüyle bakmayı öğrenmelidir.

Bu doğrultuda, Ocak ayında ABD'ye yapılan seyahat olumlu bir başlangıç teşkil etmiştir. Hükümet ve iş adamlarının beraber yürüttükleri temaslar sonucunda, ölkemiz daha güçlü bir şekilde temsil edilmiştir. ABD ile olan ekonomik ilişkilerimizin stratejik düzeye yükseltilmesi için türk kobilerinin abd kobileleriyle uzun dönemli stratejik işbirliğini amaçlayan "Türk-ABD iş ortaklığı" projesi hayata geçirilecektir.

Kıymetli Delegeler,

Dünya, geri dönülemez bir küreselleşme sürecine girmiştir. Küreselleşmenin temelinde, bilgi ve iletişim teknolojisindeki inanılmaz gelişmeler yatmaktadır.

Türkiye, küreselleşme sürecinin kaybedenlerinden değil, kazananlarından olmak zorundadır.

Bugün yapılması gereken, ileriye bakmak ve yarının Türkiye'sini tasarlamaktır.

Türkiye'nin hedefleri içimizi umutla dolduracak ve heyecan yaratacak hedefler olmalıdır.

Bizim düşüncemize göre, Türkiye, 2010 yılında:

- 100 milyar dolar ihracat yapan,
- 60 milyar dolar turizm geliri,
- 10 bin dolar kişi başına milli geliri yakalayan,

Ve bu hedeflere ulaşmak için her yıl 100 bin yeni müteşebbis yaratan, güçlü, dünya çapında söz sahibi bir ülke olmalıdır.

Yeni dönemde, en önemli görevimiz bu hedefleri yakalayacak ortam ve şartların oluşmasını sağlamaktır.

Biz, bu şartları sağlayacak ekonomik, sosyal ve siyasal değişim ve dönüşümün takipçisi olacağız.

Türkiye'nin önünü açacak büyük projeler üretecek; bu projelerin hayata geçirilmesine destek vereceğiz.

Bu doğrultuda çeşitli projeleri uygulamaya başlamış bulunuyoruz:

Örneğin "KOBİ Gelişim" ve "TOBB-AB İş Geliştirme Merkezleri" projeleri, kobilere hizmet veren 46 kamu kurum ve kuruluşunu koordine edecektir.

Aynı zamanda, KOBİ'lerin kredi garanti fonu, risk sermayesi ve benzeri alternatif finansman yollarından gereğince faydalanmaları sağlanacaktır.

Yetkililerin, ülkemizi bu hedeflere taşıyacak proje ve politikaları, demokratik ve katılımcı süreç içinde bizlerle birlikte belirleme zorunluluğu vardır. Bunun takipçisi olacağız.

Devletten Őeffaf ve bizimle iŐbirliđi iinde olmasını isteyeceđiz, ama nce biz kendimiz Őeffaf olacađız ve sizlere hesap vereceđiz.

KreselleŐme srecinde, daha uluslararası alıŐacađız.

Uluslararası tecrbelerin izleyicisi olacađız ve onlardan yararlanıp; avrupa birliđi, dnya bankası ve imf ile yakın iliŐkiler iinde olacađız. Bunlarla olan iliŐkilerimizin, Trkiye'nin menfaatlerine uygun oluŐmasını sađlayacađız.

Sayın Delegeler,

Avrupa Birliđi'ne girme hedefi, bizim iin bir toplumsal dnŐm projesinin hayata geirilmesidir. Mesele, Avrupa Birliđi'ne girip girmemek deđildir. IŐin z, ađdaŐ uygarlıđın standartlarına ulaŐabilmektir.

Avrupa ile btnleŐmek, cumhuriyet'in kuruluŐundan, hatta tanzimattan beri nmzde duran hedefdir.

Kopenhag kriterlerini, yani;

- İnsan hakları,
- Demokrasi,
- Hukukun stnlđ,
- Ekonomik istikrar,
- Őeffaf ve hesap verebilir bir kamu ynetimini

Biz kendi insanımız iin istiyoruz.

Őu anda bize kapılarını amayan ab ynetimi, biz bu hedeflere ulaŐtıktan sonra, birliđe girmemiz iin kapımızı aŐındırma-ya baŐlayacaktır.

Deđerli Oda Borsa BaŐkanları ve Genel Kurul Delegeleri,

Ekonomik olarak tarihimizin en zor gnlerini yaŐıyoruz.

Iinde bulunduđumuz bu zor konjonktrde, stlendiđimiz bu ađır grevi, en iyi Őekilde yerine getirmek iin, sizlerden olađan st destek grdk.

Stratejimiz, olayların arkasından gitmek değil, zamanında inisiyatif almak, çözüm üretmek, tedbir önermek ve bunları hayata geçirmektir. Artık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni

- Edilgen değil etken,
- Pasif değil aktif,
- Yıkıcı değil yapıcı,
- Yönetilen değil yöneten,
- Problem değil çözüm üreten bir yapıya kavuşturduk.

Yaptığımız her şeyi sizlerden aldığımız güç ile yaptık. Bu açıdan, sizlere teşekkürü bir borç bilirim.

Hükümet ve muhalefet, bütün bakanlarımız ve milletvekillerimiz önerilerimizin çoğuna duyarlı oldular ve yapıcı bir yaklaşım sergilediler. Huzurunuzda kendilerine teşekkür ederiz.

Sayın Delegeler, Kıymetli Sanayici ve Tüccarlar,

Odalar ve Borsalar Birliği, sizlerin desteği ile etkinliğini artırmaktadır. Yönetim kurulu olarak temel görevimiz sizlerin sıkıntılarını çözmektir.

Kendi içimizde sorunları sonuna kadar tartışmalıyız, müzakere etmeliyiz, ama sonuçta bir uzlaşmaya varmalıyız.

Bu güne kadar olduğu gibi, bu günden sonra da görevimiz, birleştirici ve bütünleştirici olmaktır.

Değerli Genel Kurul Delegeleri,

Yeni Türkiye, sizin omuzlarınızda yükselecektir. Bizler, ekonominin ağır işçileri olan Türk girişimcileri, umudumuzu asla yitirmeyelim. Bizler tüm engelleri aşacak ve bu ülkeyi zenginleştirecek ve güçlendireceğiz.

Türkiye sosyo-politik konumu, doğal kaynakları, genç ve dinamik nüfusu, girişim gücü ile ekonomik savaşta muzaffer olacaktır.

Bu ekonomik savaş bizim varolma mücadelemizdir. Bağımsızlığımızı korumanın tek yolu kalkınmaktır.

Yönetim kurulu başkanlığını üstlendiđim tarihten sonra, sizleri il ve ilçelerinizde ziyaret ettik. Sorunlarınızı sizlerle paylaştık, sizlerle aynı duyguları hissettik.

Bize sahip çıktınız, bizi desteklediniz, elde ettiđimiz başarının tamamı sizin, yönetim kurulunun, konseylerimizin, oda ve borsalarımızın ekip çalışmasının başarısıdır. Bu süreçte, sizlerin sesi olmaya gayret ettik. Hep beraber uzun ve sıkıntılı bir yol yürüdük.

Bu yol, Türkiye'nin deđişim ve dönüşümünün önünü açan bir yol oldu. Başladığımız bu işi el birliđiyle hedefe ulaştıracamız.

Sizlerin desteđiyle yönetim kurulu başkanlığına adayım.

Size hükmetmek için deđil, size hizmet etmek için adayım.

Deđerli Delegeler,

Bu ülkede yatırım yapan, istihdam yaratan, üreten ve ihracat yapan sizlersiniz.

İnsanlarımıza sadece sizler iş ve aş verebilirsiniz.

Güçlü ve büyük Türkiye'nin gerçek mimarları sizler olacaksınız.

Size hizmet ülkeye hizmettir.

Hep beraber Türkiye'yi sırtlayacağız.
Buna güvenim tamdır.

Büyük Önder Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde yaptığını, ekonomik savaşta bizler yapacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, genel kurulumuzun ülkemize ve camiamıza hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, genel kurulumuzu onurlandıran herkese teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.









58. Genel Kurul

31 Mayıs 2003



M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU



16.06.2001 -

“

“Günlük siyasetin dışındayız ama milli siyasetin içindeyiz. Bu siyaset Türkiye'nin zenginleşmesini sağlama siyasetidir. Bu siyaset, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artırılması, insanımızın mutluluğu ve huzurunu sağlanması, sizlerin hak ve menfaatlerinin korunması siyasetidir.”

”

**Sayın Başbakanım,
Saygıdeğer Bakanlar, Siyasi Parti Başkanları ve Millet-
vekilleri,
Sayın Genel Kurul Başkanı,
Sayın Konsey Başkanları,
Oda ve Borsalarımızın Değerli Başkanları,
Kıymetli Genel Kurul Delegeleri,
Kıymetli Misafirler,
Değerli Basın Mensupları,**

Sizleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Birliğimizin 58. Olağan Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Geçen yıla ait faaliyetlerimizi gözden geçirmek ve yeni hedefler belirlemek üzere toplanmış bulunuyoruz.

Türkiye ekonomisinin yapı taşları olan sanayiciler, tüccarlar, üreticiler ve yatırımcıların kısaca iş aleminin temsilcisi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurulu aynı zamanda Türkiye'nin genel kurulu demektir.

İşte bu nedenle burada Türkiye'yi konuşacağız. Yatırımların ve istihdamın artmasını, ticaretin gelişmesini, ihracatın büyümesini, kısacası ülkemizin kalkınmasını ve bireylerin zenginleşmesini konuşacağız. Ülkemizin kalkınmasında bizlere çok önemli bir görev düşmektedir. Bizler yatırım ve üretim yapıp istihdam yaratacağız ki ülke kalkınsın. Bu nedenle Türkiye'nin geleceği bize emanettir.

Değerli Genel Kurul Üyeleri,
Türkiye ekonomide serbest piyasa sistemini benimsemiştir. Toplumun büyük bir kesimi, siyasi partilerin önemli bir bölümü, seçimleri kazanan parti ve muhalefette olan partiler piyasa ekonomisini benimsediklerini açıkça ifade etmişlerdir.

Ancak kamu kesimi ekonomide yaratılan kaynakların neredeyse tamamını talep etmekte, kamu tarafından üretilen mal ve hizmetler ise özel kesim üretiminin önemli girdilerini oluşturmaktadır. Kamu bazı alanlarda tekel konumundadır. Bu yüzden de fiyatlar piyasada arz-talep dengesi içinde, sağlıklı bir şekilde oluşmamaktadır. Büyüme son derece istikrarsızdır, enflasyon olağanüstü yüksektir, kamu kesimi açığı hızla büyümüştür, işsizlik artmış, piyasalar belirsizlik içinde kalmıştır.

Enflasyonun ve faiz oranlarının yüksek olmasının nedeni kamu kesimi açığıdır. Mali piyasalardaki kaynakların tümüne yakını kamu tarafından talep edilmekte ve kullanılmaktadır. Kamu aynı zamanda sahip olduđu bankalarla da mali sektörün yüzde 35'ini kontrol etmektedir

Hızla artan makro dengesizliklerin giderilmesi için gerekli önlemler alınmamış ya da uygulanmamıştır. Aksine dengesizliklerin daha da büyümesi pahasına sorunlar gizlenmeye çalışılmıştır.

Kısacası, son 15 yıllık dönemde ülkemizde “Devlet, başkasından alsın, bize versin” şeklinde bir yaklaşım bulunmaktadır. Üreterek büyümek yerine sadece tüketim ve israf üzerine kurulu bu iktisadi anlayış yüzünden milli gelirimiz 15 yıldır yerinde saymıştır.

Saygıdeđer Konuklar,

Yapısal deđişimin geređini çok acı deneyimlerle öğrenmiş olmamıza rağmen bugün hala deđişmemekte direniyoruz. Toplum olarak ne yapacağımızı bilemez bir durumda bir ileri bir geri giderek sürekli zaman kaybediyoruz.

Artık kabul etmek zorundayız ki, yaşadığımız krizlerin ve çektiğimiz sıkıntıların asıl müsebbibi:

- Kendi işleyişindeki aksaklıkları düzeltmeyen, hep ertele-yen ve sık sık tıkanan siyasal sistemimiz ile,
- Bu sistemi rasyonel olmayan bir biçimde besleyen, deđişime direnen ve siyasetle iç içe girmiş devletçi iktisadi anlayıştır.

Bu yüzden enflasyonu nasıl düşürür, vergileri nasıl azaltır, borçları nasıl döndürürüz diye kara kara düşünüyoruz. Yapısal reformları gerçekleştirmeyi taahhüt ediyor, ancak işler biraz düzelmeye başlayınca da çeşitli bahanelerle deđişimi ertelemenin ve programı delmenin yollarını arıyoruz.

Sonuç: tasarrufçu millet ile israfçı devlet arasında sıkışıp kalan ekonomidir.

Değerli Genel Kurul Delegatesi,

Dünya rekabet endeksinde Türkiye 7 yılda 29 sıra birden gerileyerek 80 ülke arasında 69'uncu sıraya inmiştir. Mevcut siyasal ve ekonomik sistemin, bizi 21. Yüzyıla taşıyamadığı artık gün gibi aşikardır. Dünyadaki değişime uyum sağlamayan, siyasal hesaplarla yıllardır reformlara ayak direten iktidarların günahını bu toplum büyük acılarla ödedi. Bu çarpık siyasal ve iktisadi sistemi düzeltmek için, hayali düzenler yaratmaya ya da yeni sistemler keşfetmeye gerek yoktur. Yapılacak şey çok açıkça bellidir: gelişmiş toplumlar nasıl bir sistem kurmuşsa, biz de aynı şeyi yapacağız.

- Hukukun üstünlüğünü,
- Çağdaş demokrasiyi ve
- Rekabetçi piyasa ekonomisini

Tüm kurum ve kurallarıyla yerleştirmek ve şeffaflık içinde işletmek zorundayız. Bunları yaptığımız ölçüde ya refaha ulaşır ve çağdaş dünyada yerimizi alırız ya da Ortadoğu'nun kaygan siyasi zemininde, sonu belirsiz bir biçimde sürükleniriz.

Bugün geldiğimiz noktada geçmiş koalisyon hükümeti yapısal değişim amacıyla epeyce olumlu adım atmış, mevcut hükümetimiz de seçim ön-cesi ve sonrasındaki beyanlarında bu adımları daha da hızlandıracağını taahhüt etmiştir.

Değerli Konuklar,

Türkiye'nin 30 yıldır en önemli iktisadi sorunu enflasyondur. Enflasyon, Türkiye'nin bütün dengelerini ve yapısını bozmuştur. Dünyadaki tecrübeler de bize göstermiştir ki büyüme ancak düşük enflasyon ortamında hız kazanmaktadır. Büyümede devamlılık sağlamanın yegane şartı fiyat istikrarıdır.

Popülizmden vazgeçmeyen anlayış önümüze hep "ya enflasyonla mücadele ya da büyüme" diye iki seçenek koymuştur. Oysa enflasyonla mücadele etmek ve iktisadi büyümeyi artırmak çelişen hedefler değildir.

Ekonomik olduğu kadar sosyal nitelikli bir diğer sorunumuz da yüksek işsizliktir. Resmi rakamlarda 2.5 milyon kişi gözükmesine karşın, gerçekte işsiz olanların sayısının 5 milyon'u geçtiği tahmin edilmektedir.

İşsizlik halkımızın ve özellikle de gençlerimizin en önemli sorunudur. Fertler için olduđu kadar toplum için de çok yönlü bir tehlikedir. Temel siyasal ve sosyal bunalımların oluşmasında işsizlik her zaman önemli bir etken olmuştur. İşsizliđin çözümü için yatırımın önündeki engeller kaldırılmalı ve işgücü maliyetleri indirilmelidir.

İşgücü maliyetlerinin düşürülmesi için:

- Sigorta primine esas kazanç alt sınırı asgari ücret düzeyine çekilmeli,
- İşyerinde çalışan işçi sayısının artışına göre firmaların gelir ve kurumlar vergisinde indirimler sağlanmalı,
- İlave işçi istihdamında, stopaj ve sigorta primlerinde indirimle gđilmelidir.

Saygıdeđer Başkanlar ve Delegeler,

Geçen sene ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye, sadece 600 milyon dolardır ve bu rakamın milli gelire oranında, dünyada 123'üncü sıradayız. Bu kadar düşük miktarda yabancı sermaye girişine sahip olmamız hayret vericidir.

Ülkemizde yatırım azlığının başlıca nedeni:

- Etkin çalışmayan hukuk ve yargı sistemi,
- Adil olmayan rekabet koşulları,
- Dünya standartları üstünde vergiler, sigorta primleri, enerji ve finansman maliyetleridir. Kabul edelim ki Türkiye'de hem yerli ve hem de yabancı yatırımı köstekleyen bir ortam vardır. Bürokrasinin çoğunluđu özel sektörün ve girişimin önemini hala yeteri kadar kavrayabilmiş deđildir.

Bürokratik ve idari yapı ile mevzuatımız yatırımı engellemek için sanki özel bir gayret göstermektedir. Bu olumsuzluktan da en çok KOBİ'lerimiz etkilenmektedir. Türkiye kalkınacaksa dünyanın gelişmiş ülkelerinde olduđu gibi KOBİ'leri ekonominin omurgası yapmak zorundadır.

İşte bu amaç doğrultusunda, Sayın Başbakanımızın da olumlu yaklaşımı sayesinde, hükümetle iş alemi arasında "Ekonomik Sorunları Deđerlendirme Kurulu" adında yeni bir mekanizma tesis edilmiştir.

Bu Kurul vasıtasıyla üretim ve yatırımın önündeki çeşitli engeller çözülmüş veya çözüm noktasına gelmiştir. Ancak bu noktada yaşanan bazı sıkıntıları, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, hükümet üyelerimizle paylaşmak istiyorum.

Geçen sene büyük bir hevesle Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu oluşturulmuş; kamu, özel sektör ve siyasi irade biraraya gelerek çalışmaya başlamıştı. Ancak aradan bir sene geçmesine rağmen, bugün hala yerimizde saymaktayız.

Örneğin, üzerinde mutabık kalınan, Şirket Kuruluşunun Basitleştirilmesi ile ilgili kanun tasarısı bile daha Meclis gündemine gelmemiştir. Peki, kanun bile gerektirmeyen, sadece Bakanlar Kurulu ve hatta bakan imzası ile çözülecek konular neden gecikiyor, doğrusu anlamakta zorluk çekiyoruz.

3 ay önce mutabık kalınmasına rağmen kambiyo mevzuatının dünya şartlarına uygun hale getirilmesi konusunda hiç bir gelişme sağlanmamıştır. Bunun nasıl bir açıklaması olabilir ki?!

Değerli Genel Kurul Delegeleri,

Reel faizlerin yüksekliği “risk priminin” çok yüksek olmasının bir sonucudur. Yani yatırımcılar ekonomiye güven duymamakta, her an her şeyin değişebileceği kuşkusunu yaşamaktadırlar. O halde çözümün ilk adımı güvenilir bir ortam yaratmaktır.

Uygulanmakta olan iktisadi reform programı doğrultusunda atılacak her kararlı adım piyasalarda güvenin artmasına, riskin azalmasına ve reel faizlerin düşmesine yol açacaktır. Faizlerin düşmesi de reel sektöre destek vermenin en etkili yoludur.

Ancak faizlerin düşmesi tek başına ekonominin düzlüğe çıkması için yeterli değildir. Çünkü asıl sorun kamu'nun israfçı ve verimsiz yapısıdır. Bu problemi çözmeyen yolu da kamuyu küçülterek etkin, verimli ve şeffaf kılmaktır.

Bu doğrultuda:

- Yeni bir kamu yönetimi yaklaşımı ile tüm kamu kuruluşları tek tek gözden geçirilmeli, bir fayda sağlamayanlar derhal kapatılmalıdır.
- Tüm kamu ve belediye iktisadi teşebbüsleri bir an önce özelleştirilmeli, satılma imkanı olmayanlar tasfiye edilmelidir.

Özelleştirmeden sağlanan gelirle de borçlar ödenmelidir. Eğer bu gelirler yeni harcamalarda kullanılırsa işte o zaman yine popülizmin kurbanı oluruz. Çünkü özelleştirme gelirleri de bir gün bitecektir.

Unutmamalıyız ki, özelleştirmenin asıl amacı, rekabetçi bir piyasa ekonomisi tesis etmek ve devleti küçülterek etkinleştirmektir.

- Kamuda böyle bir küçülmeye giderken “sıfır tabanlı bütçeleme” yaklaşımı ile yeni bir bütçe hazırlanmalıdır. Çünkü bürokrasi her zaman, geçmiş yılın bütçesinden hareketle, yeni bütçesini hazırlar. Genellikle de yeni bütçe, geçmiş bütçenin, imkanlar ölçüsünde artırılmış bir biçimdir. Bu bakımdan, eski alışkanlıklara son verip, küçülme sonucu ortaya çıkan kamu yapısına uygun yeni bir bütçe hazırlanmalıdır. Böylece, bürokrasinin de kendi amacını ve yapısını sorgulama imkanı yaratılmış olacaktır.

- Kamu küçültülürken hazine arazilerinin, lojmanların, kamu dinlenme tesislerinin satışı ve vergi barışından sağlanacak fonların da borçların ödenmesinde kullanılması gerekir. Çünkü bizim öncelikli hedefimiz borç cenderesinden kurtulmaktır.

Bütün bunları söylemekteki amacımız tek parti iktidarı ile yakaladığımız siyasi istikrar fırsatını ekonomik istikrarla bütünleştirmek ve kalıcı ekonomik büyümeye geçmektir.

Sayın Başbakanım,

“Kamu yönetimi reformu” çalışmalarını dikkatle izliyoruz. Reform konusunda hükümetin siyasi kararlılığını ve kamuoyu desteğinin bulunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Toplumun kamu idareleri tarafından karşılanması zorunlu ihtiyaçlarının neler olduğu günümüz koşullarında yeniden tespit edilmelidir. Kamu, özel sektör tarafından piyasaya sunulabilen mal ve hizmetlerin üretiminden tamamen çekilmelidir. Herhangi bir toplumsal ihtiyacı karşılamayan kamu kurum ve kuruluşları tasfiye edilmeli, buradan sağlanacak kaynaklar adalet, sağlık ve eğitim gibi alanlara aktarılmalıdır. Kamu yönetimi reformu radikal bir mevzuat reformuyla paralel gitmelidir. Başta kanunlar olmak üzere tüm yasal düzenlemeler sadeleştirilmeli, açık ve anlaşılır olmalıdır. Kamu idarelerinin yetkilerini düzenlemekten daha çok, bireylerin hakları güvence altına alınmalıdır.

Vatandaşın, kamudan hak arama, bilgi edinme ve hesap sorma yolları açılmalıdır. Bunlar yapılmadan, kamunun hesap verebilir ve şeffaf olması ancak sözde kalır.

Siyasi partiler ve seçim sistemi, kamu idaresi, yerel yönetimler, yargı sistemi, mevzuat ve kamu harcamaları ile kamu mali yönetimi alanlarında başlayan reform çalışmalarına hızlanarak devam edilmelidir.

Bu reformlar:

- Bürokrasiyi ve mevzuatı azaltmaya,
- Personel sayısını indirmeye,
- Kamu işletmelerini özelleştirmeye yönelik olmalıdır.

İlave harcama, istihdam ve örgütlenme gerektiren uygulamalardan uzak durulmalıdır. Devlet reformu diyebileceğimiz bu süreçte yapılacak değişiklikler toplumun tüm kesimleri ile işbirliği ve istişare içinde gerçekleştirilmeli, bütün bunlar yapılırken de devletimizin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve anayasamızın temel ilkeleri her zaman esas alınmalıdır.

Değerli Arkadaşlarım,

Türkiye’de piyasa ekonomisine geçilmesinden sonra demokrasi daha da güçlenmiştir. 50’li yıllardan itibaren, Genelde ekonomik nedenlerle, her on yılda bir kesintiye uğrayan demokrasi, ekonomide çok daha zor koşulların yaşandığı 1980’den beri ayakta kalabilmiştir.

Türkiye, sorunlarını demokratik yöntemlerle çözmeyi öğrenmiştir. Bunda yaşanan tecrübelerden çıkarılan derslerin yanında, piyasa ekonomisinin çok ciddi bir katkısı olmuştur. Yaşadığımız sorunların kaynağı piyasa ekonomisinde değil uygulanan yanlış politikalarda aranmalıdır.

Değerli Genel Kurul Delegatesi,

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreci devam ediyor. Türkiye, özellikle 2001 yılından itibaren hızlanarak sürdürdüğü reform sürecini devam ettirmelidir. Meclis tarafından yapılan yasal düzenlemelerin günlük hayata yansımaları için gerekli idari ve yargı kapasitesi geliştirilmelidir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliđi, Avrupa Birliđi üyelik sürecinde üze-rine düşen sorumluluđu yerine getirmeye devam edecek ve hükümetin bu kapsamda atacađı adımlara destek verecektir. Birliđimiz, özellikle Irak Savaşı'ndan sonra önemi ve konumu daha iyi algılanan Türkiye'nin, bölgesel gücünü ve medeniyetler arasındaki rolünü Avrupa Birliđi'ndeki çevrelere anlatmayı sürdürecektir.

Avrupa Birliđi ülkeleri bilmelidir ki, Avrupa'nın huzur ve istikrarı, Türkiye'nin AB içinde olmasına bađlıdır. Türkiye'nin dışarıda bırakıldıđı Avrupa Birliđi, siyasi bir güç olarak dünya sahnesinde her zaman etkisiz kalacaktır.

Deđerli Konuklar,

1991 öncesinde ikinci büyük ticaret ortađımız olan Irak'ın normalleşmesi ve uluslararası düzende yerini alması ülkemizin çıkarları açısından başka ülkelerle kıyaslanamayacak ölçüde önemlidir. Bu sebeple Irak'la tekrar istikrarlı bir ticaret ortamının oluşmasını sağlayacak önlemlerin acilen alınması gerekir.

Irak'ın istikrarı, refahı ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda Türkiye ile ABD arasında amaç ve çıkar birliđi bulunmaktadır. Irak olayında yaşanan gelişmeleri durmadan irdelemek yerine geleceđi planlamalıyız. Ortaklık anlayışı öngörülebilir, tutarlı ve güvenilir olmalıdır. Türkiye – ABD işbirliğinin sağlam temeller üzerine oturmasının yolu da ticari ilişkileri geliştirmektir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliđi olarak ABD, AB ve diđer uluslarla ilişkilerimizi geliştirmeye çalışmaktaki amacımız devletimizin işini kolaylaştırmaktır. Bu bağlamda Türkiye'nin ticari çıkarlarının diđer işbirliđi alanları açısından önemini özel sektör olarak bizim anlatmamız daha etkili olacaktır.

Deđerli Oda ve Borsa Başkanlarım,

Camiamızın temel ilkeleri:

- Özgürlüklerin genişletilmesi,
- Demokrasinin yaşatılması,
- Ve piyasa ekonomisinin tüm kurum ve kuralları ile işletilmesidir.

Etrafımızdaki tüm gelişmeleri bu temel ilkeler açısından yorumlamalıyız.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliđi olarak bütün siyasi partiler ile dengeli ve sađlıklı bir iletişim içindeyiz. Her siyasi parti ile eşit derecede bir yakınlıkta duruyoruz.

Günlük siyasetin dışındayız ama milli siyasetin içindeyiz. Bu siyaset, Türkiye'nin zenginleşmesini sağlama siyasetidir. Bu siyaset, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artırılması, insanımızın mutluluđu ve huzurunun sağlanması, sizlerin hak ve menfaatlerinin korunması siyasetidir. Siyasete ve siyasi partilere yaklaşımımız, bugüne kadar olduđu gibi bugünden sonra da tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde kalacaktır.

Siyasetçimize ülkemiz sorunları ve bunların çözümleri konusunda yol göstermeye devam edeceğiz.

Ben dahil hiçbirimiz, bulunduđumuz makamda siyasi hesaplara göre hareket etmedik, etmemeliyiz. Sizler, bu makamları ayađınızdaki prangaların çıkarılması için bize emanet ettiniz. Bu emanetin hakkını vereceđimizden hiç birinizin şüphesi olmasın.

Deđerli Genel Kurul Delegeleri,

Bildiđiniz gibi oda ve borsalarımızla birliđimizin görev ve yetkilerini düzenleyen 5590 sayılı kanun 1950 tarihlidir. Deđişik zamanlarda tadil edilmiş olmakla birlikte 50'li yıllarının bakış açısını yansıtan ve bazı maddeleri de Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen bu kanunun yerini alacak, yeni ve çağdaş bir kanuna ihtiyacımız olduđu açıktır.

Bu amaçla Sanayi ve Ticaret Bakanlıđımız, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yeni bir kanun taslađı hazırlatmıştır. Hukukçu bilim adamlarının kendi görüşlerini içeren bu taslak nihai metin deđildir.

Söz konusu taslak, Birliđimize ulaştıktan sonra, hiç zaman kaybetmeden görüş ve önerileri alınmak üzere bütün oda ve borsalarımıza gönderilmiştir. Birliđimizin tasarı hakkındaki görüşü oda ve borsalarımızdan gelen fikir ve düşünceler çerçevesinde oluşturulacaktır.

Deđerli Oda ve Borsa Başkanlarım,

Yönetim Kurulu Başkanı olduktan sonra ilk iş olarak bütün oda ve borsalarımızı ziyaret ettik.

En büyüğünden en küçüğüne kadar, her bir oda ve borsamız bizim için önemlidir. Oda ve borsalarımızın hepsi ayrı bir değerdir. Seçilmiş yöneticilerinden profesyonel çalışanına kadar, en ücra köşedeki oda ve borsamızdan birliğimize kadar, biz bir aileyiz.

Gücümüzü ve etkimizi birlik ve bütünlüğümüzden alıyoruz. Hiçbir kuvvet, camiamızın bütünlüğünü ve birliğini bozamayacaktır. Oda ve borsalarımızın hepsine karşı aynı duyarlılığa sahibiz. Herhangi bir oda ve borsamızın kapatılmasını Birlik olarak kabul edemeyiz. Biz hep birlikte bu günlere geldik, yine birlikte devam edeceğiz.

Sayın Başbakanım, Siyasi Partilerin Değerli Başkanları, Kıymetli Bakanlar ve Milletvekilleri,

Sizlere şunu açıkça söylemek istiyorum. Bu camianın sesine kulak verin. Türkiye'nin önünü açacak politikaların platformu ve yeri burasıdır. Esasen, Edirne'den Hakkari'ye, Samsun'dan Antalya'ya, Türkiye burasıdır.

Bizler, tüm Türkiye'nin sanayicileri, tüccarları, yatırımcıları bu ülkenin temel taşlarıyız.

İstihdamı, yatırımı biz yapacağız. Ama biz devletten imtiyaz ve ayrıcalık istemiyoruz.

Adil, güvenli rekabet ortamı, öngörülebilir gelecek, dünya maliyetlerinde girdi istiyoruz.

Sayın Başbakanımız başta olmak üzere tüm bakanlarımızı, bütün siyasi partileri ve milletvekillerimizi, bizim sorunlarımıza duyarlılık göstermeye davet ediyorum. Oda ve borsa başkanlarımız, buldukları çevrenin kanaat önderleri konumundadır. Onlarla işişare içinde olmanız, ülkemizin de çıkarınadır.

Ancak, iş alemleri olarak, bizim de yapmamız gereken işler var. Buradan işadamlarımıza seslenmek istiyorum:

- Yatırımlarınızda, üretiminizde verimliliğe önem verin,
- Âtıl kapasiteler oluşturacak yatırımlardan kaçının, fizibilitelerinizi doğru yapın,
- Güçlerinizi birleştirin, kollektif hareket edin,
- Toplam kaliteyi hayatınızın her alanında olduğu gibi üretiminizde de uygulayın.

Kalitenin üretime değer katacağını sakın unutmayın,

- Markalaşma ve katma değeri yüksek ürünleri üretmeye daha fazla çaba harcayın.

Unutmayın ki ülkeler markalarıyla zengindir.

- Ar-Ge çalışmalarına daha fazla zaman ve fon ayırın,
- Ve hepsinden öte yüksek teknolojiyi ve bilişimi çok iyi kullanın.

Hedefimiz bugün ithal ettiğimiz teknolojiyi bizim üretebilmemiz ve dünyaya satabilmemizdir.

Ancak, bütün bunları yaparken de sosyal sorumluluklarımızı ihmal etmemeliyiz. Aksi takdirde gelecekte içinde yaşayacağımız ve iş yapacağımız ortam huzursuz bir duruma gelir.

Değerli Arkadaşlarım,

Geleceğimizi gölgeleyen, yaşama sevincimizi ve onurumuzu zedeleyen sorunlar çözümsüz değildir. Sorunlarımızı cesaretle çözmek ya da çözüyormuş gibi görünüp ertelemek arasında tercih yapmalıyız. Yarınlarımızı belirleyecek olan da bu kararımız olacaktır. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak elimizdedir. Ama bu kolay değildir. Her sorunun bir kolaycı sözde çözümü, bir de yapısal gerçek çözümü vardır. Bu güne kadar hep kolay yolu seçtik. Artık zor olanı başarmaya mecburuz.

Yaşadığımız krizler ve depremler bize şunu öğretmiş olmalı: bu ülke-de kamu idaresini, A'dan Z'ye değiştirmemiz, bir dizi iktisadi reformu tamamlamamız gerekiyor. Dünya hızla değişirken “biz bu halde kalalım” demenin mümkün olmadığını kavramalıyız. Madem ki küreselleşme sürecinin dışında kalmak mümkün değildir; o zaman en az hasarla, bu sürece uyum sağlamalıyız.

Azla yetinemeyiz. “şimdilik bu kadar yeter, kalanını ileride düşünürüz” deyip, başlanan işi yarım bırakamayız. Biz bunu daha önce de yaptık. 80’lerde başlayan reform hamlesini, popülist bahanelerle, “şimdilik bu kadar yeter” deyip yarıda bıraktık. Yaptığımız hata ve çektiklerimiz ortadadır.

Artık gelecek genel seçimleri veya yerel seçimleri düşünen değil, çocuklarımızı düşünen bir yönetim istiyoruz. Çocuklarımız iyi bir eğitim alsınlar, küreselleşme sürecinin gerektirdiği

niteliklerle donansınlar, dünyanın herhangi bir yerinde rahatlıkla çalışabilsinler, bizim çektiğimizi çekmesinler istiyoruz. Bunun yolu bellidir. Başlayan iktisadi reform süreci, başarılı bir biçimde tamamlanmalıdır.

Biz işadamları ve işkadınları, nasıl bir Türkiye’de çalışmak istiyoruz? Gelin bunun üzerinde düşünelim. Düşünürken artık nelerin olması gerektiğini de tarif edelim.

- Biz artık ilişkilerin değil kuralların belirleyici olduğu bir Türkiye istiyoruz,

- Eşit şartlarda rekabete dayalı piyasalar istiyoruz,

- Teşebbüs hürriyeti dahil, özgürlükler alanının genişlediği bir Türkiye istiyoruz,

- Siyasi partilerin siyaseti kendi zenginlerini yaratmak için kullanmadığı, devlet eliyle sermaye birikiminin yaşanmadığı bir Türkiye istiyoruz,

- Siyasetin siyasi platformlarda yapıldığı bir Türkiye istiyoruz,

- Vehimlere kapılıp, kendi yarattığı korkularına esir olmayan, kendine güvenen bir Türkiye istiyoruz,

- Yalnızca kendi selametini değil, içinde yaşadığı bölgenin istikrarını düşünen bir Türkiye istiyoruz,

- Çevresine ticaret yapılacak pazarlar görerek bakan bir Türkiye istiyoruz.

Biz böyle bir gelecek arıyoruz, bu geleceği yaratmak için çalışacağız, bu yönde çalışanların da yanında ve destekleyicisi olacağız. Çünkü, Türkiye böyle bir gelecek arıyor.

Değerli Oda ve Borsa Başkanları,

Kurtuluş savaşı ruhuyla dün yaptığımızı bugün de yapmak durumundayız:

- Bu cumhuriyet, herkesin, her şeyin bittiğine inanmaya başladığı bir karamsarlık ortamında doğmadı mı?

- Zor günlerde, Ankara’da bir meclis kurulmadı mı?

- Orduları dağıtılmış bu millet, Ankara’da yeni bir ordu kurulmadı mı?

- 1920’lerde imkansız olanı bizler başarmadık mı?

Kurtuluş Savaşı sonrasında, ciddi bir yeraltı kaynağı ve sanayisi olmayan bu ülke, bugün dünyanın 20 büyük ekonomisi içine girmedi mi? Toplu iğne bile üretemeyen bir yapıdan yüzde 90’ı sanayi ürünlerinden oluşan 40 milyar dolarlık ihracata ulaşmadı mı?

Dün, imkansızı başaracağımıza inanarak başardık. Şimdi, içinde bulunduğumuz şartlarda aynı inancı, aynı isteği canlandırmamız gerekiyor. Dün, o inanç ve o istekle düştüğümüz yerden nasıl doğrulduysak, şimdi, bir kez daha bunu yapmalıyız, yapacağız da.

Değerli Tüccarlar ve Sanayiciler,

Bizler, her türlü olumsuzluğa rağmen moralimizi bozmayacağız. Bu milletin bizim moral gücümüze ihtiyacı var. Bütün olumsuzlukları iyiye çevirmek için, durmadan dinlenmeden çalışacağız. Türkiye'yi, dünya'nın ilk 10 ülkesi arasına sokacağız. Başarıya olan inancımız, ülkümüzü gerçekleştirmenin temel şartıdır.

Bu vatanda bin yıldır, badirelerin altından nasıl kalktığımızın şahidi tarihtir. Gelecek nesiller de sizin gayretlerinizi tarihin şanlı sayfalarında görecektir. Yüce Atatürk'ün ve bu topraklar için canını veren aziz şehitlerimizin emaneti olan bu vatan sizlerin omuzlarında yükselecektir.

Dünya'yı yönetmiş bir milletin evlatları olarak, dünya'da sözü geçen büyük bir ülke olmak bizim kaderimizdir. İşte siz işadamları, bu kaderin mimarları olacaksınız.

Şanlı bayrağımız ekonomi ve ticaret alanında bütün dünya'da dalgalanacaktır. Balkanlar'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da ve Ortadoğu'daki her bir ferдин gözü bizdedir. Onların kurtuluşu da bizim elimizdedir. Bu görevi ancak yüksek inanç ve kararlılıkla yerine getirebiliriz. Biz, Türkiye'ye inanıyoruz ve O'na hizmet etmeye kararlıyız.

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

Sizler büyük Türkiye vizyonunun neferlerisiniz. Atalarımız, bu coğrafyayı nasıl kanlarıyla vatan yaptıysa, sizler de, yatırım, üretim ve ihracat ile bu vatani yücelteceksiniz. Daha çok yatırım, daha çok üretim, daha çok istihdam, daha çok ihracat sizlerin milli görevidir.

Türkiye'nin milli davası, ekonomi davasıdır.

Bu dilek ve temennilerle, daha müreffeh yarınlarda beraber olmak umuduyla, hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunarım.









59. Genel Kurul

22 Mayıs 2004



M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU



16.06.2001 -

“

*“Şu üç konuda inancımızı hiç bir şekilde yitirmeyelim.
Birincisi zorluklar karşısında kendimize olan
güvenimizi, ikincisi millete olan güvenimizi, üçüncüsü de
ülkemize olan güvenimizi yitirmeyelim”*

”

**Sayın Genel Kurul Başkanı,
Sayın Meclis Başkanım,
Sayın Başbakanım,
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kıymetli Genel Başkanı,
Doğru Yol Partisi'nin Değerli Genel Başkanı,
Siyasi Partilerimizin Saygıdeğer Temsilcileri,
Çok sevgili Bakanlar ve Milletvekilleri,
Sayın Konsey Başkanlarım,
Oda ve Borsalarımızın Değerli Başkanları,
Kıymetli Genel Kurul Delegeleri,
Saygıdeğer Misafirler,
Değerli Basın Mensupları,**

Sizleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Birliğimizin 59. Genel Kurulu'na hoş geldiniz. 3 yıl önce bu görevi bana tevdi ettiğiniz günlerden daha farklı bir ortamda bir araya geldik.

Hatırlarsınız, kriz günlerinin tam ortasında “zor sorunların kolay çözümleri yoktur. 2001 krizi aslında yaşam tarzımızın krizidir. Bu yüzdende Türkiye'nin ihtiyacı bir zihniyet reformudur” demiştim.

Türkiye, sorunların kolay çözümleri olmadığını bilinciyle kendine yakışanı, zor yolu seçmiştir. Krizin ardından toplumun tüm kesimleri bir araya gelerek, geçmişte örneğine az rastlanır bir toplumsal uzlaşma sağlanmıştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bu toplumsal uzlaşmaya önderlik etmekle kalmamış, yapısal reformların başlatılmasına katkı ve destek sağlayan kuruluşların başında gelmiştir. Sonuçta, pek çok kimsenin hiç beklemediği kadar iddialı bir programa başladık ve önemli başarılar elde ettik.

Aslında sizlerin, yani hür teşebbüs temsilcilerinin, tüccar ve sanayicilerin çalışma disiplini sabrı ve azmi ile başladık. Bu noktaya ulaşmak için hepimiz, işvereni, işçisi, esnafı, tüccarı, çiftçisi ve tüketicisi olarak bir dizi fedakarlıkta bulunduk.

Ancak ekonomi savaşımız daha bitmedi. Yapısal reformlar şüphesiz ki kısa vadede bazı sıkıntılara yol açmaktadır. Ama geleceğimizi kurtarmak için, bu sıkıntıları göğüslemek ve yapısal dönüşümü tamamlamak zorundayız.

Saygıdeđer Başkanlar ve Delegereler

Sistem iyi işlemiyorsa, bunun kusuru sistemdedir, siyasetçilerdedir, siyaset kurumundadır diyerek, işin içinden sıyrılamayız. Toplumsal bir öz eleştiri yaptığımızda görüyoruz ki; bize hep şikayet etmeyi öğrettiler. Oysa aslolan çözüm üretmektir.

Siyaset bu toplumda yaşayan herkesin ortak mesuliyetidir. Siyaset hiç kimsenin ve hiçbir siyasi görüşün tekelinde değildir. Bu görevi sadece siyasetçilere ihale edip kendimizi kurtaramayız. Bu sorumluluđu birlikte taşımamızdır.

Demokrasiyi ayakta tutan iki temel ilke; hür düşünce ve teşebbüs hürriyetidir. Bunların olmadığı hiçbir ülkede, rekabetçi piyasa ekonomisi gelişmemiştir.

Bu açıdan, ekonominin temel diređi olan özel sektörün, kaygı düşünce ve önerilerini, kamuoyuna ve siyasi iradeye aktarması, bir görevdir. İşte bu Genel Kurul, demokrasinin ve hür teşebbüsün platformudur.

Burası, ekonominin yapı taşları olan özel sektörün, karar alıcı ko-numdaki siyasi iradeyle bir araya geldiđi, en büyük istişari platformdur. Burada sadece “bizim” değil ülkemizin sorunlarını konuşacağız, çözümler arayacağız. Dertlerimizi paylaşıp, ortak tepkilerimizi dile getireceğiz.

Dost acı söyler diyerek, Türkiye'nin gerçeklerini burada gözler önüne serecek, yanlışlarımızı açık yüreklilikle ortaya koyacak, geleceğimizi burada şekillendireceğiz. Türkiye'yi ileriye götüreceğiz gerçek platform burasıdır.

Deđerli Arkadaşlarım,

3 yıldır yapısal reformların önemini ve geređini savunduk. Ne kadar haklı olduğumuzu siz de görüyorsunuz. Enflasyonla savaşta başarı kazanırken, ekonomik büyümeyi de gerçekleştirdik. Kamuda mali disiplini korumanın, ekonomiyi olumsuz etkilemediğini, kamu harcamalarını artırmaya gerek kalmadan da, ekonominin büyüdüğünü gördük. Üstelik özel sektöre dayalı bu büyüme modeli, daha sağlam temellere dayandığından, son 10 yılda ilk defa 3 yıl üst üste büyümekteyiz.

Özel sektörü destekleyici yönde atılan birkaç küçük adım, Türk müteşebbisinin dinamik yapısıyla birleşince ihracatta rekorlar kırdık. Yeni ihracat kahramanları ortaya çıkardık. Dünyanın 30 büyük ihracatçı ülke-sinden biri haline geldik.

Kısacası 2001 krizi ülkemiz için bir milat niteliğindedir. Türkiye artık eski Türkiye değildir. Hastalığımıza doğru teşhis koyduk. Bu hastalığın, geçmişte yapmaya çalıştığımız gibi, aspirin'le tedavi edilemediğini gördük. Çeşitli operasyonlar geçirdik ve ekonomiyi elbirliğiyle komadan çıkardık. Ama sağlığınıza tam anlamıyla kavuşmadığımız ortada. En az 10 yıllık bir kötü yönetim döneminin getirdiği tahribatı, ne yazık ki, 2-3 yılda onarmak mümkün değildir. Ne kadar hızlı iyileşeceğimiz reçetenin gereklerine ne kadar uyacağımıza bağlı.

Son günlerde piyasalarda görülen dalgalanma, özellikle de faiz oranlarındaki ciddi yükselme, bu çerçevede ele alınmalıdır.

Uygulanmakta olan reform programına yeteri kadar sahip çıkıldığının anlatılamaması, gerekli adımların atılmaması, bir-biriyle çelişen açıklamalar yapılması, kamuoyunda olumsuz algılanmaktadır. Kamuoyu, hükümetten sadece beyanat değil, pozitif şok şeklinde somut icraatlar beklemektedir.

Özellikle 90'lı yıllardaki mali sorumsuzluk ve kötü yönetim sonucu biri-ken yüksek kamu borç stoku, ekonomideki kırılganlığın temel nedenidir. Sorun ortada durduğu müddetçe sonuç hep aynı olacaktır. Uygulanmakta olan reform programı, ekonomideki bu kırılganlık kaynağını, kalıcı bir biçimde ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Bu kolay bir program değildir. Tüm toplumu ve bu arada siyasetçileri, zor tercihlerle karşı karşıya bırakmaktadır. Ancak söylediğimiz gibi zor sorunların kolay çözümleri yoktur.

Geçmişe baktığımızda, kısa dönemli ekonomik iyileşmelerin, siyasi amaçlar için sorumsuzca harcandığına şahit olduk.

İşte bu nedenle Türkiye zor yoldan yakaladığı istikrarı kolayca kaybeden bir ülke olmuştur. İşte bu nedenle Türkiye'nin yakın geçmişinde hep IMF vardır. Oysa IMF'siz bir ekonomi yönetimine sahip olmanın yolu, bu programı başarıyla sonuçlandırarak, kendi ayaklarımızın üzerinde durmaktır.

Bu noktada kendimize Őu soruyu sormalı ve cevabını samimiyetle vermeliyiz; 2001’de başımıza gelenleri komplo teorileriyle açıklamak mümkün mü? Yani bizim suçumuz, günahımız yoktu da, biz çok çalışıyor, çok üretiyorduk da, tam Őaha kalkmışken, 21.asrın bir Türk dönemi olacağını sezen yabancı güçler mi, bize çelme taktılar?

Böyle düşünüyor, reformları IMF veya Avrupa Birliđi gibi yabancı kurumların zorlamasıyla yaptığımızı inanıyorsak, o zaman krizlerden ders almamışız demektir, ve korkarım yeni krizler bizi beklemektedir.

Eđer dünkü yanlış kararlarımızın, hatalı iş yapma biçimimizin, bizi bu noktaya getirdiđini idrak etmişsek, bir musibetten çok büyük ders almışız demektir. Nihayet aynaya bakmaya cesaret ettik. “Biz nerede hata yaptık” diye geçmişimizi gözden geçirdik. Hatayı aradık ve düzeltme çabasına giriştik. İşte bu anlayış, ülkemizdeki zihniyet deđişiminin başlangıcıdır.

Saygıdeđer Başkanlar ve Deleger,

Mali piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler, yapısal reformların önemini, bir defa daha açıkça göstermiştir. Amerikan Merkez Bankası’nın faiz artırma sinyali, tüm dünyadaki mali piyasaları olumsuz etkilemiştir. Ama Türkiye’ye etkisi daha fazla oldu.

Aslında piyasalardaki bu dalgalanma bizler için bir uyarıdır. Deprem uzmanlarının dediđi gibi, deprem öldürmez bina öldürür. Dışarıdan gelecek sarsıntıları önleyemeyeceğimize göre, daha sağlam temelleri olan bir yapıya sahip olmalıyız. Yapısal reformlar bu vazifeyi görecektir.

Sosyal güvenlik reformu kamu’nun bütçe açığına Őirketlerimizimizin de istihdam maliyetlerini azaltacaktır. Böylece istihdam artıran bir büyüme sürecine girilecektir.

Vergi sistemi reformuyla vergi yükü daha geniş bir tabana yayılacaktır. Böylece devletin vergi geliri artarken haksız rekabeti doğuran kayıtdışılık azalacaktır.

Enerji sektörünün serbestleştirilmesiyle hem tüketiciler hem de sanayicilerimiz daha ucuz enerji temin edecektir. İşin sırrı işte buradadır.

Değerli Arkadaşlarım

Türkiye, siyasi reformlar açısından, 2003 yılında çok başarılı performans sergilemiştir.

Ekonomideki yapısal reformlar açınsındansa yavaş kalmıştır.

Gerek ekonomideki iyileşme sürecinin kalıcı hale gelmesi, gerekse dış politikada hareket alanının genişlemesi açısından, 2004 yılında bu gidişatin tersine çevrilmesi gerekmektedir.

Bugün hükümetimizin önünde büyük bir fırsat vardır. Bu aynı zamanda Türkiye'nin de şansındır. Er veya geç yapılması zorunlu olan bu yapısal değişim ve dönüşümün olumlu sonuçlarını, yine bu hükümet dönemi içinde görmek mümkün olabilecektir.

Yapısal reformları tamamlama konusunda bir şansımız da, hem iktidarın hem de muhalefetin bu konuda ortak bir görüşe sahip olmasıdır. İktidar ve muhalefetin birlikte hareketiyle, Anayasa'da önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu birlikteliğin, ülkemizin kemikleşmiş pek çok sorununa çözüm sağlayacağına inanıyorum.

14 bin'e yakın kanun, kanun hükmünde kararname ve bir bu kadar da tüzük ve yönetmelikle, tam bir mevzuat devleti olan ülkemizde, mevzuattan arındırma reformunun acilen gerçekleştirilmesinde aynı ortak iradeyi bekliyoruz.

Özellikle de, yapılan değişikliklere rağmen, hala günümüz şartlarına uygun olmayan ve farklı bir dönemin bakış açısını yansıtan Anayasamız, bu ortak iradeyle yeni baştan hazırlanmalıdır.

Değerli Oda ve Borsa Başkanlarım

Küresel rekabetin arttığı, küresel eğilimlerin belirleyici olduğu bir dünyada, kendi başımıza yaşıyormuş gibi yapabilir miyiz? Dünyadaki gelişmelere duyarsız kalarak, kapılarımızı kapatıp, "azıcık aşım kaygısız başım" politikalarının zamanı geçmiştir. Küresel eğilimleri dikkate almayan milli politika dönemi artık kapanmıştır.

Eskiden dünyaya baktığımızda duvarları ve ülke sınırlarını görüyorduk. Bu alanların içinde dünyanın geri kalanından bağımsız olarak yaşanabiliyordu. Bugünün dünyası artık buna imkan vermiyor. Ülkeler bir bütünün parçaları olarak işlev görmeye başlıyor.

Bu yüzden de AB ve Nafta gibi bölgesel entegrasyonlar aracılığıyla bir bütünün parçası olmak daha fazla ilgi çekiyor. Ya bir bütünün işleyen bir parçası haline geleceksiniz, ya da tek başına daha güçlü bir mücadele yürüteceksiniz.

Dünkü dünyada bir tek Ankara'yı anlamaya ve etkilemeye çalışıyorduk. Çünkü bütün vizyonumuz ülkemiz coğrafyasıyla sınırlıydı. Şimdi dünyayı anlamak eğilimleri doğru okumak mecburiyetindeyiz. Küresel eğilimleri gözden kaçırmayan milli politikalar tasarlamalıyız.

Tüccar ve sanayiciler olarak ABD ekonomisini ve ABD Merkez Bankası'nı her an izlemek durumundayız. ABD'nin Orta Doğu politikalarının sonuçlarını tartışmak zorundayız. Çin'deki büyüme dinamiklerini dikkate alan politikalar tasarlamak durumundayız. Avrupa Birliđi'nin atmakta olduđu ve atacađı adımların etkilerini dikkate almalıyız. Bugüne kadar dilimize doladıđımız, "eller aya biz yaya" yaklaşımını terkedip, politika seçeneklerini incelemek ve taleplerimizi hem ulusal hem de global forumlarda dile getirmek zorundayız. İşte bu nedenle "Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı"nın kuruluşunu gerçekleştirdik.

Peki ülkemiz global oyuncu olmalı derken özel sektörümüzün yerel kalmasını beklemek mümkün mü? Artık Ankara'nın yanısıra başka başkentlerde de, dışişleri mensuplarımızın yanında ama onlardan bağımsız olarak, sesimizi duyurmak zorundayız. Bu çerçevede dış ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde yoğun bir gayret gösteriyoruz. En büyük dış ticaret partnerimiz olan Almanya'da, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odamızın açılışını gerçekleştirdik.

Sayın Başbakanımızın da katıldığı yurtdışı temaslarımızla müteşebbislerimizin yeni iş bağlantıları kurmalarını sağladık. Hala resmi ziyaretlerin zar zor yapılabildiđi Irak'a giderek en üst yetkililerle görüşebilen dünyadaki tek özel sektör temsilcisi biziz.

Böylece size söz verdiğimiz gibi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni, olayları takip eden değil yönlendiren, edilgen değil etken, pasif değil aktif, statik değil dinamik bir yapıya kavuşturduk.

Değerli Arkadaşlarım,

Türkiye, büyümesine rağmen işsizlik sorununu çözmüş değildir. İşsizlik sorununu çözmek için, Türkiye ekonomisinin daha hızlı büyümesi ve bunu sürdürmesi gerekiyor.

Ancak enflasyonu önemsemeden, ekonomiyi sağlam bir temele oturtmadan, büyümeyi istediğimiz için, dün başımıza nelerin geldiğini unutmamalıyız. İstikrarlı ve yüksek bir büyüme, ancak düşük enflasyon ortamında mümkündür. Bu yüzden de, toplumdaki hızlı büyüme isteğinin cevabı, istikrardan vazgeçmek olmamalıdır. Son 30 yıla damgasını vuran, enflasyonla büyüme telaşının yerine, bu anlayışı geçiremezsek, ne işsizlik, ne de büyüme sorununu çözebiliriz.

Büyümenin öteki şartı da verimlilik artışıdır. Teknolojik gelişme ve insan kaynağı, verimlilik artışının en temel sebepleridir. Ancak her iki alanda da ülkemizin durumu hiç de parlak değildir. Ar-ge harcamalarında Türkiye dünyada 40., eğitim harcamalarında ise maalesef 102. sıradadır.

Bu, geleceğimizin ipotek altında olması demektir. Oysa en büyük zenginliğimiz genç dinamik ve yeniliklere açık nüfusumuzdur. Gençlerimizin geleceğe güvenle bakabileceği ve kendilerini kanıtlayacakları bir ortam sağlanmadıkça üzümlere ifade etmeliyim ki bu zenginliğimiz heba olacaktır.

Türkiye, eğitime ve teknoloji üretimine gerekli önemi vermediği müddetçe, uzun vadede kaybetmeye mahkumdur.

İşte bu gerçeğin bilinciyle, “Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi”ni kurma kararı aldık.

Kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştiren ülkemize her alanda açılım sağlayacak araştırmaları yürüten bir üniversite hedefliyoruz.

Sayın Bařbakanım, Deđerli Bakanlarım,

2002 ve 2003 yıllarındaki büyüme, bir bakıma 2001’de kaybettiđimiz üretim kapasitesinin geri kazanılması sayesinde olmuřtur. Bu yıldan itibaren büyümeyi sürdürmek için ek önlemlere ihtiyaç olacaktır. Bu sebep-le yatırım ortamının iyileřtirilmesi birinci öncelik olmalıdır.

Yatırım ortamının önemi sadece istihdamın veya ihracatın artmasıyla sınırlı deđildir.

Bugünlerde başlıca tartışma konusu olan cari işlemler açığı da bu konuyla doğrudan ilgilidir.

Cari açık rakamının boyutu kadar bu açığın ne şekilde finanse edildiđi de önemlidir.

Bir karşılaştırma yaparsak, Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi gelişmekte olan ülkeler, bizimkine yakın cari açık vermekteler ve biz-den daha az döviz rezervine sahipler.

Peki bu ülkelerde bir döviz krizi mi olmuřtur? Hayır. Mesela Portekiz’in on yılda yaklaşık on kat artan cari işlem açıkları bir problem yaratmamıştır. Çünkü bu ülkeler her yıl milyarlarca dolar, doğrudan yabancı sermaye yatırımı alıyor.

Peki biz ne yapıyoruz? Yapısal reformları tamamlayamadığımızı, yerli-yabancı ayırımı yapmadan, yatırımın önüne engeller çıkarmaya devam ettiğimiz için bu çalkantılardan kendimizi kurtaramıyoruz. Doğrudan yatırım çekemediğimiz için, sıcak para’nın olumsuz etkilerine maruz kalıyoruz.

Biz özel sektör olarak yatırım ortamının iyileřtirilmesi kapsamında YOİKK ve ESDK çalışmalarına büyük önem veriyoruz. YOİKK ve ESDK çalışmaları iyi niyetli çabaların bir göstergesidir. Bu zemin doğru kullanıldığında, birçok engelin kolaylıkla aşılacağı yönündeki ümidimizi koruyoruz.

Ancak 2 yılı aşkın bir süre geçmiş olmasına rağmen, doğrudan yabancı yatırımlar kanunuyla şirket kuruluşlarını kolaylařtıran yasa dışında, önemli başka gelişmelerin olmaması çalışmaların yetersizliđinin de işaretidir.

15 Mart 2004 tarihinde toplanan yatırım danışma konseyinde belirtildiđi üzere, bu mesele artık sayın Bařbakan’ın ta-

ahhüdü haline dönüşmüştür. Sayın Başbakanımızın bu taahhüdünü tüm bakanlarımız ve bürokratlarımız doğru anlamalı ve bürokratik çalışmalar hızlandırılmalıdır.

Bir yatırım düşünün ki, sadece izin almak için, 5 ayrı bakanlıktaki, 10 farklı kurumdan, 170 imza almanız gerekiyor. Yatırıma başlamaksa yıllar sürüyor.

“Gelin bu mevzuatı basitleştirelim” dediğimizde, önümüze onlarca kanun ve yönetmelik koyuyorlar. **“Gelin kanunları yönetmelikleri değiştirelim”** dediğimizde ise, bürokratlarımız ellerindeki yetkiyi devretmek istemiyorlar. Dolayısıyla çözüm üretilmiyor. Nüfuzunu kaybetmek istemeyen kamu kurumları, reformları engellemek pahasına, ellerindeki görev ve yetki alanlarını koruma mücadelesi veriyorlar. Bu bürokratik taassubun kırılması için hükümetimiz, siyasi iradesini güçlü bir şekilde ortaya koymalıdır.

Üzerinde uzlaşılan kanunlar bir an önce yasalaşmalı, büyük önem verdiğimiz sanayi envanter sistemi kurulmalı, buna bağlı yatırım haritaları çıkarılmalı ve küresel rekabete ve ihtisalaşmaya öncelik veren yatırım teşvik sistemleri hazırlanmalıdır. Birliğimiz her zaman olduğu gibi, bu yöndeki çalışmalara destek vermeye devam edecektir. İnsanımızı ve girişimcimizi eziyet ve sıkıntıdan kurtarmanın yolu basit ve formaliteden uzak çalışma düzeni kurmaya bağlıdır. Bunun yolu da, devletin kendi memuruna, memurun da vatandaşa itimadıdır. Güven esas olmalı şüphe istisna olmalıdır.

Öte yandan kamu'nun, alımlarında ithal mallara yönelmesini endişeyle izliyoruz. Devlet herkesten önce topluma örnek olmalı ve Türkiye'de üretilen malın kullanımına öncelik vermelidir.

Sayın Başbakanım,

Sizin de ifade ettiğiniz üzere Türkiye, “Bürokratik Cumhuriyet” zihniyetinden kurtulmak zorundadır. Ama üzülerken görüyoruz ki, bu anlayıştan habersiz olanlar da var.

Bir taraftan şirket kuruluşundaki bürokratik mekanizmaları 19'dan 2'ye indirerek önemli bir adım atıyoruz. Öte yandan kamu yönetim reformuyla, reel anlamda ülkemize hiç bir faydası olmayan kurumlardan kurtulmaya çalışıyoruz.

Ama arkasından da, dünyada eđi benzeri olmayan, yeni bir bürokrasi ortaya çıkartıyoruz. Aslında hepimiz gayet iyi biliyoruz ki asıl amaç yeni harcama olanakları elde etmektir. Kamu vakıfları ve fonları aracılığıyla denetimsiz harcama yapma ayrıcalıkları sona eren bükrasimiz, eski kötü alışkanlıklarını devam ettirecek, yeni fikirler bulma konusunda hiç sıkıntı çekmemektedir. Şunu kabul etmek gerekir ki, konu harcama olduğunda, bükrasının yaratıcılığında sınır yoktur. Ama bu tip “cin fikirlerin” bir maliyeti olduğunu, bu maliyetin özel sektörümüze ve ülkemize getireceđi ilave yükleri en iyi sayın Başbakanımızın takdir edeceğine inanıyoruz.

Saygıdeđer Başkanlar ve Delegeler,

Önümüzdeki altı ay içinde, ülkemizin kaderini en çok etkileyecek gelişmelerden biri de, Avrupa Birliđi’ne tam üyelik sürecimizde ortaya çıkacaktır. Avrupa Birliđi hızla, tüm Avrupa kıtasını içine alan ve 500 milyon insanı birleştiren bir kıta örgütü haline dönüşmektedir.

Türkiye, üyelik kriterlerini yerine getirme konusunda büyük aşama kaydetmiş ve müzakerelere başlayacak duruma gelmiştir. Bu gelişmeler ışığında Avrupa Birliđi’nin, Türkiye’nin gösterdiği performansla, kendi taahhütlerine ve savunduđu değerlere bağlı olarak, Aralık ayında üyelik müzakerelerine başlama kararını vermesini bekliyoruz. Aksi yöndeki bir karar, her açıdan ayrımcı bir gelişme olacaktır.

Biz, büyük Atatürk’ün bizlere hedef göstermiş olduğu muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda, cumhuriyet tarihimizin en önemli projesini destekliyoruz. Bu sebeple geliniz yıl sonuna kadar, hükümet, muhalefet ve iş dünyası olarak bütün gücümüzü birleştirelim ve müzakerelerin açılması konusundaki karara yardımcı olalım. Eğer bu süreci kendi hatalarımız nedeniyle tehlikeye atarsak, milletimiz bunu hiç bir zaman affetmeyecektir.

Sayın Başbakanım, Siyasi Partilerimizin değerli Başkanları, Kıymetli Bakanlar ve Milletvekilleri,

Tarih boyunca tüm büyük medeniyetler, güçlü bir ekonomiye dayalı olarak ortaya çıkmıştır.

Ekonomik alanda üstünlük sağlayan ülkeler, hayatın her alanında da söz sahibi olmuştur.

Atatürk'ün, "askeri ve siyasi bağımsızlık, ancak ekonomik bağımsızlıkla taçlandırılırsa korunabilir" anlayışı da, bu tarihi gerçeği işaret etmektedir.

21. Asırda ülkeler arasındaki mücadele ekonomi cephesinde meydana gelmektedir. Bu mücadelenin askerleri, işte burada gördüğünüz tüccarlar ve sanayicilerdir. Bu insanlar uluslararası arenada ülkemiz için çarpışan gerçek mücadele adamlarıdır. Gerçek vatanseverlerdir.

Bu camia sizden hiç bir ayrıcalık ve iltimas istemiyor. Biliniz ki, eğer ülkemizi eşit şartlarda rekabete dayalı, kurumların ve kuralların hakim olduğu bir yapıya kavuşturursanız, ekonominin bu neferleri, ülkemizi çok daha ileriye taşıyacaktır.

Son 10 yılda, dünyada eşi benzeri az görülen istikrarsız bir ortamda, bu büyük camianın ayakta kalması ve Türkiye'yi sırtlaması bunun kanıtıdır. Türkiye'yi krizden kurtaran bu camia'nın dinamizmi ve inancı olmuştur. Bu yüzden bu camianın sesine kulak veriniz. Çünkü Türkiye'yi bu camia başarılı kılacaktır.

Değerli Arkadaşlarım,

Şükürler olsun ki Cenabı-Hak, her şeyde ilki hep bize nasip etmektedir. Kriz ortamında reel sektörün sorunlarını çözmek amacıyla, Birliğimiz önderliğinde, özel sektör ve hükümet müşterek bir çalışma zemini oluşturdu. Ekonomik sorunları değerlendirme kurulu vasıtasıyla, hükümet yetkilileriyle iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelerek, ekonomik sorunlara pratik çözümler getirilmesi sağlandı.

30 yıldır iş dünyamızın gündeminde olan enflasyon muhasebesi, Birliğimizin Maliye Bakanlığımızla birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde yürürlüğe girdi. Oda ve Borsalarımızın hepsini ziyaret ederek sıkıntıları yerinde gördük sizlerle birlikte çözüm aradık. Son olarak da yarım asırlık Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu'nu baştan aşağı yenilemek yine bize nasip oldu. Daha güzel olansa şu; iktidarımız ve muhalefetimiz yeni kanunumuzu ittifak ve uzlaşmayla çıkardılar. Böylece 118 maddelik kanunumuz, Meclis genel kurulu'nda 3 saat gibi rekor bir hızla kabul edildi.

Yeni kanunumuzun hazırlanmasından kanunlaşmasına kadarki tüm süreçlerde bizlere destek olan; Sayın Meclis Başka-

nımıza, Sayın Başbakanımıza, ana muhalefet partimizin Sayın Genel Başkanına, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımıza, Sayın Komisyon Başkanımıza ve Komisyon Üyelerimize, tüm Milletvekillerimize, sizler adına, Türk özel sektörü adına canı gönülden teşekkür ederim.

Kıymetli Dava Arkadaşlarım,

3 yıl önce sizlerle beraber yola çıktığımızda, bizi zor bir mücadelenin beklediğini, ama umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini söylemiştim. Çünkü biliyorduk ki, bundan çok daha zor şartları aşmış ve buralara kadar gelmiş olan Türkiye, o şartların Türkiye'si değildi. Bunların hepsi aşılacaktı.

İşte bu bilinçle ülkemize daha çok sahip çıktık geçmişimize birliğimize ve bütünlüğümüze daha çok sahip çıktık. Ülkemize sahip çıktık. Büyük hedeflere fedakarlık etmeden varılamayacağın, büyük ülke olmanın, memleketin birlik ve beraberliğinden geçtiğini, insanlarımıza anlattık. Ülkemizi kalkındırma ateşini ve şevkini yeniden yaktık, küllenen müteşebbislik ruhunu alevlendirdik.

2 sene önce Türkiye için ilk defa olarak, 100 milyar dolar ihracat yapan, 10 bin dolar kişi başına milli geliri yakalayan, dünya çapında söz sahibi ülke olma hedefini koyduğumuzda, bu hedefler ulaşılamaz bulunmuştu. Bugün bu hedefler hem yetkililerce, hem de kamuoyunca benimsenmiş ve sıkça telaffuz edilir duruma gelmiştir. Hükümet ve muhalefet bütün bakanlarımız ve milletvekillerimiz görüşlerimizi uyarılarımızı dinlediler önerilerimizi dikkate aldılar. Huzurunuzda kendilerine teşekkür ediyorum.

Siyasetçimize ülkemiz sorunları ve bunların çözümleri konusunda yol göstermeye devam edeceğiz.

Size söz verdiğimiz gibi, Birliğimizi siyasi çekişmelerin içine sokmadık. Günlük siyasetin içinde yer almadık. Siyasete ve siyasi partilere yaklaşımımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da tarafsızlık ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde kalacaktır.

Biz devletin millet için var olduğuna, devletin milletle bütünlüşmesinin esas olduğuna inanıyoruz. Aslolan, devletin zengin-

liđi sonucu, milletin zenginliđi deđil; milletin zenginliđi sonucu ülkenin zengin olmasıdır.

Şu üç konuda inancımızı hiç bir şekilde yitirmeyelim. Birincisi zorluklar karşında kendimize olan güvenimizi, ikincisi bu millete olan güvenimizi, üçüncüsü de ülkemize olan güvenimizi yitirmeyelim.

Bugün Türkiye'nin en etkin, en çok sözü dinlenen, en fazla saygı duyulan meslek örgütü haline gelmiş olan TOBB'un bu büyük gücünün kaynađı, Oda ve Borsalarıdır, yani sizlersiniz.

Yaptığımız her şeyi, sizlerden aldığımız güçle yaptık. Elde ettiğimiz başarılar, Oda ve Borsa başkanlarımla ekip çalışmasının sonucudur.

Sizlere güvendik sizlerden güç aldık. Hep birlikte çalıştık, hep birlikte başardık. Ben, bu büyük camianın başarı azmine inanıyorum. Sizlerin başkanı olmaktan ve hep birlikte omuz omuza çalışmaktan dolayı büyük bir gurur duyuyorum.

Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte, üstlenmiş olduğumuz bu büyük emanetin hakkını vermek için, gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Sizlere verdiğim sözü tutmaya devam edeceğim ve size hükmetmek için deđil, size hizmet etmek için, bu şerefli görevi yürüteceğim.

Sözlerime son verirken, genel kurulumuzun ülkemize ve camiamıza hayırlı sonuçlar getirmesini diliyor, bizi huzurlarıyla onurlandıran sizlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.





Başbakan Yardımcısı ve Dışışleri Bakanı Abdullah Gül, TOOB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hırcaklıođlu









60. Genel Kurul

2 Mayıs 2005



M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU



16.06.2001 -

“

*“Biz hiç kimsenin arka bahçesi olmadık,
olamayız olmayacağız.*

*Bizim takip edeceğimiz tek siyaset ekonominin büyümesi ve
ülkeminin kalkınması siyasetidir.*

*Bizim siyasetimiz kısır ve gündelik çekişmeler içinde
harcanamayacak kadar büyük bir davadır.”*

”

60. Genel kurulumuza hoş geldiniz. Sizleri bütün kalbimle ve saygıyla selamlıyorum.

Güzel bir tesadüf eseri bugün aynı zamanda Anneler Günü'dür. Ülkemizde yaşanan krizlerden sonra başka ülkelerde meydana gelen top-lumsal çözümler olmadıysa bunda aile kurumumuzun payı büyüktür. Güçlü aile yapımızı koruyan en büyük unsur annelerimizdir. En değerli varlıklarımız olan annelerimizi kutluyor bu vesileyle saygıyla sevgiyle ve minnetle anıyoruz.

Saygıdeğer Başkanlar ve Delegeler,

Türkiye'nin her tarafından 81 il ve 157 ilçesinden zorlu ve demokratik bir seçim sürecinden geçerek buraya geldiniz. Sizleri bir kez daha yürekten kutluyor başarılar diliyorum.

Sayın Başbakanım, Değerli Genel Başkanlar,

Oda ve borsalarımız ülkemizin tüm bölgelerini ve sektörlerini kapsadığından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) genel kurulu Türkiye ekonomisinin genel kuruludur. Yani burası Türkiye platformudur. Bu camianın sesine kulak verin.

Türkiye'nin geleceğinin konuşulacağı misyonun ve vizyonun saptanacağı platform burasıdır. Bizler tüm Türkiye'nin sanayicileri tüccarları yatırımcıları bu ülkenin temel taşlarıyız. İstihdamı, yatırımı, üretimi ve ihracatı biz yapıyoruz. Devletten her hangi bir imtiyaz ve ayrıcalık istemedik istemiyoruz.

Devlet rekabet ortamını adil kılıp yapısal reformlarla piyasaları düzgün işlettikten sonra ekonominin nefesleri olan bizlerin dünyada yenemeyeceği rakip yoktur.

Değerli Arkadaşlarım,

2002 yılındaki genel kurulumuzda yine bu salonda nasıl bir Türkiye istediğimizin cevabını hep birlikte aramıştık. İçine kapanmış ve dünyadan kopmuş hukuk ve demokrasiden uzak geri kalmış ve yoksul bir ülke mi; yoksa kalkınmış ve güçlü insanları mutlu ve huzurlu evrensel standartları yakalamış dünyada sözü geçen büyük ve güçlü bir ülke mi?

O gün hep birlikte tek ses tek yürek olduk ve dedik ki; ül-kemizin ufkunu karartan her sorunun çözümü vardır; yeter ki inanalım ve yüređimizi ortaya koyalım.

Yine dedik ki; ekonomideki kötü gidişatı biz deđiştireceđiz. Ekonomiyi büyütecek ihracatı 100 milyar dolara çıkartacak Türkiye'yi bölgesinde lider ülke yapacak olan bizleriz diye hay-kırdık.

O gün bu hedefleri ortaya koyduğumuzda sizlerdeki enerji-yi ve vatan sevgisini göremeyenler kuşkuyla bakmışlardı. İşte ümitlerin tükenme noktasına geldiđi bir ortamda hep birlikte dedik ki; bize güvenin.

Deđerli arkadaşlarım bu haykırışımız cevapsız kalmadı.

3 senede ekonomiyi yüzde 25 oranında büyüten ihracatı iki-ye katlayan bizler olduk. Üstelik bu büyümeyi devlet desteđiyle kamu kaynaklı yapmadık yatırımla ve ihracatla sağladık.

Bu büyümede Türk müteşebbisinin işçisinin üreticisinin yani hepimizin alınteri vardır. Hasta adam geri döndü diyenlere karşı bu ülkeyi Dünyanın 20 büyük ekonomisinden biri yaptık ve en güzel cevabı yine bizler verdik.

Bunu hep beraber çalışarak başardık.

Reaktif deđil proaktif olduk; kısa vadeye deđil uzun vadeye odaklandık; bugünü deđil geleceđi hedefledik; makro ekonomi düzelmeden mikro ekonominin yani iş ortamının düzelmeyece-đini kamuoyuna başarıyla anlattık. Şundan emin olun ki: mille-timiz sizleri her zaman övgüyle anacaktır.

Böylesine bir dönemde ülkemizin geleceđini yeniden aydın-lattığınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum.

Deđerli Arkadaşlarım,

Dünya süratli bir biçimde deđişmektedir. Özellikle Çin'deki büyüme trendinin sürmesi önümüzdeki on yıl boyunca her yıl dünya ekonomisine orta büyüklükte bir sanayi ülkesinin eklen-mesi demektir.

Bu kadar hızla deęişen Dünyada eskisi gibi kalamayız. Dün ölkemizin içine girdiđi olumsuz durumda 2001'e kadar izlenen devlet başkasından alsın bize versin şeklinde özetlenecek bir iktisat politikası yatıyordu.

2001 krizi bu yolun sonuna gelindiđini işaret etmişti. Bugünün dünyasında sırtını kamuya dayamış teknoloji üretmeyen kaynaklarını etkin kullanmayan verimsiz çalışan toplumlara hayat hakkı yoktur.

Bu yeni çağda ezbere iş yapmayı bırakıp planlayarak hareket etmemiz gerekiyor. Dünyada rekabet küresel bir gerçeđe dönüşürken şirketlerimizin kurumsallaşmadan ayakta kalması mümkün değildir. Ülkemizdeki şirketlerin büyük bölümü aile şirkettir. Ancak bu şirketlerimiz kurumsallaşmadıklarından sadece yüzde 20'si büyümekte kalanlarının ömrüye en fazla 20 yıl olmaktadır.

Yani kurumsallaşmazsak küçük balık olarak kalırız ve kolayca büyük balıkların hedefi haline geliriz. Şirketlerimizin önündeki ikinci hedef de üretim ve faaliyet süreçlerini gözden geçirmek olmalıdır. Nasıl üretiyoruz? Hangi kalitede ne maliyetle üretiyoruz?

Artık eskisi gibi satış hacmine üretim kapasitesine ve şirket büyüklüğüne değil ne kadar katma değer sağladığımızı ve ne kadar verimli çalıştığımızı odaklanmalıyız.

Avantajlı olduğumuz sektörlerde dünya çapında rekabet edecek markalar üretmeliyiz.

Bunun içinde hem kamu'da hem de özel sektörde eğitime ve ar-ge'ye ayırdığımız kaynakları artırmalıyız.

Hükümetimizin bu yıl bütçeden ar-ge için 450 trilyonluk kaynak ayırması önemli bir başlangıçtır.

Öte yandan üniversitelerimiz ve araştırma kurumlarımız bilim ve teknoloji üretiminin ticari değerini kavramalı ve inovasyona önem vermelidir.

Kamu kaynaklarıyla finanse edilen bilimsel arařtırmalarda temel amaç rekabet gücünün artıracak teknolojilerin üretilmesi olmalıdır.

Özellikle genç girişimcilerimizi bilgi teknolojilerine yönlendirmeliyiz.

Zira bilişim sektörü daha az yatırımla çok daha fazla katma değerin üretildiđi bir alandır.

Türkiye'nin en önemli stratejik varlığı olan genç nüfusumuzun heba olmaması için yeni girişimcilerin ortaya çıkmasını kolaylařtıran bürokrasiden uzak girişimci-dostu bir iş ortamını süratle oluřturmalıyız.

Sayın Başbakanım, Deđerli Misafirler,

Son 3 senede ekonomide sađlanan gelişmeler şüphesiz olumludur. Ama yeterli deđildir. Zira fert başı gelirimiz AB'nin ancak dördte biri düzeyindedir. Kalkınmanın temelini teşkil eden ekonomik özgürlükler sıralamasında 155 ülke arasında 112. Sıradayız.

Tüm bu gelişmeler yolun başında olduğumuzu gösteriyor. Sađlanan istikrar ortamının devamı büyüme sürecinin de devamına bađlıdır. Büyüme sürecinin devamı da istihdam artışının ön koşuludur. Ancak istihdam artışı için son 50 yıldaki büyüme ortalamasının üstünde bir büyüme temposunu sürekli kılmamız gerekiyor.

Bu nedenle sadece özel sektörde deđil kamu yönetiminde de stratejik planlama yapılmalıdır. Akşamdan sabaha deđişen mevzuat düzenlemeleri tepki niteliğinde gündeme getirilen kanunlar ekonomiye disiplin getirmediđi gibi strateji eksikliđine de işarettir.

Bu yüzden sadece yatırımcılarımızın moralini bozmakla kalmıyoruz yatırım yapmayı düşünen yabancı sermayeyi de ürkütüyor ve kaçırıyoruz.

Artık kendi içimizdeki kısır çekişmeleri bırakıp bugünün ve geleceğin iktisadi meselelerine ilişkin vizyon ve program oluřturmalıyız.

Bugünün gündemi de ortadadır. Yüksek büyüme hızımızı bu şekilde koruyamayız. Yüksek girdi maliyetleri karşısında şirketlerimiz giderek daha fazla ara malı ithalatına yöneliyor.

Ara malı ithalatı da istihdam ithalatı anlamına geliyor. Hem halkımızı hem de şirketlerimizi olumsuz etkiliyor. İthalattaki artış cari açığı da büyütüyor. Sadece son 2 yılda 24 milyar dolar döviz açığı verdik.

Bu yılı da dâhil ettiğimizde 3 yılda 40 milyar doların üzerinde döviz açığı vermiş olacağız.

Özelleştirme geliriyle ve yabancı sermaye girişiyle bu açığın bir kısmını belki bu yıl kapatabiliriz. Ama bu durumu daha fazla sürdüremeyiz. İhracatımızı ithalata bağımlı olmaktan kurtarmalıyız.

Daha ne kadar istihdamın ve yatırımın önündeki engellerle boğuşacağız.

Daha ne kadar yolsuzlukların yapanın yanına kar kaldığını izleyeceğiz

Daha ne kadar bizler her türlü fedakarlıklar da bulunurken bizden bunları isteyen kamu idaresi'nin sanki sorunun asıl kaynağı kendisi değilmiş gibi eski tas eski hamam sürmesine müsaade edeceğiz.

Sayın Başbakanım, Değerli Misafirler,

İşte yapısal reformları tamamlayarak ülkemizde iş ve yatırım ortamını düzeltmenin önemi burada ortaya çıkıyor. Yüksek rekabet gücü önce yatırım ister. Yatırım da kaynak ister.

Bu çerçevede bankacılık reformu tamamlanarak reel sektörle mali sektör ilişkisi güçlendirilmelidir. Şirketlerimizin banka kaynaklarına ulaşımında önemli bir engel de yüksek reel faizlerdir.

Reel faiz yüzde 30'lardan yüzde 10'nun altına indiyse mali disiplin sayesinde. Mali disiplin sürdürülmelidir.

Yapısal reformlar alanında atılacak kararlı adımlar Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda daha kararlı ve hızlı adımlar atmasını sağlayacaktır.

Piyasaların doğru işleyişı önünde bir risk unsuru olan kamu idaresine yönelik reformlar da hızla tamamlanmalıdır.

Adil rekabet ortamının geređi olan ve AB üyelik müzakerelerinin de önemli bir maddesini oluşturan devlet yardımları düzenlemesi bir an önce tamamlanmalıdır. Yatırım teşvik mevzuatı da bu çerçevede yeniden ele alınmalıdır.

Şirketlerimizin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla altyapı sektörlerindeki serbestleşme ve özelleştirme çalışmalarına hız verilmelidir. Bu çerçevede ulaştırma telekom ve enerji sektörlerine öncelik verilmelidir.

Sektörlerin rekabete açılmasının getireceđi faydanın güzel bir örneđini havayolu sektörü göstermiştir. Artan rekabet fiyatları düşürmüş taşınan yolcu sayısını çođaltmış ve sektördeki karlılıđı yükseltmiştir. Bu sektörler aynı zamanda ihtiyacımız olan yabancı sermayenin giriş yapacağı temel alanlardır.

Özelleştirme yaparken en yüksek parayı verdikten sonra kim alırsa alsın demek yerine önce o sektördeki stratejimizi saptamalıyız. Bu kapsamda başta bankacılık olmak üzere şirketlerimizin girdi maliyetlerini doğrudan etkileyen sektörlerde rekabet ortamının iyileştirilmesi esas amaç olmalıdır.

Hem ülke hazinemizi hem de şirketlerimizi mağdur eden kayıt dışılıđı önlemek amacıyla vergi idaresi mükellef odaklı dizayn edilmeli vergi süreçleri ve oranları azaltılmalıdır.

Türkiye ekonomisi hızla yapısal bir dönüşümden geçerken vergi sistemi aynı kalamaz. Biz artık kısmi deđişiklikler deđil modern bir anlayışla baştan yazılmış yeni bir vergi sistemi görmek istiyoruz. Mükellefe şüphyle bakan deđil velinimeti olarak gören bir vergi idaresi istiyoruz. Vergi rejiminin karmaşık deđil basit olmasını istiyoruz. Vergi sistemi bugünkü karmaşık yapıyla sürdüke kimse kayıtdışının azalmasını beklemesin. Vergi rejimi kayıt içine girmeyi özendirici bir biçimde tasarlanmalıdır.

Bütçede faiz harcamalarından yapılan tasarruf vergi oranlarını kademeli olarak indirmek için kullanılmalıdır. Kayıtçine giren sektörlerde vergi indirimlerine öncelik verilmelidir.

Yargı reformuyla sistemin işleyişi hızlandırılmalıdır. Yerli ve yabancı tüm şirketlere karşı eşit mesafede duran rekabet ortamını temin etmenin kamu yararı açısından olmazsa olmaz bir koşul olduğunun farkında bir yargı sistemi büyüme sürecinin devamı için zorunludur.

Yeni stratejik planın sosyal boyutu da verimliliği teşvik edecek biçimde tasarlanmalıdır. Sosyal yardım sistemimiz yeniden yapılandırılmalı eğitim ve sağlıkta eşitlik ve hizmet kalitesi ön plana çıkartılmalıdır.

Eğitim seferberliği başlatmalıdır. Bu millet okul yaptırmaya hazırdır. Ama sadece okul yaparak da seferberlik olmaz.

Çocuklarımız için daha kaliteli eğitim, büyükler içinse istihdam olanaklarını artıran aktif işgücü politikaları uygulanmalıdır.

Sayın Başbakanım, Değerli Misafirler,

Ortaya koyduğumuz bu çerçevede AB üyelik sürecinde yapılması gerekenlerle de uyuşmaktadır. IMF anlaşmasının içerdiği ekonomik program büyümenin sürdürülmesi için gerekli ama yeterli değildir.

Önümüzdeki dönemde siyasi ve ekonomik istikrarın karşısındaki temel tehdit büyümenin devam edip etmeyeceğidir. Bu nedenle istikrarı sağlamaya yönelik tedbirlerin büyüme ve istihdam dostu olması son derece önem taşımaktadır.

İstikrarın devamı ve büyümenin halkın günlük yaşamına yansımaları da eksik bıraktığımız yapısal reformların tamamlanmasına bağlıdır.

Örneğin büyüme neden istihdama yansımıyor diye baktığımızda şu gerçeği görüyoruz. İstihdam üzerindeki yüklerin dünya rekorları kırdığı bir ülkede hiçbir basiretli iş adamı kolay kolay istihdam artışına gidemez. Demek ki sorunun kaynağını yanlış yerde yani büyüme oranında değil yapısal sorunlarımızda ara-

mak daha dođru olacaktır. İşsizlikle mücadelede önce istihdam vergilerini azaltacak ve yılda 15 milyar dolar açık veren sosyal güvenlik sistemini düzeltecek bir stratejimiz olmalı.

İşsizliđin çözümü özel sektördedir ve bizler bu sorunu da çözebiliriz.

Yeter ki devlet istihdam önündeki engelleri kaldırsın ve istihdamı cezalandırmak yerine ödüllendiren bir anlayışı benim-sesin. Gündemde olan Sosyal Güvenlik Reformu'nu bu yolda atılmış iyi niyetli bir girişim olarak görüyoruz.

Ancak bu reformun meyvelerinin en erken 10 yılda ortaya çıkacağı düşünöldüğünde bu süre zarfında ne yapacağımızı tartışılmalı ve çözümler üretmeliyiz.

Bundan sonra en az vergi toplamada gösterilen gayret kadar kamu harcamalarını kısımda kamuyu küçültmede de çaba göstermek zorundayız.

Mali disiplin sadece gelir artırarak değil giderleri de azaltarak devam etmeli...

Başta özelleştirme olmak üzere kamu mallarının satışından ele edilecek tüm kaynaklar kamu borçlarının azaltılmasında kullanılmalıdır.

Zira kamu borcunun azaltılması dışarıya bağımlılığı ve dolayısıyla ekonominin iç ve dış şoklara karşı hassasiyetini azaltacak aynı zamanda da daha düşük vergi ve daha düşük faiz oranlarını beraberinde getirecektir.

Kamu borcunu ne kadar aşağı çekersek yatırım için daha fazla kaynağa sahip olacağız.

İşte ancak o zaman eğitim sağlık ve sosyal nitelikli harcamaları bütçe dengesini bozmadan artırabiliriz.

Kısacası yapısal değişimi gerçekleştirmek artık bir tercih değil zorunluluk olmuştur. Ben hep oyunu kurallarına göre oynamaktan bahsediyorum.

Şimdi soruyorum sizlere:

Almanya'daki işadamımız neden burada olduğundan daha fazla üretebiliyor ? Çünkü bizde kural hakimiyeti yok. Kayıtdışı kuraldırlıktır. Kayıtdışılık fauldür.

Sürekli faul yapılan bir futbol maçında sorumlu kimdir? Sorumlu hakemdir. Ama devletimizin bizzat kendisi oyun oynamaya çalışıp faul yaptığından bugüne kadar hakemlik rolü yerine getirmemiştir. Devlet artık sadece hakemlik yapmalı oyunu faullerden arındırmalıdır.

Zaman kaybına daha fazla tahammül edemeyiz. Son 2 yılda sağlanan siyasi ve ekonomik istikrar sayesinde özel sektörümüz yelkenlerini açmış ve dünyaya açılmak üzere rüzgâr beklemektedir. Bu rüzgâr da yapısal reformlardır.

Bu çerçevede Türkiye'yi modern dünyanın bir parçası haline getirecek yapısal reformları hayata geçirme konusunda hükümetimiz daha fazla gayret göstermelidir. Bu bizim varoluş mücadelemizdir.

İşçisinden memuruna tüccarından sanayicisine kadar Türkiye ikinci ligde top koşturmaktan yorulmuştur.

Bizim yerimiz dünyanın en güçlü 10 ülkesinin yer aldığı gelişmiş ülkeler ligidir.

Türkiye'nin başarı hikâyesi işte bu lige girdiğimiz anda taçlanacaktır.

O gün geldiğinde Türk halkı bu başarı hikâyesine imza atanları kimseye nasip olmayacak bir görkemle ödüllendirecektir.

Ve inanın bu ödül bugün çekilecek her türlü sıkıntıya değecektir.

Sayın Başbakanım, Değerli Misafirler,

Türkiye'nin son 3 yılda gerçekleştirdiği müthiş toparlanmada bu camianın katlandığı fedakârlıkların rolü büyüktür.

Burada gördüğünüz müteşebbislerimizin her biri ülkemizin ve çocuklarımızın geleceđi için büyük fedakârlıklara katlandı.

Bundan da pişman deđiliz. Ülkemize ve devletimize helal olsun.

Ancak özellikle son zamanlarda iç piyasada yaşanan sıkıntılar artık pek çok müteşebbisimizin dayanma sınırının ötesine geçmektedir.

Ülkemizi en zor zamanında sırtlamış olan müteşebbisimizin derdine kulak tıkayamayız.

Bu insanlar devletten maddi destek ve iltimas da beklemiyor.

Zira hepsi taşı sıkıp suyunu çıkartan girişimcilerdir.

Yaşadıkları sorunların temelinde düzgün işlemeyen piyasa mekanizması bürokratik engeller ve çağ dışı mevzuat bulunmaktadır.

Yaşanan bu sorunlardan çıkış noktasını birlikte çalışarak bulacağımıza inanıyoruz.

Bu çerçevede Hükümetiniz döneminde gerçekleştirilen bir ilk olan Ekonomik Sorunları Deđerlendirme Kurulu'nun önümüzdeki dönemde de aktif olarak kullanılmasını arzu ediyoruz.

Bizler 21. Asrı Türk asrı yapmaya hazırız.

Yeter ki doğru tedbirler doğru zamanda alınabilsin.

Yeter ki siyasi irade ve bürokrasimiz üzerine düşeni zamanında yapabilsin.

Deđerli Arkadaşlarım,

Stratejik vizyon eksikliđimizin bize pahalıya mal olduğunun en çarpıcı örneđini ne yazık ki tekstil'de yaşıyoruz.

Kotaların kaldırılmasıyla birlikte Çin dünya tekstil pazarlarını ele geçirmeye başladı.

Oysa bunun gelmekte olduđu en ařađı on yıldır biliniyordu.

Peki bu koca on yılda kendimizi bu yeni rekabet ortamına hazırlayacak uzun vadeli bir stratejiyi neden geliřtirmedik.

Üstelik bu trend sadece tekstille de sınırlı kalmayacaktır. Çin ihrac mallarının kapsamı da genişlemektedir. Yani bugün tekstil’de karşılařtığımız fırtına’nın benzerini yarın başka sektörlerde de yaşayacağız; bundan kuřkunuz olmasın.

Peki biz neyle uğrařıyoruz?

Özel sektörümüzün üstündeki yükleri azaltacağımıza bürokratik oyunlarla nasıl yeni ikbal makamları yaratılır hesabını yapıyoruz.

Bugün dünyada iş adamları ticaret ve sanayi odalarında örgütlenmektedir.

Türkiye’de tüccar sanayici ihracatçı turizmci nakliyeciler bu camianın üyesidir.

Ama bazı siyasilerimizin arka bahçe sevdalarının bazı bürokratların makam sahibi olma hesaplarıyla birleřtiđini görüyoruz.

Özel sektörü kendi řahsi ihtirasları uğruna parçalamak isteyenleri buradan son kez uyarıyoruz.

Hiç kimse beyhude hayaller peşinde kořup bu büyük camianın bölünmesini beklemesin. Buna müsaade etmeyiz. Biz gücümüzü birlikteliđimizden alıyoruz. Bizleri bölerek ufaltmak isteyenler karşılarında nasıl bir camia bulacaklarını iyi hesap etmelidir.

Sađlam ekonomi güçlü özel sektör ister. Biz hükümetimizin özel sektörün bütünlüđünü ve dolayısıyla ekonominin istikrarını tehdit eden bu tür zararlı girişimlere dün olduđu gibi bundan sonra da geçit vermeyeceđine inanıyoruz.

Deđerli Arkadařlarım,

Ekonomimizin gelişen vizyonuna paralel olarak dış ilişkilerin önemi de artmıştır. TOBB tarihinde ilk defa bu dönemde dış

politikada son derece aktif bir rol oynamıştır. Zaten ülkemiz global oyuncu olmalı derken biz de yerel kalamazdık.

Artık zaman küresel eğilimleri gözden kaçırmayan milli politika tasarımı zamanıdır.

İşte biz de yurtdışı ticari ilişkilerimizi artırmak için gerekli şartları oluşturmak amacıyla dış politikamıza katkıda bulunuyoruz.

Öte yandan dış politikamız da ekonomimizin istikrar içinde büyümesi hedefini sürekli gözetmelidir.

Bu çerçevede vehimlere kapılmayan kendi yarattığı korkularının esiri olmayan ve dış politikasını kendine güvenerek uygulayan bir Türkiye istiyoruz.

Dış ilişkileri belirleyen faktör ideolojik yaklaşım değil milli çıkarlar olmalıdır.

Churchill'in dediđi gibi “Ülkelerin ebedi dostları ve düşmanları yoktur; ebedi menfaatleri vardır.”

Türkiye bu gerçeğin bilinciyle dış ilişkilerini başlıca 4 temel alanda genişletmek ve geliştirmek zorundadır.

Her şeyden önce ekonomideki iyi gidişin desteklenmesi için AB üyelik perspektifini korumaya mecburuz.

17 aralık zirvesi kararı sakıncalı yönlerine rağmen bize bu fırsatı vermektedir.

AB'nin başta Kıbrıs meselesi olmak üzere bazı önemli konularda yükümlülüklerini yerine getirmekte isteksiz davranması girişimlerimizi engelleyip cesaretimizi kırmamalıdır.

Elbette AB perspektifini korurken aslında Kıbrıs, Ege ve Ermeni soykırım iddiaları gibi AB üyelik sürecinde şart niteliđi taşımayan konularda milli çıkar muhasebesini de ihmal etmeyeceğiz.

Bu nedenle Türkiye'nin AB perspektifini koruma kararlılığı fırsat sayılarak kriterlerle ilgili olmayan talep ve isteklerin kabul görmesini kimse beklenmesin.

Öte yandan ABD ile ilişkilerimize de en az AB kadar ağırlık vermeliyiz.

Bir süre sarsıntılı bir dönem geçiren ABD ile ilişkilerimizin düzelmekte olması son derece olumludur.

Türkiye ve ABD siyasi ve ekonomik alanda ortak stratejik çıkarlara sahiptir.

Bunların yakın işbirliğiyle etkin şekilde değerlendirilmesi ve geliştirilmesi her iki ülkenin yararına.

ABD 1.5 trilyon dolara ulaşan ithalatı ile dünyadaki en büyük pazardır.

Bizse bu pazardan ancak binde 3 pay alıyoruz.

Bu durum kaçırdığımız fırsatın ve bizi bekleyen büyük potansiyelin göstergesidir.

AB ve ABD'nin yanısıra daha büyük bir coğrafyayı kapsayan Avrasya ülkeleriyle ilişkilerimizi sıcak tutmaya mecburuz.

Bu kapsamda Rusya'yla ticaretimizin hızla gelişmesi Türk Cumhuriyetlerine yaptığımız yatırımların artması memnuniyet vericidir.

Ancak bunların yanısıra ilişkilerimizin daha çok ithalata dayandığı Çin ve Hindistan gibi Asya ülkeleriyle ticaretimizi çeşitlendirmeli ve derinleştirmeliyiz.

Dördüncü olarak da tarihi coğrafi ve kültürel açıdan yakın ilişkide olduğumuz ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz.

Özellikle son 1 senede artan petrol fiyatları bu bölge ülkelerinin çoğunda gelir patlamasına yol açmış başta inşaat ve turizm sektörleri olmak üzere pek çok sektörümüzün önüne yeni fırsatlar çıkmıştır.

Bu bağlamda Irak özel bir önem taşımaktadır.

Irak'ın normalleşmesi ticari ve ekonomik hayatın güçlendirilmesini gerektirir ki bunu da ancak özel sektör başarabilir.

Burada en büyük katkıyı da Türkiye sağlayabilir.

Biz Türk iş dünyası olarak ticaretimizi artırıp özel sektörün gelişmesini sağlayarak Irak'ın yeniden yapılanmasına katkıda bulunmak istiyoruz.

Girişimcilerimizi bu süreçte etkin şekilde yer almaları için teşvik ediyoruz.

TOBB önderliğinde özel sektörümüzün Irak'a gerçekleştirdiđi ziyaret -ki: dünyada özel sektörün Irak'a yaptıđı ilk ve tek ziyarettir ticaretimizin önünü açmıştır.

Biz TOBB olarak iş adamlarımızın yurtdışındaki ticaret ve yatırımlarını kolaylaştırmak üzere öncü rolümüzü sürdürmeye devam edeceğiz.

Hükümetimizin de Sayın Başbakanımız önderliğinde yoğun yurtdışı temaslarda bulunarak ticari ilişkilerimizi geliştirme çabalarını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz.

Benzer açılımları saymış olduğumuz bu 4 temel alana yayararak devam ettirmeliyiz.

Deđerli Arkadaşlarım,

Önümüzdeki dönemde AB ile başlayacak müzakerelerle birlikte tobb'un ve buna paralel Oda ve Borsalarımızın etkinliđi daha da artacaktır.

Sizler bu dönemde özel sektörün kaptanları olacak ve camiamıza yol göstereceksiniz.

Türkiye'nin hedefi; özgür birey demokratik toplum ve rekabetçi piyasa ekonomisini benimsemiş ülke olmaktır.

Siyasetçimiz, bürokratımız, sendikacımız ve işadamlarımız sadece kendi pozisyonlarını değil ülkesinin geleceğini sahiplenmelidir.

Türkiye'nin gücüne güç katmak ülkemizin itibarını daha yükseğe çıkarmak emanetini aldığımız camiamıza ve ülkemize layık olabilmek çocuklarımıza gurur duyacakları bir ülke bırakmak için bütün gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz.

Şüphesiz ki insan ancak çalıştığına erişir.

Öte yandan yurtiçinde ve dışında edindiğimiz saygınlığı korumak için siyasete karşı eşit mesafeyi bundan sonrada korumalıyız.

Halkımızın bizden beklentisi farklıdır siyasetçiye verdiği rol farklıdır. Ülkeyi yönetme görevi halktan bu amaçla yetki almış siyasilerimizindir.

Ancak biz hiç kimsenin arka bahçesi olmadık olamayız olmayacağız.

Bizim takip edeceğimiz tek siyaset ekonominin büyümesi ve ülkemizin kalkınması siyasetidir.

Bizim siyasetimiz kısır ve gündelik çekişmeler içinde harcanamayacak kadar büyük bir davadır.

Bizim siyasetimiz büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünde gizlidir: "Mutluluğum, sizlerin ufak dükkânlarınızın yerine, büyük ve haşmetli fabrikaların yapıldığını gördüğüm gün, daha artacak ve yükselecektir".

Gencinden yaşlısına, girişimcisinden işsizine herkesin umudu sizdedir.

Yüce Atatürk'ün ve aziz şehitlerimizin emaneti olan bu coğrafyada geleceğin lider ülkesi bizlerin omuzlarında yükselecektir.

Ben sizlere ve bu büyük camianın başarı inancına ve azmine inanıyorum.

Sizlerle birlikte bundan sonra da omuz omuza çalışacađım-
dan dolayı büyük bir gurur duyuyorum.

Hepinizi muhabbetle kucaklıyor saygılarımı sunuyorum.











61. Genel Kurul

27 Mayıs 2006



M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU



16.06.2001 -

“

Tüm siyasilerimizin ve bürokratlarımızın, bu camiaya yardımcı olmalarını destek vermelerini bekliyoruz. Yurtiçinde ve dışında bu camianın sıkıntılarına sahip çıkın tek başına bırakmayın.

Onların çabası ülkemiz içindir. Onların başarısı, Sizin ve ülkemizin başarısıdır. Onların dünyada sağlayacağı prestij, Sizin ve ülkemizin prestijidir. 21. asrı bu büyük camia Türk asrı yapacaktır. Türkiye bu cefakâr ve girişimci insanların sırtında yükselecektir.

”

**Sayın Genel Kurul Başkanım ve Konsey Başkanlarım
Sayın Başbakanım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin
Sayın Genel Başkanı
Doğru Yol Partisi'nin Sayın Genel Başkanı,
Siyasi Partilerimizin Değerli Temsilcileri
Kıymetli Bakanlar ve Milletvekilleri, Saygıdeğer Bürokratlar
Çok Sevgili Başkanlarım ve Genel Kurul Delegelerim
Saygıdeğer Misafirler Kıymetli Basın Mensupları**

Sizleri, camiamızın gurur kaynağı olan ve geleceğimizin teminatı gençlerimizin yetişeceği TOBB-ETÜ'de ağırlamaktan büyük onur duyuyor, şahsım ve Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 61. Genel kurulumuza hoş geldiniz.

TOBB'nin Genel Kurulu her zaman ekonominin odak noktası olmuştur. Çünkü burası, reel sektörün tümünün bir araya geldiği, tek ve en büyük platformdur. Türkiye'nin her köşesinden, 81 il ve tüm sektörlerden, küçük-büyük, yerli-yabancı, iş aleminin tamamı, her yıl burada bir araya gelmektedir. Bu yüzden bu platform, Türkiye'nin gözbebeğidir, geleceğidir. Bu platform, Türkiye ekonomisini büyütenlerin, iş ve aş sağlayanların, cefakâr ve müteşebbis insanların mekânıdır.

Değerli Dostlarım

İnsanların olduğu gibi, ülkelerin de yıldızının parladığı zamanlar vardır. İşte o zaman, daha önce yapılamayanlar yapılabilir, ulaşılamayan hedeflere ulaşılabilir. Ama, fırsat anı geldiğinde, gelin beni değerlendirin diye beklemez. Marifet, yıldızın parladığı bu fırsat anını görüp, değerlendirmektir.

Geçtiğimiz yüzyılda, böyle fırsat anlarını yakaladığımız dönemler oldu. 1920'lerin başında ülkemiz, iktisadi ve askeri açıdan çökmüşken o yıkıntıdan çıkma becerisini gösterdik. Mustafa Kemal'in önderliğinde bu yeniden yapılanma olmasaydı, bugün ne bizler ne de ülkemiz varolabilirdi.

Dönemin İngiliz Başbakanı Lloyd George'un "Tanrı insanlığa her yüz yılda tek bir dahi gönderir. Ne yazık ki bu yüzyılda bu dahi Türklere nasip oldu" demesi de bundandır. Atatürk'ün başlattığı çağdaşlaşma atılımı, tarihte çok az topluma nasip olan benzersiz bir başarı öyküsüdür.

Bunun arkasından İnönü'nün basiretli yönetimiyle 2. dünya savaşının dışında kalabildik. Menderes'le özel girişimcilik başladı. Demirel'le sanayileşme yolunda büyük adımlar attık. Özal'la birlikte rekabeti ve dışa açılmayı öğrendik.

Ne yazık ki Özal'ın başlattığı reform sürecinin devamını getiremedik. Bize bu kadarı yeter dedik. Başladığımız işi tamamlayamadık. Günü kurtarmanın, geleceğimize daha önemli olduğunu düşündük. Politik çekişmelere geri döndük ve hata ettik. Bu yanlış tercihimiz 7 yıl içinde 2 büyük krize neden oldu.

Ne ilginçtir ki, bize yeni bir fırsat penceresini 2001'de yaşanan kriz açtı. 2002 yılındaki Genel Kurulumuzda Sizlere şunu söylemiştim; "Krizler verdikleri acının yanında, rasyonel toplumlara altın fırsatlar sunar. Eğer nedenlerini doğru değerlendirebilerseniz, o takdirde kriz kahredici bir çöküşün başlangıcı olmaktan çıkar, dönüşümü ateşleyen yeni bir başlangıç olur"

İşte bu çerçevede 2001'de başlatılan yapısal dönüşüm, 2003'den itibaren yeni hükümetimizle birlikte sağlanan siyasi istikrarın getirdiği iradeyle, yeni bir ivme kazanmıştır. Makro ekonomik istikrarı sağlayacak pek çok reform yapılmıştır.

4 yıldır kesintisiz süren özel sektör kaynaklı büyüme, enflasyonun ve reel faiz oranının tek haneli seviyelere gerilemesi, kamu maliyesinde sağlanan disiplin ve düzelme, bu programın sonucudur. Makro anlamda başarılı olduğu görülen bu program, ekonominin istikrarlı büyümesi için gerekli altyapıyı hazırlamıştır.

Dolayısıyla şimdi yapmamız gereken, bir taraftan bu programın kazanımlarını korumak, diğer taraftan şirketler kesiminin rekabet gücünü artıracak, mikro ekonomik tedbirler paketi oluşturmaktır. Eğer bu tedbirleri geçmişte yarım bırakmamış olsaydık, şimdi zayıflayan sektörlerimizdeki sıkıntıları değil, yükselen sektörlerimizin başarılarını konuşuyor olacaktık.

Maalesef bunları bugün de yeterince yapamadık. Böyle olunca da, şimdi yaşanan sıkıntıların ortaya çıkması kaçınılmaz oldu. Ekonomide yaşanan dönüşüm, kısa vadede tarım kesimini, küçük işletmelerimizi, esnaf ve sanatkârlarımızı olumsuz

etkilemektedir. Değişim ve dönüşüm kalkınmanın anahtarıdır. Geri adım atamayız. Ama olumsuz etkileri yokmuş gibi de yapamayız. Ülkenin bir bütün olarak yararına olan reform süreci, herkesi aynı şekilde etkilemiyor. Herkes aynı anda kazanamıyor.

Onun için sürecin başında mutsuz olanlara, kayıplarını zamanla telafi edeceklerini gösteren projeler tasarlıyor olmamız lazım. Aksi halde, reform sürecinden mutsuz olanlar toplumda ağır basacaktır. Bunun sonucunda ortaya çıkacak siyasi popülizm, reform sürecini yavaşlatacak ve ülkemiz bir on yıl daha kaybedecektir. Bir kez daha böyle bir kayba tahammül edemeyiz. Unutmayalım ki fırsatların kazası yoktur.

Bizler makro dengeler düzelmeden reel sektörün sorunlarının çözülemeyeceğini biliyoruz. Bu yüzden reform sürecini başından itibaren destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz. Şimdi yapılması gereken rehavete kapılmadan reform sürecini devam ettirmek ve reel sektörün rekabet gücünü artırıcı tedbirleri almaktır.

Şirketlerimize rekabet edin, markalaşın, ihracat yapın diyoruz. Aşırı vergi yükleri yüksek enerji maliyetleri sürdüğü müddetçe bunları nasıl başaracağız ? Dünyanın en ağır istihdam yükleri en katı çalışma mevzuatı hala bizdeyken istihdam artışını nasıl bekleyebiliriz? Yükselen Asya rekabeti karşısında rekabet gücümüzü nasıl koruyacağız?

Bu kadar çok sayıda ve karışık mevzuat düzenlemeleri varken nasıl hukuk devleti olacağız? Polisimizin ve adalet sisteminin elini kolunu bağlayıp insanlarımızın can ve mal güvenliğini nasıl sağlayacağız ? Bir taraftan bilgiye ulaşmanın öneminden bahsediyoruz. Ama dünyanın en pahalı internet hizmetini tekel olarak devam ettiriyoruz. Bu durumda nasıl bilgi toplumu olacağız?

Değerli Dostlarım

İhracatın 3 yılda 2 katına çıkması şüphesiz ayrı bir başarı hikâyesidir. Ama aynı sürede ithalatın daha hızlı artmış olmasını görmezden gelemeyiz. Zaman zaman söylendiği gibi, artan dış ticaret açığının tek sebebi, yükselen petrol ve diğer

enerji fiyatları değildir. Zira bunları dışarıda tuttuğumuz zaman bile ihracatın ithalatı karşılama oranı 2002’de yüzde 85 iken 2005’de yüzde 77’ye gerilemiştir.

Büyüyen dış açık finanse edilse finansman kalitesi iyileşse bile ciddi bir risktir. Açık büyüdükçe dışarıya daha fazla bağımlı hale geliyoruz. Bu nedenle “ortada risk yokmuş her şey yolundaymış” gibi davranamayız. Böyle bir yaklaşım ciddi tedbirler almamızı önler.

Özellikle bugünkü gibi, çoğunlukla kısa vadeli kaynaklarla finanse edilen bir cari işlemler açığı, kısa vadeli yüksek borç demektir. Şimdi son yaşanan çalkantılara bir bakın. Özellikle de daha ciddi bir gösterge olan faizleri inceleyin. Başka ülkelerden daha ağır bir şekilde etkilendiğimizi göreceksiniz. Olup bitenlerden alınması gereken dersler vardır.

Doğrudan sermaye yatırımlarının artması ve özelleştirme gelirleri, cari açığın finansmanını sadece bir süre rahatlatır. Cari açığı risk unsuru olmaktan çıkartmanın yolu, sanayimizi ve ihracatımızı ithalata daha az bağımlı hale getirmektir. Bu yüzden Türkiye’nin sanayi haritasını yeniden çizen bir sanayileşme stratejisi istiyoruz. Sektörlerimizi her an takip edebilmek ve zamanında önlem alabilmek için, sanayi bilgi sisteminin kurulmasını 4 yıldır ısrarla talep ediyoruz.

Bugün aslında temel eksiklik ne diye bakarsak, bizim pek çok konuda, yabancı sermaye gibi veya yatırımı teşvik gibi, belli bir stratejimizin olmadığını görürüz. Bu yüzden mesela Avrupa’daki televizyon pazarının yarısını, Türkiye’de üretilen televizyonlar oluştursa da, yan sanayini kuramadığımızdan yüzde 90 ithal girdiye bağımlıyız.

Demek ki yan sanayilerin kurulmasını, üretim zincirinin daha geniş bir bölümünün Türkiye içinde tutulmasını, teknolojik gelişmeleri teşvik etmeliyiz. Oysa biz işin kolayına kaçıyor, yatırımın verimine bakmıyor, yatırım teşvik sistemini selektif hale getirmiyor, her yatırıma destek veriyoruz. Daha doğrusu desteklediğimizi zannediyoruz.

Sonra dönüp bakıyoruz ki, 14 milyon ton unluk buğday üretmemize rağmen 35 milyon ton işleme kapasitesine sahip

1200 un fabrikası kurmuşuz. Bu sebeple de, her çivi çakan değil, doğru çivi çakan desteklenmelidir. Kamu ile özel sektör arasında sağlıklı bir diyalog mekanizması tesis etmeliyiz. Sanayi yatırımlarımızı bu bilgilendirmeye dayalı olarak daha verimli alanlara yönlendirmeliyiz.

Dönüşüm süreci ekonominin yüzde 99'unu oluşturan ve sanayi-nin esas omurgası olan kobiler için daha fazla zorluklar içermektedir. Yarının büyük şirketlerinin bugünün KOBİ'leri olduğundan hareketle, küçük işletmelerimize ortaklık kültürünü aşılama zorundayız.

Vergi sistemimiz ve ticari mevzuatımız, şirketlerimizin birleşerek büyümelerini teşvik etmelidir. Sermayelerini birleştirerek güçlenmek iste-yen, teknolojik yenilenmeye gidecek KOBİ'lere, finansal destek sağlayacak yeni sistemler geliştirilmelidir.

Şirketlerimizin eşit koşullar altında rekabet ederek büyüme-leri gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, böyle bir ortamı sağla-makla görevli Rekabet Kurumu'nun yetkileri ve kurumsal altya-pısı güçlendirilmelidir.

Oyunun kuralları belli olmalı ve keyfi şekilde değiştirilmeme-lidir. Rekabet eşit şartlarda olmalıdır. Artık Ankara'dan destekli iş yapma devri bitmelidir. Biz, ilişkilerin ön plana çıkmadığı, ku-ralların esas alındığı, şartların herkese eşit olarak uygulandığı, açık, şeffaf, hesap verebilir bir yapı istiyoruz.

Değerli Arkadaşlarım

Sosyal Güvenlik Reformu'nun çok önemli olduğunu da unut-mayalım. Bu reformu popülizme kurban etmeyelim. Şimdi bu reforma karşı olanlara soruyorum. Sadece geçen seneki açığı 17 milyar dolara ulaşan bu kara deliğin büyümesine ve bunun sonucu olan yüksek istihdam maliyetlerine devam mı edelim ?

Bu çerçevede Parlamentomuzun sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortası konularındaki çalışmalarını memnuniyetle kar-şılıyor ve destekliyoruz. Türk iş alemi bu reformu desteklediği gibi, istihdamı cezalandıran değil ödüllendiren bir çalışma mev-zuatının da uygulanmasını istemektedir.

Diđer taraftan işsiz gençlerimizi, işlerini kaybeden esnafı artan orta yaş işsizleri, eğitim reformuyla desteklemeliyiz. 40 yaşında ailesini geçindir-meye çalışan birine, dün edindiđi becerinin, bugün bir işe yaramamasının verdiđi ıstırabı ancak yaşayan bilir. Bu nedenle mesleki eğitimi siyasete kurban etmeyip cazip kılalım ki, buradan mutsuz ve umutsuz insanlar deđil, ekonomimizin ihtiyaç duyduđu becerilere sahip bir nesil yetiştirelim.

Enerji üretimi ve dağıtımını ulaştırma ve telekom gibi hizmet piyasalarının serbestleşmesine hız verelim. Bu piyasaların serbest rekabete açılması, reel sektörün rekabet gücünü artıracaktır. Enerji temininde alternatif kaynaklar arayalım. Bu kapsamda zaten çok geç kaldığımız nükleer enerji üretimine başlamalı, nükleer teknolojiye sahip olmalıyız.

Hukuk ve yargı sistemimizi çağın gereklerine göre yenileyelim. Zira bizler mülkün temelinin refahtan önce adalet olduğuna inanırız. Hızlı ve doğru karar alabilen bir adalet sistemi toplum huzurunun teminatıdır. Yargı sistemimizi, teknik, fiziki ve beşeri, nitelik ve nicelikleriyle, dünya standartlarına çıkarmalıyız.

Ülkemizi bürokratik bir mevzuat devleti olmaktan kurtaralım. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar 13 bin kanun çıkarılmıştır. Halen 9 bine yakın kanun yürürlüktedir. Bu kadar çok kanuni düzenleme olunca aynı konuyla ilgili farklı kanunlarda birbirine zıt düzenlemeler çıkmaktadır.

Esasında gücünü bu hantal ve hatalı sistemden alan bürokratik zihniyet, kendi varlığını korumak için bilerek vergi ve mevzuat yükünü artırmaktadır. Bunun sonucu ticaretten istihdama inşattan ithalata kadar herkes kayıtdışılığa itilmektedir. Bir defa kayıtdışına çıkınca da, kimsenin kimseden hesap sorması mümkün olmamaktadır. Hesap veremeyen hesap da soramaz. Hesap soramayan dikkate alınmaz.

Deđerli Arkadaşlarım

Yaşadığımız sıkıntıların temelinde bizlere hesap sordurtmayan şeffaf olmayan bürokratik kamu idaresi zihniyeti yatmaktadır. Bürokratik zihniyet ekonomiyi sadece bilgisayarındaki excel

tablosunda hazırladığı formüllerden ve rakamlardan ibaret sayıyor. Ne yazık ki insan unsurunu dikkate almıyor. İşte, kamu harcamaları şeffaflıktan uzak, bürokratik perde bu kadar kalın, devlet bu ölçüde ekonominin içinde olduğu sürece, yolsuzluk da, sistemin ayrılmaz parçası olarak kalıyor.

Niye yurtdışında trafik kurallarına sıkı sıkıya uyan vatandaşımız, Türkiye'ye geldiğinde, aynı trafik kurallarına uymamaktadır. Bunun sebebi ne insanımızda, ne de trafik cezalarının miktarındadır. Sıkıntı sistemdedir. Sıkıntı kuralların eşit uygulanmamasıdır. Bu sistem değişmelidir.

Artık oyunun kurallarının önceden belli olduğu ve keyfi olarak değişmediği, devletin bu kuralları uygulamak dışında müdahale etmediği bir piyasa ekonomisini, tüm kurumlarıyla tesis etmek zorundayız. Mevzuatı gereksiz kanun tüzük ve yönetmeliklerden arındırılmamızdır.

Kamuda saydamlığı artıracak kamu yönetimi reformunu tamamlamamızdır. Bağımsız idari ve denetleyici kurumları güçlendirilmeli, etkinliklerini ve yetki alanlarını daraltmamamızdır. Yolsuzluk ve israfı mücadelede kritik öneme sahip Kamu ihale sisteminin şeffaflığını artırmalı, ihale süreçlerini hızlandırmamızdır.

Siyasetin görevi önce kuralı koymak, başta kendisi olmak üzere herkesin bu kurallara uymasını sağlamak, bu kuralların nasıl değişeceğini de kurallara bağlamaktır. Kamu idaresinin kurumsal altyapısını güçlendirecek bu adımlar, şirketlerimizin daha düzgün ve eşit şartlarda rekabet etmesini sağlayacak ve büyümeye ayrı bir ivme kazandıracaktır.

Türk iş dünyası olarak bu yönde atılacak tüm adımları destekleyeceğiz. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi engellerin kaldırılması, TOBB'nun en önemli gündem maddesi olmaya devam edecektir.

Değerli Dostlarım

Tarih boyunca Anadolu dünyanın en zor ve çetin coğrafyası olmuştur. Bu coğrafya dış gelişmelere her zaman duyarlıdır. Tabi böyle bir coğrafyayı yönetmek de kolay değildir. Devletle-

rarası iliřkiler ıkar iliřkileridir. Bu yzden dıř iliřkilere hissi ve tepkisel yaklařımlar, hem uluslararası menfaatlerimiz, hem de ekonomimiz iin zararlı olmuřtur. Byk bir devlet geleneđi ve tarihi bulunan Trkiye'nin, bu geređi zellikle dikkate alması gerekir.

te yandan uluslararası iliřkilerimizde tarihi kltrel ve cođrafi yakınlıkta olduđumuz blgelere ynelik aılımlar dođru ve yararlıdır. Bu erevede, terrle mcadele, Irak ve Kıbrıs bařta olmak zere, lkemiz aısından hayati nem tařıyan, haklı ve hassas olduđumuz bu konuların peři bırakılmamalıdır.

lkemizin geleceđi aısından ok nemli olan ve 50 yıldır yatırım yaptıđımız Trkiye-AB iliřkileri nemli bir ařamaya gelinmiř, yelik mza-kereleri bařlamıřtır. Bu noktaya gelmemizde, iktidarı ve muhalefetiyle, Meclisimizin kaydettiđi ilerleme, fevkalade nemli ve umut vericidir.

Yakaladıđımız hız ve azmi bundan sonra da kaybetmemek iin, gereksiz tartıřmalarla vakit harcamamalıyız. Poplist ve siyasi tartıřmalara bođulup, Trkiye'nin geleceđi iin bu kadar nemli olan bir konuda yavařlamaya ve hele gerilemeye tahamml edilemez. Buna izin verilemez.

AB sreci reel sektrmz aısından fırsatları ve riskleri ieren yeni bir dnřm srecidir. Őirketlerimizi bu srece hazırlayacak, sektrlerimizin hassasiyetlerini mzakerelere yansıtacak sistemler kurmalıyız. Byle bir sistem, yarın uyumla ilgili ciddi sıkıntılar yařanmaya bařladıđında azalacak kamuoyu desteđinin srdrlmesi aısından da, siyasi iktidarların yararlıdır. Gmrk Birliđi srecinde, iř dnyasının grřlerinin dikkate alınmamasının yol atıđı hataları ve bunun bize nelere mal olduđunu unutmamalıyız.

Dıř politika alanında riskler yanında byk fırsatlar da bizi bekliyor. Bak-Ceyhan petrol boru hattı, bizim aımızdan, 21. yzyılın řu ana kadarki en byk uluslararası projesidir. Buna ilave olarak, Azeri Rus ve Kazak petrolyle gazının Trkiye zerinden Avrupa'ya tařınması projeleri, Trkiye'yi dnyanın stratejik enerji merkezi haline getirecektir. Bylece Ceyhan, dnyanın bařlıca enerji terminalerinden biri haline gelecektir.

Diğer taraftan Türkiye, bütünleşen bir Avrupa pazarı ile Çin başta olmak üzere uzak doğunun hızla büyüyen ekonomilerinin ortasında bulunuyor. Hemen doğumuzda, enerji açısından büyük bir öneme sahip, ama Dünya ticareti ve sanayisiyle henüz entegre olmayan, kocaman bir bölge var. Peki bu büyük bölgeyi dünya ekonomisinin bir parçası yapacak, ekonomik altyapıya ve girişimci kapasitesine kim sahiptir? Bizler sahibiz.

Bakın Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya bu geniş coğrafyada 1 milyar kişi yaşıyor. Ama bu bölgedeki toplam sanayi ürünleri ihracatının yüzde 65'ini tek başına Türkiye yapıyor. Üstelik bunu doğal kaynaklara dayalı yapmıyoruz. Bizim en büyük doğal kaynağımız müteşebbis gücümüzdür.

Bu coğrafyada sanayileşmenin ve özel sektöre dayalı kalkınmanın tek örneği biziz. Gümrük Birliği'nin de sayesinde Avrupa pazarıyla derinleşmiş ticari entegrasyonumuz var. İhracatımızın yarısından fazlasını buraya yapıyoruz.

Bu yüzden Atlantikten Pasifiğe, Avrasya'nın iki ucunu bir araya getirecek, Avrasya'nın ortasında kalan bu büyük bölgeyi dünya ekonomisine entegre edecek olanlar başkası değil bizleriz. Bizim dışımızda bunu sağlayacak iktisadi altyapıya sahip başka bir bölge ülkesi yoktur. Biz bu bölgenin; hem iktisadi, hem endüstriyel anlamda en büyük gücüyüz.

Bir diğer önemli husus, Çin limanlarının 1.2 trilyon doları geçen dış ticaret hacmi karşısında artık yetersiz kalmasıdır. Çin'e giden alternatif kımal yolları aranmaktadır. Kımal yollarının geçeceği en makul güzergâh, zaten bizim ata yurdumuz olan Orta Asya'dır. Çağımızın İpek Yolu'nu gerçekleştirmek için, tarih bizi yeniden göreve çağırmaktadır.

Öte yandan, hem ülkemizin çıkarları, hem dünya ekonomisinin istikrarı, enerji nakil yollarının, bizim de bir parçası olduğumuz içinde bulunduğumuz batı dünyası için, güvenilir olmasını gerektirmektedir. Artık günümüz dünyasında, enerji nakil yollarının güvenliğinin, iktisadi ve sosyal dönüşümle sağlanabileceği görülmüştür. Türkiye, ekonomisinin artan bölgesel entegrasyonu, bunu da gerçekleştirecek kapasiteye sahip tek ülkedir.

Bu yüzden bizler küresel düşünmek, küresel eğilimleri dikkate almak zorundayız. Bu yüzden TOBB artık global arenanın aktif bir oyuncusu olmak durumundadır. Sizlerin hak hukuk ve menfaatlerini sadece ülkemizde değil, küresel ortamda savunacağız.

Dış politikamızın temelinde de, ekonomiyi yerleştirmek zorundayız. Sayın Başbakanımızın Türk iş alemine önderlik ederek yurtdışında gerçekleştirdiđi temasları, bu açıdan fevkalade önemli buluyor, destekliyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü rekabet ettiđimiz ülkeler de, yıllardır böyle yapıyor. Kendi özel sektörlerinin yoluna açacak, onlara yeni fırsatlar sağlayacak girişimlerde bulunuyorlar.

Türkiye ekonomisi, küreselleşme sürecinin dışında kalarak, kapılarını kapatarak, içine dönük bir yapı içinde büyüyemez, gelişemez. Milliyetçilik artık, küresel ortamda rekabet gücü olan ekonomilere ve bunu sağlayacak büyük şirketlere sahip olmaktır.

Nasıl ki rakiplerimiz, milli çıkar tanımlarının merkezine, kendi şirketlerinin çıkarlarını yerleştiriyorsa, biz de öyle yapmalıyız. Bayrađımızı, Dünyanın dört bir yanında şerefle dalgalandıracak şirketlere ve ürünlere ihtiyacımız var. Bunları yapıyoruz ama daha çođunu yapmalıyız.

İşte bu nedenle değerli arkadaşlarım, Sizler iki önemli misyonu birden yükleneceksiniz. Bir tarafta Türkiye ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi sorumluluđunu taşıyacaksınız. Öte yandan Türkiye'nin yurtdışındaki uç beyleri olacak ve ülkemizi temsil edeceksiniz. Türkiye'yi bu bölgenin ekonomik süper gücü yapacak olan, sizlersiniz.

Tüm siyasilerimizin ve bürokratlarımızın, bu camiaya yardımcı olmalarını destek vermelerini bekliyoruz. Yurtiçinde ve dışında bu camianın sıkıntılarına sahip çıkın tek başına bırakmayın. Onların çabası ülkemiz içindir. Onların başarısı, sizin ve ülkemizin başarısıdır. Onların dünyada sağlayacağı prestij, sizin ve ülkemizin prestijidir. 21. asrı bu büyük camia Türk asrı yapacaktır. Türkiye bu cefakâr ve girişimci insanların sırtında yükselecektir.

Değerli Dostlarım

Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak, Dünyada sözü geçen bir ülke olmak, Dünyanın geleceğini belirleyen bir ulus olmak elimizdedir. Ama bunun için, dün yapamadığımızı bugün yapmak mecburiyetindeyiz. Başladığımız işi bitirmek zorundayız.

Biz popülizm değil, geleceğimizi istiyoruz. Geriye değil, ileriye bakmak istiyoruz. Büyük bedeller ödeyerek kazandığımız ekonomik istikrardan tekrar geriye dönmek istemiyoruz. İstikrarsız ve kırılgan bir ekonomiyle, ne uluslararası ilişkilerde, ne temel milli davalarımızda başarı sağlanabilir, ne de muasır medeniyet seviyesini ulaşabiliriz.

İktidarı muhalefeti ve sivil toplumuyla siyasi ve ekonomik istikrarın ha-yati öneme haiz olduğunu görmeli, bunun sarsılmasına yol açmaktan özellikle kaçınmalıyız. Politik kutuplaşmaların yol açtığı çatışmalarla zaman kaybetmek, yıldızının parladığı bu anda, Türkiye'ye kötülük yapmaktır.

Geçmişte bu çatışma kültürü hepimize kaybettirdi, ülkemize kaybettirdi. İhtiyacımız kavga ve kutuplaşma değil, başlayan dönüşüm sürecini, uzlaşma içinde ve doğru bir şekilde yönetebilmektir. Unutmamalıyız ki, devleti, milleti ve ülkesiyle bir bütünü. Büyük ülke olmanın, memleketin birlik ve beraberliğinden geçtiğini, insanlarımıza anlatmalıyız.

İçinde bulunduğumuz çağın temel şiarı, Anayasamızda yazıldığı gibi; demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yapımızı korumaktır. Bunlar ülkemizin tartışılmaz değerleridir. Bu yapı, gelişmiş bir toplum olmak için gerekli üç temel hürriyetin; düşünce hürriyeti din ve vicdan hürriyeti ile teşebbüs hürriyeti'nin garantisidir.

Aynı gemide olmanın bilinciyle kurumlararası uzlaşmayı uzlaşma kültürünü ve ortak akıl inşa etme alışkanlığını hâkim kılmak zorundayız. Başarının başaracağım diyene ait olduğunu hep akılda tutarak, Kurtuluş savaşında hangi zorlu koşullardan başarıyla çıktığımızı her zaman hatırlayalım.

Bu vatanın insanları, en zor şartlarda omuz omuza birlikte savaşarak, bu coğrafyanın vatan olmasını sağladı. Bu başarı

hikâyesini devam ettirmek, çocuklarımıza gurur duyacağımız bir ülke bırakmak istiyoruz.

Yürekten inanıyorum ki, reformları layıkıyla yapar ve yapısal dönüşümü tamamlarsak, Allah'ın izniyle bizlerden sonra ülkemizi emanet edeceğimiz nesile, tarihi bir başarı öyküsü bırakmış olacağız.

Biz kendimize müteşebbis gücümüze güveniyoruz. Karşımıza kim çıkarsa çıksın başarılı oluruz, yeter ki hep birlikte duralım. Biz Türkiye ekonomisini modernleştirecek ve güçlendirecek bu dönüşüm sürecinin destekçisiyiz. Destekçisi olmaya da devam edeceğiz.

Kıymetli Dava Arkadaşlarım

Sizler; Türkiye'nin girişimcileri, kanaat önderleri, müteşebbis insanları, hem ülkemizin siyasi ve ekonomik istikrarının garantisi, hem de ekonomideki dinamizmin kaynağısınız. Sizler farklılıkları birleştiren hoşgörünüz ve uzlaşî kültürünüzle, ülkemizin birlik ve beraberliğinin teminatısınız.

Sizler küresel rekabet ortamındaki başarınız ve çalışmalarınızla, her zaman ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edeceksiniz. Türk insanının tüm dünyada başarıya ve ilerleme azmini, müteşebbis ruhunu temsil eden, Siz değerli girişimcilerimizle gurur duyuyorum. Böyle bir camiaya Başkanlık yapmak onurların en büyüğüdür. Hepinize başarılar diliyorum. Yolumuz açık olsun.









Tarihi Fotoğraf: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ana Muhalefet Lideri ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Mehmet Ağar, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıođlu el ele Genel Kurulu selamlarken





62. Genel Kurul

27 Mayıs 2007



M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU



16.06.2001 -

“

“Gururla ifade etmek isterim ki, biz aynı zamanda, ülkemizde katılımcı demokrasinin yayılması açısından örnek gösterilecek bir meslek örgütüyüz. 364 oda ve borsamızın her biri, demokratik yapısı ve geleneğiyle, ülkemizin her yanında demokrasi kültürünün gelişmesine, kök salmasına katkıda bulunmaktadır. Bu demokratik yapısı sayesinde TOBB,yıllardır müteşebbislerimizin sesi olmuştur. “

”

**Sayın Genel Kurul Başkanım ve Konsey Başkanlarım,
Sayın Başbakanım,
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı,
Doğru Yol Partisi'nin Sayın Genel Başkanı,
Siyasi Partilerimizin Değerli Temsilcileri,
Kıymetli Bakanlar ve Milletvekilleri,
Saygıdeğer Bürokratlar,
Çok sevgili Başkanlarım ve Genel Kurul Delegelerim
Saygıdeğer Misafirler,
Kıymetli Basın Mensupları,**

Sizleri camiamızın gurur kaynağı TOBB-ETÜ'de ağırlamaktan büyük onur duyuyorum, şahsım ve yönetim kurulum adına saygıyla selamlıyorum. 62. Genel kurulumuza hoş geldiniz. TOBB, ülkemizin her köşesinden ve tüm sektörlerden, küçük-büyük, yerli-yabancı, 1,3 milyon üyesiyle, iş âleminin tamamını bir araya getiren, en büyük meslek örgütüdür.

Gururla ifade etmek isterim ki, biz aynı zamanda, ülkemizde katılımcı demokrasinin yayılması açısından örnek gösterilecek bir meslek örgütüyüz. 364 oda ve borsamızın her biri, demokratik yapısı ve geleneğiyle, ülkemizin her yanında demokrasi kültürünün gelişmesine, kök salmasına katkıda bulunmaktadır. Bu demokratik yapısı sayesinde TOBB, yıllardır müteşebbislerimizin sesi olmuştur.

Her gün halkımızın içinde, halkı en iyi bilen, ülkemizdeki sıkıntıları en iyi takip edenler, işte buradaki müteşebbislerdir. Uzun yıllar sonunda sağlanan makro istikrar sayesinde, ekonomiyi son 5 yılda kesinti olmaksızın büyüten, ihracatı 2,5 katına çıkartan, ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinde 2,4 milyon kişiye yeni istihdam sağlayan, işte bu büyük camiadır.

Bu camianın mensupları, yaşadıkları sıkıntılara rağmen, 5 yıldır daha çok iş, daha çok aş sağlıyor, milletimize daha çok umut veriyor. Bu yüzden, TOBB'un sesi, sağduyunun sesidir. Türk milletine hizmet etmek isteyenlerin, kulak vermesi gereken bir sestir.

Sayın Genel Başkanlar, Değerli Siyasetçiler,

Bu yasama döneminde, Türk iş âleminin sorunlarının çözümüne yönelik göstermiş olduğu yüksek çalışma temposundan

dolayı, sizlerin nezdinde Meclisimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Belki de ilk defa bu Meclis döneminde, başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, CHP'nin ve DYP'nin sayın genel başkanları, her genel kurulumuzda bizleri onurlandırmış, bizlere verdikleri önemi göstermişlerdir. Bundan dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz.

Ayrıca Sayın Başbakanımız, yine ilk defa bu dönemde, her yıl tüm Türkiye'yi bir araya getiren Ekonomi Şuralarında sorunlarımızı paylaştı, uzun saatler boyunca, bizle birlikte çözüm aradı. Yurtiçindeki ve dışındaki, pek çok önemli faaliyetimize katılmak suretiyle, Türk iş âlemine desteklerini sergiledi. CHP ve DYP'nin değerli genel başkanları da, her yıl en az bir defa, yönetim kurulumuza katılarak, görüşlerimizi paylaştılar. Türk özel sektörü de, son 5 yılda gösterdiği müthiş performansla, tüm bu çabaların hakkını verdi.

Sayın Başbakanım, Sayın Genel Başkanlar,

Biz daha çok yatırım yapmak, daha fazla istihdam sağlamak, daha hızlı koşmak istiyoruz. 5 yıldır herkese gösterdiğimiz gibi, işimizi nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz. İşimizi yapmak için tek bir şey istiyoruz: Güven ve istikrar ortamı sürdürülsün ve önümüzde, geleceğe ilişkin bir ufuk olsun.

Son birkaç ayda olup bitenlerin, işte bu ufku karartmasından endişe duyuyoruz. Evet, sancılı bir dönemden geçiyoruz. Ama yaşadıklarımız, çağdaş iktisadi ve toplumsal yapının gerisinde kalan, milletimizin beklentilerini karşılayamayan, siyasi ve idari yapımızın neden olduğu sancılıdır.

Şimdi, bu siyasi ve idari yapıda, köklü bir reformun zamanıdır. Şimdi, diyalog üretecek, uzlaşma üretecek, sorunlarımıza çözüm üretecek, yeni bir siyaset anlayışını oluşturma zamanıdır. Diyalog ve uzlaşma, ancak bunlara zemin sağlayan, bir sistemde mümkündür. Siyasi ve idari sistemde reform yapmadan, ekonomik reformlara devam etmemiz mümkün değildir.

İşsiz veya işini kaybetme riski olan büyük bir kitle, istikrarı koruyan, istihdam sağlayan, gelir artıran politikalar istiyor. Türk halkı, Cumhuriyetin kazanımlarından vazgeçmeden, kendi değerlerine saygılı ve dünya standartlarında bir demokrasi istiyor.

Türk halkı, kapılarını dünyaya kapamak istemiyor. Dünya ekonomisinden daha fazla pay almak istiyor. Türk halkı, kamu yönetiminde şeffaflık ve sorumluluk istiyor. Sisteme inancını zayıflatan adaletsizlikleri ve yolsuzlukları, artık daha fazla görmek istemiyor.

İşte siyasi ve idari yapımız, bu taleplere cevap veremediği içindir ki;

- Keskin inançlar ve ideolojiler ön plana çıkıyor, toplumu kamplara bölüyor,
- Küreselleşme çağında artık imkânsız olan “içe kapanma” eğilimleri güçleniyor,
- Bir cihan imparatorluğunun varisi olan ülkemizde tarih boyunca nadiren görülen yabancı düşmanlığı yayılmak isteniyor,
- AB’ye tam üyelik olsa da, olmasa da, yapmamız gereken reformlar konusundaki bezginlik, değişim çabalarını zorlaştırıyor.

Değerli Dostlarım,

Bugün Türkiye bir bakıma, 2001’dekine benzer bir dönüm noktasın-dadır. 2001 krizi bize, bozuk iktisadi sistemin devam etmesinin, imkânsız olduğunu göstermişti. Bu sayede krizi, değişimi ateşleyecek bir fırsata çevirmeyi başarmıştık. Şimdi yaşadığımız olumsuzlukları, fırsata dönüştürecek olan da bizleriz.

Türkiye, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, bir bütün olarak iyi bir sınav verememiştir. Artık, “kimin kabahati en büyük” diye tartışmayı bırakıp, sistemin işlemeyen yönlerini, doğru tespit etmek zorundayız. Türkiye’de siyasetin sorunu, kişilerde değil, sistemde aranmalıdır.

Mevcut siyasi sistem, vekilleri milletinden koparıyor. Seçmenler vekil-lerini tanımıyor, takip edemiyor. Nasıl ki ekonomide, iş yapma zihniyeti değiştiyse, artık siyasette de zihniyet değişiminin zamanıdır.

Siyasi partiler ve seçim yasaları, seçmenle seçilen arasındaki bağı kuvvetlendirecek şekilde değiştirilmelidir. Yöneten demokrasiyi sağlamanın yolu, siyaseti tabana yaymaktır. Siyasetin de görevi, tabanın sesini duymaktır. Kendisine vekillik edecek kişiyi, bizatihi milletin kendi, kendi içinden seçebilmelidir.

Diđer taraftan, 1982 Anayasası'nın miadını doldurduđunu görüyoruz. Anayasamız, zaten yapılan çok sayıda deđişikliklerle, yamalı bohçaya dönmüş, sistematiđini yitirmiş durumdadır. Artık yeni bir anayasa yazmanın zamanı gelmiştir. Yeni Meclisimiz, yeni Anayasayı katılımcı bir şekilde hazırlamalıdır. Yeni Anayasamızın temeli, vatandaşına güvenen, ona hizmet için varolan, modern devlet anlayışı olmalıdır.

Bu yeni Anayasa, Türkiye'yi 21. yüzyılda atađa kaldırarak, milleti temsil eden yeni siyasetin altyapısı olacaktır. Buna paralel olarak, kamu yönetiminde yarım kalan reform süreci de tamamlanmalıdır. Yeni Meclisimizin ilk ve öncelikli gündemi, siyasi ve idari sisteme dair bu reformlar olmalıdır.

Kıymetli Delegeler, Saygıdeđer Misafirler,

Türk iş camiası olarak siyasi partilerimizden, ekonomide istikrar ortamını güçlendirecek bir tedbirler paketi hazırlamalarını ve Türkiye'nin geleceđi için bir ufuk çizmelerini istiyoruz;

- Ekonomisini yüzde 7'nin üzerinde büyüten,
- Bütçesi açık vermeyen,
- Enflasyonu ve faiz oranları tek haneli seviyeleri geçmeyen,
- İşsizlik oranı yüzde 5'in altına inmiş,
- Kişi başına geliri 10 bin dolara yükselmiş, bir Türkiye görmek istiyoruz.

Siyasi partilerimiz, bu hedeflere, hangi kaynakla ve nasıl ulaşacaklarını anlatmalı, uygulanabilir projeler ve vizyonu olan programlar ortaya koymalıdır. Bu hedeflere ulaşırken, unutulmaması gereken temel önceliđimiz, zorlukla kazandıđımız ekonomik istikrarın korunmasıdır.

Hızlı büyümenin, ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olan, cari açığın neden olduđu, kırılğan ve hassas yapı, her zaman akılda tutulmalıdır. Kamu maliyesindeki disiplini gevşetecek ve şeffaflığı zedeleyecek adımlardan uzak durulmalıdır.

Karşılıđı olmadan yapılacak her tür harcamanın, vergi ya da enflasyon yoluyla, halkın cebinden çıktığını veya borçlanmaya neden olup, dışarıya bađımlılıđımızı artırdığını unutmayın. Daha çok para harcamanın tek bir formülü vardır; kamuoyuna ve piyasalara, daha az harcama yapacağınızı gösterin ki, böylece artacak güven ortamı, faizlerin düşmesini sağlasın.

Değerli Dostlarım,

Vatandaşımızın gerçek gündemi işsizliktir. Türkiye her yıl, bir öncekinden daha fazla istihdam sağlamak zorundadır. Çünkü her yıl 900 bin gencimiz çalışma çağına gelmektedir. Buna ek olarak, her yıl yüzbinlerce insanımız, tarımsal işgücünden çıkıp, şehirlerde iş aramaktadır. Ekonomik büyümenin daha fazla istihdam sağlaması, öncelikli konularımız arasında olmalıdır.

Küresel rekabet, birçok işyerinin kapanmasına, binlerce çalışanın başka işler aramasına yol açmaktadır. Yüksek istihdam maliyeti ve katı çalışma mevzuatıyla, işsizliği azaltamayız. Daha fazla istihdam için, yıllardır ihmal edilen, emek piyasasındaki katılıkların kaldırılması, istihdam üzerindeki mali ve bürokratik yüklerin hafifletilmesi şarttır.

İstihdamı artıracak ikinci önlem, eğitim reformudur. Küresel rekabette, daha fazla katma değer üretimi, bilgiye dayalıdır. Sanayimizin rekabet edebilmesi için elimizdeki silah, artık, sahip olduğumuz bilgimizdir. O halde, işgücümüzün niteliklerini de, buna göre yenilememiz, geliştirmemiz gerekir.

Bugün işsizliğin esas kaynağı, günümüz iş hayatında ihtiyaç duyulan becerilerle, okullarımızın kazandırdığı beceriler arasındaki uyumsuzluktur. Okullarımız, iş âleminin istediklerini öğretmemekte, iş âlemiyse, okullarımızın öğrettiklerine ihtiyaç duymamaktadır.

Bir takım bilgilerin yüklendiği, ama eğitilmeyen bir toplumla, geleceğimizin aydınlatılması düşünülemez. Bu önemli konuda ne yazık ki, bir sağırlar diyalogu hüküm sürmektedir. Eğitim reformu yıllardır, kısır tartışmalara kurban edilmektedir. Artık eğitimi, popülizmin ve siyasetin dışına çıkartmak zorundayız.

Meslek okulları, sanayinin ara eleman ihtiyacını karşılayacak merkezlere dönüşmelidir. Beceri kazandırmaya yönelik programlar, sadece gençleri değil, sayısı hızla artan, orta yaşlı işsizleri de kapsamalıdır. İşsizlik Sigortası Fonu, bu çerçevede artık aktifleştirilmelidir. Küresel ekonominin en önemli gerekleri olan, bilgisayar ve yabancı dil öğretimi teşvik edilmelidir.

Atatürk'ün başlattığı okuma yazma seferberliği gibi, bugün de milyonlarımızı, çağın gerektirdiği becerilerle donatacak, nitelikli kılacak, bir eğitim seferberliğine derhal başlama zamanıdır. Burada kaybedilen her dakikanın yol açtığı vahim sonuçlara, günlük hayatımızda artık giderek daha fazla tanık oluyoruz.

Hangimizin yakın çevresinde, işsiz biri yok, hangimizin yakın çevre-sinde, suça maruz kalmış biri yok? Ülkemizde her 40 saniyede, bir suç işleniyor. O da sadece kayıtlara geçeni. Farkında mısınız? konuşmama başladığımdan bu yana, en az 10 suç daha işlendi.

Niye işlenmesin ki, yakalansa bile ceza görüyor mu? 100'den fazla sabıka kaydı olanlar, aramızda dolaşmıyor mu? Toplumda en ağır yarayı, suçun cezasız kalması açıyor. Toplumun vicdanı kanıyor. En tehlikelisi de, adalet kavramı zedeleniyor. O halde, polisimizin ve adalet sisteminin elini güçlendirip, insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamalıyız.

Yargı sistemimizin artık işleyişindeki aksamalar, özel sektörümüzün de en önemli sıkıntılarında biridir. Davalar bitirilememekte, mahkemeler, uyuşmazlıkları vaktinde çözememekte, ekonomik konulardaki mevzuat ve yargı kararları, çağın gereklerini izleyememektedir.

Etkin ve hızlı çalışan bir Hukuk sistemi, hem hak ve özgürlüklerin, hem de iktisadi gelişmenin teminatıdır. Yargı sürecinin hızlandırılması ve yargının çağın gereklerine ayak uydurması için, ihtisaslaşma dâhil, gerekli reformların yapılmasını bekliyoruz. Artık yargı tarafsızlaşmalıdır.

Sayın Başbakanım, Sayın Genel Başkanlar,

Bugüne kadar alınan tedbirler, istikrarı ve büyümeyi sağlamıştır. Türkiye ekonomisi son 5 yılda, tarihimizde ender görülen bir hızla, yılda ortalama yüzde 7,5 büyümüştür. Ama istikrarı ve büyümeyi, bundan sonra da devam ettirebilmek için, yeni tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. İstihdam artışını sürekli kılmamanın yolu, büyümeyi sürekli kılmaktır.

Ekonomide oluşan ikili yapıyı, yani büyümeden olumlu etkilenenler kadar, bundan nasibini alamayanları, siftahsız kepenk

indirenleri, kapanan çok sayıdaki küçük işletmelerimizi, esnaf ve sanatkârlarımızı, akıldan çıkarmamalıyız. Büyümeye bereket kazandırmak için, devamlı vurguladığımız mikro reformları yapma zamanıdır. Büyümenin devamı da, ancak böyle mümkündür.

Evet, Türkiye'nin büyümesi, eskiye göre daha iyidir. Ama küresel yarışta, önümüzdekilere yetişebilmek için, yüksek büyüme hızını kalıcı kılmak zorundayız. 2006 yılında dünya geneli yüzde 5 büyürken, gelişen ülkeler yüzde 7 büyümüştür. Bunlardan Çin yüzde 10, Hindistan yüzde 9, Doğu Avrupa yüzde 6 büyümüştür.

Hemen her ülkenin büyüdüğü bir dünyada, yavaşlama lüksümüz yoktur. Durmak, kaybetmektir. Peki, özel sektörümüzün elini kolunu bağlayarak, bunu nasıl gerçekleştireceğiz. Bir tarafta, en ağır mali ve bürokratik yükler olduğu gibi kalacak, sonra da müteşebbislerimize, nasıl ayakta kalırsan kal mı diyeceğiz?

Yüksek büyüme temposunu devam ettirmek istiyorsak, büyümenin istihdam kapasitesini yükseltmek istiyorsak, ekonominin rekabet gücünü artırmak istiyorsak, düşük döviz kurunu, şirketlerimiz için daha tahammül edilir hale getirmek istiyorsak, mikro ekonomik reformları tamamlamak zorundayız. Böylece bir taraftan, makro istikrarı korurken, müteşebbislerimizi, ayaklarındaki prangalardan kurtarmak mümkün olacaktır.

Değerli Dostlarım,

Türk insanı müteşebbistir. Türkiye'de her sene çok sayıda KOBİ kurulmakta, müteşebbislerimiz, yeni fikirlerini hayata geçirecek, yeni iş sahaları bulmaktadırlar. Ekonomideki başarının kahramanı KOBİ'lerimizdir. Ancak çok sayıda kobi kurabilirsek de, bunları yeterince büyütemiyoruz. KOBİ'lerimiz, kuruldukları büyüklükte kalıyor ve küresel rekabet karşısında tutunamıyor.

Oysa küreselleşen dünyada ayakta kalmanın çaresi, şirketlerimizi büyütmektir. Çünkü büyük şirketler daha verimlidir. Verimli şirketlerin de, rekabet gücü daha fazladır. Peki KOBİ'lerimiz neden küçük kalmaktadır? Bunun ilk sorumlusu biziz. "Küçük olsun benim olsun" anlayışını terk etmeliyiz, ortaklık

kültürünü geliřtirmeliyiz, aile řirketlerimize, büyümeleri için kurumsallařmaları gerektiđini öğretilmelidir.

Diđer taraftan, ticaret ve vergi mevzuatı, řirketlerin birleřmelerini ve büyümelerini teřvik etmelidir. řirketlerimizin kurumsallařmasına ve mali tablolarının kalitesini artırmaya yönelik, çok önemli bir reform olan, yeni Türk Ticaret Yasası Kanunu, biran evvel çıkarılmalıdır.

KOBİ'lerimizin küçük kalmasının ardındaki diđer bir önemli sebep, kayıtdıřlıktır. Çünkü kayıtdıřı çalışan bir řirketin bilânçosu, gerçeđi yansıtmaz. Bankalar da böyle bir řirkete, büyümesi için kredi veremez.

KOBİ'lerimiz, üzerlerindeki ağır vergi ve iřgücü maliyetleri nedeniyle, hayatta kalmanın tek yolunu, kayıtdıřına çıkmakta bulmaktadır. Dikkat edin bu bir tercih deđil, hatalı sistemin yönlendirmesidir. O halde, acilen kayıtdıřı sorununun çözülmesi gerekmektedir. Kayda girmenin maliyetleri azaltılmalı, kayıtlı ekonomide çalışma, cazip hale getirilmelidir.

řirketlerimiz de artık, kayıtdıřı çalışmanın, küçük kalmak anlamına geldiđini ve geleceđi olmadıđını görmelidirler. Hükümetimizin kararlılıkla sürdürdüđu vergi indirimlerine paralel olarak, vergi sistemi yeniden dizayn edilerek, basitleřtirilmeli, bürokrasinin takdir yetkisinin deđil, kuralların hâkim olduđu bir sistem kurulmalıdır.

Sayın Bařbakanım, Sayın Genel Bařkanlar,

Büyüyen cari açık endiřesini azaltmak ve her gün artan Uzakdođu rekabeti karřısında ayakta kalabilmek için, yıllardır vurguladıđımız gibi, bir sanayi stratejisine ihtiyaç vardır. Bizim, iřgücü maliyetlerimizi, Çin'le aynı seviyeye düşürmemiz mümkün deđildir.

O halde rekabet edebilmek için, yatırımcılarımızı, katma deđerini yüksek, küresel arenada rekabet edebilir faaliyetlere yönlendirmeliyiz. Bu da ancak, bölgelerin ve sektörlerin özelliklerine, Türk ekonomisinin ihtiyacına göre řekillendirilecek, bir yatırım teřvik sistemiyle mümkündür.

Yatırım indirimi uygulaması, proje bazında sürdürülmeli, ileri teknoloji getiren ve ihracata dönük yatırımları kapsamalıdır. Bakın bugün Hindistan, böyle bir stratejiyle, bilişim sektöründe dünya markası haline geldi. Hint bilişim şirketleri 10 yılda 2 milyon kişiye istihdam alanı açtı, 50 milyar dolar ihracata ulaştı.

TOBB olarak Türkiye'nin sanayi stratejisinin hazırlanmasına aktif katkıda bulunmak istiyoruz. Zira çağımızda, ekonomiyi ilgilendiren kararlar, diyalog ve uzlaşıyla alınmaktadır. Kamu ile özel sektör arasında kurulacak, kalıcı ve sürekli bir diyalog, sanayi stratejisinin temelidir.

Saygıdeğer Misafirler,

Ekonomik büyümenin, milletimizin taleplerine cevap verebilmesi için, bir diğer ihtiyacımız, tüm vatandaşlarımızı kapsayan, ama kendi ayakları üzerinde durabilen, bir sosyal güvenlik sistemidir. Her yıl büyüyen bir kara deliğe dönüştüğü yetmezmiş gibi, şimdi bir de imtiyazlı bir sınıf yaratan bu sistemi, daha ne kadar taşımaya devam edeceğiz?

Artık taşınmaz hale gelen sosyal güvenlik sistemi, baştan aşağı yeniden düzenlenmelidir. Hükümetimizin, sistemi reforme etme yolundaki çalışmalarına teşekkür ediyor ve yeni meclisimizin neticelendirmesini bekliyoruz. Bu dağınık ve kontrol dışı yapının düzenlenmesi için, Anayasa değişikliği de dâhil, hukuki düzenlemeler hızla yapılmalı ve Sosyal Güvenlik Reformu tamamlanmalıdır.

Kıymetli Delegeler,

Küreselleşme sürecinin dışında kalarak, kapılarını kapatarak, içine dönük bir yapı içinde, ne Türkiye ekonomisi büyür ve gelişir, ne de Türkiye lider ülke olur. Büyük şirketleriyle küresel ekonomide yerini almış, büyük Türkiye'nin dış politikada da büyük hedefleri olacaktır. Bu noktada dış politikamızda, önümüzdeki aylarda gündemde olacak birkaç hususa değinmek istiyorum:

Kıbrıs meselesi hala çözülememiştir. Biz Kıbrıs meselesinde, verilen sözlerde durmanın, bizim kadar, AB'nin de namus borcu olduğunu düşünüyorduk. Üzülerek görüyoruz ki AB sözünde durmamıştır. Avrupalı dostlarımızı basiretli davranmaya ve Kıb-

ris sorununda hakkaniyetli çözüme katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Yanıbaşımızda, komşumuz Irak'ta yaşanan istikrarsızlık, endişe verici boyutlardadır. Bu konuda öncelikli politikamız, istikrarsızlığın Irak sınırlarının dışına çıkmasını engellemek olmalıdır. Bunun yoluysa Irak'ın toprak bütünlüğünü korumaktır.

Terör konusu da, kaynağı itibariyle, hem bir dış politika, hem de başlıca güvenlik meselemizdir. Teröre ve destekçilerine karşı mücadelede, kahraman ordumuz, emniyet güçlerimiz, siyasetçilerimiz ve sivil toplum, birbirine kenetlenmelidir. Teröre karşı mücadele, ülkemizin meşru hakkıdır. Yine bu çerçevede, terörü bir hak arama vasıtası göstermeye çalışan ve mazur gösteren belli kesimlere karşı, hem toplumsal, hem de kanuni tepkiler mutlaka gösterilmelidir.

Değerli Dostlarım,

Son olarak, iki önemli hususa daha temas etmeden geçemeyeceğim. Hızlı gelişmeyi takiben, içinde yaşadığımız dünya, çevre tahribatına giderek daha fazla maruz kalmaktadır. Oysa sürekli kirlenen bir dünyada, korunan bir çevre, korunan bir doğa, bizim için ayrı bir itibar kaynağıdır. Gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli mirasımız, tabiat varlıklarımızdır. Evladımızın, torunlarımızın, gelecek nesillerimizin, Allah'ın bize lütfu olan doğal zenginlikler içinde yaşama hakkını korumak, milli politikamız olmalıdır.

Diđer yandan, bir ülkenin gelişmişlik koşullarından biri de, tarımının kalkınmış olmasıdır. Tarımı, çiftçimiz ve ülkemiz için gelir kaynağına dönüştürecek bir tarım reformunun yapılmasına ihtiyaç vardır. Tarım Çerçeve Yasası'nın çıkarılması, önemli bir adımdır. Şimdi buna paralel olarak, tarımla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler hazırlanmalıdır. Tarımda bugüne kadar sürdürülegelen, geleneksel küçük işletme yapısı terk edilerek, gelişmiş ülkelerdeki gibi, işletme bazlı üretim modeli teşvik edilmeli, kalite ve verimlilik için planlı üretime geçilmelidir.

Kıymetli Deleger, Saygıdeđer Misafirler,

Çağımızda milletlerin gücü, iktisadi zenginlikleri, becerileri ve şirketleriyle ölçülmektedir. Bugün Türkiye'yi büyütenler,

Türkiye'nin ismini yüceltenler, küresel arenada temsil edenler, Türk müteşebbisleridir. Orta Doğu'da, Orta Asya'da, Avrupa'da, Rusya'da, Kuzey Afrika'da, hep Türk müteşebbisleri vardır. Yalnızca ticaretle değil, inşaatla değil, aynı zamanda üretimle de uğraşmaktadırlar.

Türk sanayisi, Türk müteşebbisleri Cumhuriyetimizin en büyük kazanımıdır. Türkiye, bölgesindeki en güçlü özel sektöre sahiptir. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın toplam sanayi malları ihracatının yüzde 65'ini Türkiye tek başına yapmaktadır. Seksen yılda bu topraklarda ne yaptınız diye soranlara, petrolümüz, doğal kaynağımız olmadan, sadece kendi gücümüze güvenerek meydana getirdiğimiz, bu muazzam üretim gücünü göstermeliyiz.

Sonu gelmeyen siyasi içerikli tartışmalardan başımızı kaldırdığımızda, aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini görebiliriz. İktisadi ve siyasi reformları tamamlar ve son beş yılda yakaladığımız (yüzde 7,5'lük) büyüme hızını korursak, Türkiye, 25 yıl içinde AB'yi yakalayacaktır. Bu yüzden Türkiye'nin durmaya, vakit kaybetmeye tahammülü yoktur. O halde önümüzdeki seçimleri ve oluşacak yeni Meclisi bir fırsata dönüştürmeliyiz.

Avrupa Birliği sürecinde gerçekleştireceğimiz mevzuat dönüşümü, müteşebbislerimizin elini güçlendirecektir. Keyfiliğin yerini kurallar almalıdır. Kurallar olmalı, herkese eşit uygulanmalı, kuralların nasıl değişeceği de, kurallara bağlı olmalıdır. Avrupa'daki Türk müteşebbislerine bakın. Nasıl oluyor da, Türkiye'deki müteşebbislerden daha verimli olabiliyorlar. İnsan aynı insan, ama faaliyetin yapıldığı, sistem farklıdır. Muasır medeniyet seviyesi olarak kabul ettiğimiz modern iş görme zihniyetini tesis edebilmek amacıyla AB sürecine önem veriyoruz. İstikrarı korumak için AB çıpasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

İktidarıyla, muhalefetiyle meclisimizin tamamı, AB katılım sürecinde örnek bir uyum ve işbirliği göstermiş, önemli mevzuat değişikliklerine imza atmıştır. Tüm ülkenin takdir etmesi gereken bu birlikteliğe teşekkür ediyor, yeni dönemde de devamını diliyoruz.

Deđerli siyasetçiler,

Burada, Türkiye'nin her bölgesinden ve her sektöründen gelmiş, kanaat önderleriyle bir aradasınız. Hem Türkiye'nin temel diređi ve Türk ekonomisinin omurgası olan, girişimci orta sınıfı, hem de bayrađımızı dünyada gururla dalgalandıran küresel Türk şirketlerini biz temsil ediyoruz. Demokrasinin güvencesi bizleriz. Rekabete açık piyasa ekonomisi, iyi eğitim, şehirleşme gibi çağdaş dinamikler, toplumun tüm kesimlerine, bizimle ulaşır.

Biz, Anayasamızda belirtilen; demokratik, laik, sosyal hukuk devleti yapımızın, ülkemizin tartışılmaz deđerleri olduğuna inanıyoruz. Biz yıllardır Türkiye'de deđişimin, dönüşümün taşıyıcısı olduk. İnsanlarımız daha çok çalışsın, daha çok kazansın diye uğraştık. İnsanlarımız daha mutlu olsun diye çalıştık. Biz, tek bir vatandaşımız bile, çocuđum iş bulabilecek mi, endişesini duymasın diye çalıştık. Bu milletin evlatlarına, daha güzel bir gelecek bırakalım diye çalıştık.

Biz Türk müteşebbisleri, bundan sonra da, birlik ve beraberlik içinde, dur durak bilmeden çalışmaya, üretmeye devam edeceđiz. İşte bu camia; Türkiye'yi dünyada sözü geçen, itibar sahibi bir ülke haline getirecek, insanlarımızın refahını yükseltecek, ülkemizi kalkındıracaktır. Türkiye; lobilerle deđil, KO-Bİ'lerle kalkınacaktır. Rantiyeyle deđil, şantiyeyle kazanacaktır.

Bu yüzden tüm siyasilermizin ve bürokratlarımızın, bu camiaya yardımcı olmalarını, destek vermelerini bekliyoruz. Biz de en kaliteli ürünlerle, dünyanın en zor, en rekabetçi pazarlarında var olmaya, bayrađımızı dünyanın dört köşesinde şerefle dalgalandırmaya devam edeceđiz. Çabamız, ülkemiz içindir. Başarılarımız, ülkemizin başarısıdır. Küresel arenada edineceđimiz itibar, ülkemizin itibarıdır. Türkiye bu cefakâr ve girişimci insanların, yani sizlerin sırtında yükselecektir. 21. asrı bu büyük camia Türk asrı yapacaktır.

Deđerli dostlarım,

Bir yıl önce sizlere bu kürsüden şöyle hitap etmiştim: "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak, dünyada sözü geçen bir ülke olmak elimizdedir. Ama bunun için, dün yapmadığımızı bugün yapmalıyız, başladığımız işi bitirmek zorundayız."

İşte şimdi, başladığımız işi bitirme zamanıdır. 2001'deki karanlık kriz günlerinden, dünyanın sayılı büyüme hikâyelerinden birini çıkaran Türkiye, Sizlerle, çok daha büyük başarılarla imza atacaktır.

Siyasi kutuplaşmaların, reformların önünü kesmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin geriye gitmesine, kavga, karmaşa ve belirsizlik ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz. Elimizdeki fırsatı kaçırmamak için, şimdi kavga etmek yerine birlik olup, Ulu Önderimiz Atatürk'ün bize gösterdiği muasır medeniyet yolunda, koşar adımlarla ilerleme zamanıdır.

Hiç kuşkunuz olmasın ki Türkiye, bize ve şanlı mazimize yakışır bir şekilde, dünyadaki yeri tarihteki yerine yakışan, dünyada sözü geçen, dünyaya yön veren, dünyanın en büyük ülkeleri arasındaki yerini alacaktır. Bu sese kulak verin. Sesimize kulak verin. Türkiye geleceğini istiyor. İşte Türkiye'ye yakışan budur. Yolumuz açıktır, Allah yardımcımız olsun.





63. Genel Kurul

31 Mayıs 2008



M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU



16.06.2001 -

“

“Türkiye, her bir vatandaşının, çalışma ve liyakat yoluyla ana-babasından, çocuklarının, kendisinden daha iyi yaşayabileceğinin mümkün olduğu bir ülke olmalıdır. Tüm bunları mümkün kılmamanın, sadece tek bir yolu vardır. Bütün sorunlarımıza çözüm getirecek yapısal reformları yapabileceğimiz, siyasal ve toplumsal huzur ortamını oluşturmak. Unutmamalıyız ki, büyümeyi ve kalkınmayı, ancak bu huzur ortamında gerçekleştirebiliriz.”

”

**Sayın Genel Kurul Başkanım ve Konsey Başkanlarım,
Sayın Başbakanım,
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı,
Kıymetli Bakanlar ve Milletvekilleri,
Siyasi Partilerimizin Değerli Temsilcileri,
Saygıdeğer Bürokratlar,
Çok sevgili Başkanlarım ve Genel Kurul Delegelerim,
Değerli Misafirler, Kıymetli Basın Mensupları,**

Sizleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetim kurulu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Birliğimizin 63. Genel Kurulu'na hoş geldiniz.

Genel Kurulumuza katılarak bizleri onurlandıran, çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen başta sayın Başbakanımız olmak üzere, anamuhalefet partisi CHP'nin kıymetli Genel Başkanına, MHP temsilcisine, değerli bakanlarımıza, milletvekillerimize ve bürokratlarımıza, camiamız adına teşekkürlerimizi iletmek istiyorum.

Bizleri televizyonları başında izleyen vatandaşlarımızı da sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.

Yaşadıklarımızı değerlendirdiğimiz ve toplumumuzun ihtiyaçlarını tartıştığımız her Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği genel kurulu, Türkiye'miz için yeni bir olanak, yeni bir fırsattır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ülkemizdeki, yerli-yabancı, tüm tüccarları, sanayicileri, ihracatçıları, turizmcileri ve müteahhitleri temsil etme yetkisine ve onuruna sahiptir!

Türkiye'nin her bir şehrinin ve her sektörünün temsil edildiği bu platform, Türkiye'nin aynasıdır. Yani Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye'dir.

Burada dile getireceklerimiz, işte bu büyük camianın hissiyatıdır, beklentileridir.

Bizler 2001 krizinden bu yana çok çalıştık ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük ekonomik başarılarından birine imza attık.

Son 6 yılda, ortalama yüzde 6,8 gibi muazzam bir büyüme oranına ulaştık.

Bu sayede uzun zaman sonra ilk defa, Türkiye'yi yeniden lider ülke yapma ve dünya ekonomilerinin birinci ligine yükseltme fırsatını yakaladık.

Evet, siyasi istikrar ve makro reformlar neticesinde, ekonomide büyük bir gelişme gösterdik.

Ama her konuşmamızda, rehavete kapılmayalım dedik! daha yolun başındayız dedik! Hala yapılması gerekenler var dedik!

KOBİ'lerin nasıl bir yaşam mücadelesi verdiğini, onlar olmadan ekonomideki büyümenin sürdürülemeyeceğini anlattık.

Şirketlerimizin, işletmelerimizin, dükkânlarımızın, değişen dünya şartlarına uyum göstermelerini sağlayacak ikinci nesil reformları , hayata geçirmemiz gerektiğini söyledik.

Türkiye'nin birinci gündem maddesi ekonomi olmalı dedik.

Ama sevgili dostlar, ne yazık ki geçmişteki başarı, hep devam edecekmiş sanıldı.

2006'dan sonra ekonomi geri planda kaldı ve reform süreci aksadı.

Yapılması gerekenler göz ardı edilirken, problemler artmaya devam etti.

İhracatçımız, ithalatçı oldu. Sanayicimiz komisyoncu oldu. Esnaf, işportacı oldu. Çiftçi çiftbozan oldu.

Sonuçta, 2002 ile 2006 arasında büyüme ortalaması yüzde 7'nin üzerindeyken, 2007'de ne yazık ki yüzde 4,5'e kadar geriledi.

Şimdi 2008'de, yüzde 4'ün bile altında kalmaktan endişe ediyoruz.

Üstelik bizim büyüme hızımız düşerken, rekabet ettiğimiz ülkelerde benzer bir yavaşlama da görülmedi. Yani küresel yarışta geri kalmaya başladık.

Peki, ne oldu? Hemen ifade edeyim ki, zamanında tedbir almayışımızın bedelini ödüyoruz.

Önce ekonomiyi ve reformları ihmal ettik. Sonra da önceliği olmayan gündemlere saplandık.

Dışarıda büyüyen iktisadi kriz yetmedi, içeride de siyasi çalkantılar başlattık.

Nasreddin Hoca'nın hikâyesindeki gibi, şimdi bize bir fil yetmiyor, ikincisini de arıyoruz.

Kısaca Türkiye, bir dünya devi olmaya koşacakken, yanlış gündemlerle zaman kaybetti.

Kısır çekişmelerle ülkemizin mücadele gücünü kırdık, enerjisini boşa harcattık, nefesini tükettik.

Biz artık huzur istiyoruz. Çünkü ancak huzur ortamında ticaretin gelişeceğini, yatırım yapılacağını, istihdam sağlanacağını biliyoruz.

Huzur olmazsa, 90'ların karanlık günlerine dönmekten korkuyoruz.

Huzur olmazsa, yüzde 4'lerdeki vasat büyüme hızına takılıp kalmaktan korkuyoruz.

Huzur olmazsa, kapımıza gelen büyük fırsatları kaçırmaktan korkuyoruz.

Bakın dostlar, size bir şey söyleyeyim.

2001 krizinden bu yana, işverenler, işçiler, çiftçiler, esnaf, üretkenler ve çalışanlar olarak, büyük fedakârlıklarla, krizin maliyetini üstlenmek zorunda kaldık.

Geçmişte, kamu bankalarında gizlice biriktirilen, sözde görev zararları da bizim cebimizden çıkmıştı. Ama bunlara yol açanlar, iş faturayı ödemeye geldiğinde ortada yoktu.

Peki, bugünkü çatışma ortamının maliyetini yarın kim ödeyecek?

Hiç şüphemiz olmasın ki, testiği kıranlar, faturayı da millete havale etmekten çekinmeyecektir.

Üzerine vazife olmayan görevlere soyunanların yol açacağı zararları artık ödemek istemiyoruz.

Altını çizerek söylüyorum; evet, artık biz de tarafız.

Huzurun, istikrarın, sağduyunun, demokrasinin ve kalkınmanın tarafındayız.

Kavganın, çatışmanın, demokrasiyi ve kalkınmayı akamete uğratacak her girişimin de karşısındayız.

Biz huzur istiyoruz. Biz sağduyulu olmayı, Türkiye'nin yeniden kendisiyle barışmasını bekliyoruz.

Biz Türk özel sektörü olarak, büyümeyi sürdürmek için önceliklerimizin neler olması gerektiğini söylüyoruz.

Özel sektörün, çalışanların, üretenlerin taleplerini, siyasetçilere iletiyoruz.

Bizim işimiz, çözümün yolunu göstermek; siyasetçilerin işi ise, çözüm üretmektir.

Bizim işimiz bize, siyasetçinin işi siyasetçiye...

Sevgili Dostlarım,

Artık şu gerçeği görmemiz lazım.

Yüzde 4'lerde seyreden vasat bir büyüme hızıyla, ne işsizlik sorununu çözeriz, ne de bizden 3 kat zengin Avrupa ülkelerinin seviyesine ulaşırız.

O halde yüzde 4'lük büyümeyi yeterli görmeyelim.

59. Hükümet dönemindeki reform süreciyle, yüzde 7'lik büyüme oranlarını yakalayabileceğimizi herkese gösterdik.

Yüksek büyümeyi sürdürmenin temel koşulu siyasi ve ekonomik istikrardır.

90'lı yıllarda bunun yokluğundan çok çektik.

Üreten, çalışan kaybetti; faizci, tefeci parasına para kattı.

Biz istiyoruz ki, üreten kazansın; biz istiyoruz ki çalışan kazansın, biz istiyoruz ki emek veren kazansın.

Bu nedenle, hükümetimizin önceliği ekonomik istikrarı korumak olmalıdır.

Bakın bugün iç piyasada işler durma noktasına geldi, çekersenetler ödenmiyor.

Peki, niye böyle oldu, niye birden piyasadan para çekildi.

Bunun altında yatan neden, harcama ve tüketim eğilimindeki yavaşlamadır.

Tüketicideki ve reel sektördeki güven erozyonudur.

Zira, istikrar hissinin zayıfladığı bir ortamda, güven duygusu da elbette azalır.

Güvenin olmadığı yerde de, ne yatırım olur, ne üretim olur, ne de tüketim olur.

Yüksek faiz, üretimin ve yatırımın maliyetini her geçen gün artırıyor, ekonomik aktiviteler yavaşlıyor, hızla artan kredi kartı borcu, vatandaşın geleceğini ipotek altına alınıyor.

Faizlerin yüksekliğinden şikâyet ediyorsak, işte bunun esas sebebi, istikrardaki bozulmadır.

Mali disiplindeki gevşeme, ekonomik istikrara en büyük tehdittir.

2006'ya kadar gayet başarıyla devam eden ve takdir ettiğimiz mali disiplin, 2007'de maalesef bozuldu. Bütçe açığı 3 katına çıktı .

Hadi diyelim ki, 2007 seçim yılıdır, harcamaların bir miktar artması da normaldir.

Artık 2008'de mali disiplini yeniden tesis etmek ve bütçe açığını sadece oransal değil, nominal olarak da düşürmek zorundayız. Denk bütçeyi hedeflemek zorundayız.

Zira özellikle kamunun faiz dışı harcamalarındaki yüksek artışlar, hem enflasyonla mücadeleyi, hem de mali istikrarı tehdit etmektedir.

90'larda nasıl bir felakete dönüştüğünü görmüş olmamıza rağmen, bütçe dışı harcama yapılmasına imkân verecek fonlar oluşturma girişimlerini, hayretle ve üzüntüyle karşılıyoruz.

Geçmişin hatalı uygulamaları, nelerin yapılmaması konusunda en sağlam rehberimiz olmalı.

Diđer taraftan sosyal güvenlik sistemini düzeltmeye yönelik çok önemli bir adım atılmıştır.

Bu düzenlemeyi kararlılıkla tamamlayan hükümetimize, bu vesileyle teşekkür ediyoruz.

Türkiye, dünya ekonomilerinin birinci liginde yer almak istiyorsa, kuralların olduğu, kuralların herkese eşit uygulandığı ve kuralların nasıl değiştirileceğinin de kurallara bağlandığı bir ülke olmalıdır.

Kurallara bağlanması gereken ilk alan, mali disiplindir. İkincisiyse vergi denetimidir.

Vergi denetimlerini maksadını aşan uygulamalar olmaktan çıkartıp, kurallara bağlı hale getirecek adımlar atılmasını istiyoruz.

Yükselen enerji fiyatları karşısında, enerji piyasasını serbestleştirmeye yönelik adımlara, artık daha fazla gecikmeden başlanmasını istiyoruz.

Ekonomik istikrarın diğer koşulu da tartışmasız enflasyonla mücadeledir.

Yüksek enflasyonla ancak sanal ve geçici bir büyüme sağlanır. Bunu 90'larda gördük.

Özellikle vurgulamak istiyorum ki, fiyat istikrarı istiyorsak, Merkez Bankası'nın bağımsızlığını ve saygınlığını korumalıyız.

Öte yandan, ekonomik büyüme yüksek olsa bile, istihdam sağlamadıkça büyümenin bereketini, bolluğunu hissedemeyiz.

İşte! Görüyoruz ki, iş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı giderek artıyor.

Görüyoruz ki, kadınların iş gücüne katılım oranı kaygı verici düzeyde.

Görüyoruz ki, işsizlerin büyük bir bölümü genç ve bunlar çaresizlik içinde.

Bu nedenle, istihdam üzerindeki mali yükleri azaltma ve istihdamı cezalandıran mevzuatı değiştirmek üzere, Hükümetimizin başlattığı girişim yerindedir ve bunu destekliyoruz.

Şimdi bu adımlara paralel olarak, mesleki eğitim reformuna ve işsizlere yönelik eğitim programlarına da, acilen başlamalıyız.

Anadolu'yu karış karış geziyor ve görüyoruz ki; Kahvehaneler işsiz dolu, ama sanayicimiz, çalıştıracak eleman bulamıyor. Demek ki sorun, sadece işsizlik değil, mesleksizliktir.

Zira bizim ihtiyaç duyduğumuz beceriler, okullarımızda öğretilmemekte; okullarımızda öğretilen becerilerse, işletmelerimizde kullanılmamaktadır.

Sanayicilerimiz vasıflı eleman ararken, meslek lisesi ve üniversite mezunları arasında işsizliđin çok yüksek olması, eğitim sistemimizin piyasadan ne kadar kopuk olduğunu gösteriyor.

Bu uyumsuzluđu gidermek üzere mesleki eğitimi geliştirmek zorundayız.

Ne kadar çok gencimiz bilgisayar kullanırsa, ne kadar çok gencimiz yabancı dil bilirse; hem işsizlik o kadar azalacak, hem de işletmelerimizin rekabet gücü o kadar artacaktır.

Yüksek Öğretim Kurumu da üniversite kontenjanlarını, işgücü talebine göre belirlemelidir.

Üniversitelerde, bilişim teknolojileri, biyo-teknoloji, nano-teknoloji, uydu-uzay teknolojileri, ilaç ve gen mühendisliđi, organik tarım, akıllı tekstil, tasarım mühendisliđi, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerine yönelik çalışmalar artırılmalıdır.

Bir kez daha söylüyoruz ki, bugün ülkemizin en ciddi sorunu işsizlik, çözüm yolu da eğitimidir.

Aziz Dostlarım,

Bugüne kadar, özel sektörümüze yönelik kararlar, hep kısa vadeli he-saplarla verildi.

Şimdi alışkanlıklarımızı değiştirmek, uzun vadeli bir sanayi stratejisi oluşturmak zorundayız .

Bir stratejimiz olsun ki, sanayicimiz dalgalı sularda dümen-siz bir gemi gibi savrulmasın; sanayinin dümeni bizim elimizde olsun.

Bakın, yıllarca verilen hesapsız teşvikler, küresel arenada rekabet edemeyecek yatırımlara sebep oldu.

Dođru bir sanayi politikamız olsaydı, yatırımlarımızı rekabet gücü yüksek sektörlerde yapar, bugün çektiiğimiz sıkıntıları yaşamazdık.

Ne mutlu ki, bu sene, ihtiyacımız olan sanayi politikasını, kamu ve özel sektör birlikteliđiyle oluşturmak üzere, Sayın Başbakanımızın inisiyatifıyla bir özel ihtisas komisyonu kurduk.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığımız da uzun vadeli bir sanayi stratejisi oluşturmak üzere önemli bir çalışma başlattı.

Camiamızın içinden çıkan, sorunlarımızı en yakından bilen Sayın Zafer Çağlayan'a, bu tarihi adımı gerçekleştirmesi vesilesiyle teşekkür ediyoruz.

Beklentimiz, özel sektöre yönelik politikaların, ayaküstü alınan kararlarla akşamdan sabaha değil, uzun vadeli stratejilerle belirlenmesidir. Cari açığın çözümü de buradadır.

Hükümetimizin, Ar-Ge yasası'nı hayata geçirmesi ve TÜBİTAK'ı çok daha etkin bir yapıya kavuşturarak özel sektörümüzle bağlarını güçlendirmesi de şirketlerimizin yenilikçi faaliyetlerini teşvik etmek bakımından tarihi bir adım olmuştur.

Şirketlerimizin piyasa ekonomisine uyumunu sağlayacak yeni Ticaret Kanunu tasarısının da artık daha fazla gecikmeden, bu yıl yasalaşmasını bekliyoruz.

Ayrıca unutmamalıyız ki, tüm bu reformları tasarlamak, yönetmek ve uygulamak için, kamu idaresinde yeni bir anlayışa ve nitelikli kadrolara ihtiyaç vardır.

Yıllardır sürüncemede kalan kamu yönetimi reformu tamamlanmalı, atamalar liyakate göre yapılmalı, "usule uygun değil, esasa uygun çalışan" yöneticiler iş başına getirilmelidir.

"İşi ehline veriniz" ilkesini hayata geçirmek zorundayız.

Yolsuzluk iddialarından arınmış, etkin bir kamu yönetimi için, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda bağımsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik garanti altına alınmalıdır.

Devlet yönetiminde dedikodularla hareket edilmemelidir.

Hem yolsuzlukla, hem de kamu kaynaklarının israf edilmesiyle mücadelede büyük önemi bulunan kamu ihale kurumunun görev alanını kısıtlayacak yeni düzenlemelere gidilmemelidir.

Deđerli İřadamları, İřkadınları,

Elbette sadece kamu idaresinin deđil, özel sektör olarak bizlerin de yapması gereken ödevler bulunuyor.

Yıllardır ısrarla takip ettiđimiz vergi indirimleri, Hükümetimizin olumlu ve cesur yaklaşımı sayesinde hayata geçti.

O halde kayıtdıřılık belasını azaltacak yönde daha çok çalışmalıyız ki, azalan kayıtdıřılık, yeni vergi indirimlerini de mümkün kılabilisin.

Bizler kanaat önderleri olarak, řu basit ama acı gerçeđi mutlaka anlatmalıyız.

Küresel rekabette ayakta kalmak için, yatırım yapmak, büyümek gerek.

Yatırım yapmak için de finansman gerek.

Ama kayıtdıřı kalan bir firmanın, bundan sonra banka veya benzeri finans kaynaklarına ulaşması mümkün olmayacak.

Kayıtdıřı kalan, küçük kalmaya mahkûmdur. Küçük kalan da ancak taşeron olur.

Ülkemiz bir KOBİ deryasıdır. Ama küresel rekabette, küçük güzeldir devri bitmektedir.

Artık KOBİ'lerimiz arasından küresel ölçekte iş yapan şirketlerin çıktığını görmek istiyoruz.

Bunun içinde, iş hayatında komşumuzu taklit etmek yerine, ben tüke-tici için nasıl yeni bir değer katarım diye düşünerek hareket etmemiz ge-rekıyor.

Öte yandan, “çalışanın hakkını, alın teri kurumadan veriniz” öğüdüyle yetişen bizler; işçimize de, çalışanımıza da aynı özeni göstermekle yükümlüüz.

Yine bildiđiniz gibi, geçtiđimiz dönem içinde Kadın Giriřimciler Kurulu'nu kurduk.

Şimdi de illerimizde, İl Kadın Girişimci Kurulları oluşturuyoruz

Sizlerden, bu kurulların çalışmalarına maddi ve manevi destek olmanızı, kurul başkanını protokolünüze almanızı ve kadın girişimcilerimizi ön plana çıkarmanızı bekliyorum.

Kadınlarımızın ekonomik yaşamın içinde yer alması ve temsil edilmesi, iktisadi ve toplumsal gelişim için bir zorunluluktur.

Sizden, değişimin öncüleri ve hesap sorma kültürünün savunucuları olmanızı da bekliyorum.

Zira toplumumuzda ne yazık ki, bireyselleşmeyi, yanlış bir şekilde, bireycileşmek olarak algılayanlar arttıkça, her iyiliği kendine isteyen, ama hiçbir olumsuzluğun sorumluluğunu üstlenmeyen ‘birey’ler çoğalıyor.

Kimse, “iç hesaplaşma” yapmıyor, sorumluluk hissetmiyor.

Büyük edebiyatçı Tolstoy’un dediği gibi; “Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünüyor, ama kimse kendini değiştirmeyi akıl etmiyor.”

Değerli Konuklar,

Bildiğiniz gibi, “Adalet mülkün temelidir.”

O yüzden de adalet terazisinin dengesini korumaya mecburuz.

Yargının hem bağımsız, hem de tarafsız olmasını beklemek ve istemek durumundayız.

Hiçbir kişi ya da kurum eleştiriden muaf tutulamaz. Zira eleştiri olmayan yerde kimse kendini yenileyemez, kendini geliştiremez. Yeter ki, eleştiri hakarete dönüşmesin.

Çağdaş bir demokraside hiçbir kurum, kendine anayasa ve yasalarla verilmiş görevler dışında bir misyon üstlenemez.

Özellikle vurgulamak isterim ki, hukukun ve adaletin dışına çıkmakla korunabilecek bir sistem, esasen korunmaya değer değildir.

Büyük yazar Emile Zola ne demişti? “Cumhuriyetin şerefi, adaletidir!”

Deđerli Konuklar,

Bir ülkenin kalkınma düzeyi, demokrasi düzeyinden ayrı düşünülemez.

O halde Türkiye; işleyen, yöneten, denetlenebilir ve hesap verebilir, birinci sınıf bir demokrasi haline gelmelidir.

İşleyen demokrasiyi sağlamanın ilk adımı, siyaseti tabana yaymaktır.

Siyasetin de görevi, tabanın sesini duymak, tabana kulak vermek, milletin sesi olmaktır.

Eđer, ülkemizde demokrasinin yerleşmesini istiyorsak, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarını yenilemek zorundayız.

Millet ile vekilleri arasındaki bağ güçlendirilmelidir.

Öte yandan, mevcut anayasamızın yetersiz kaldığını 2002 yılından bu yana söylüyoruz.

En son geçtiğimiz genel kurulda Türkiye'nin yeni bir Anayasaya ihtiyacı olduğunu anlatmıştık. Bugün ne yazık ki hala aynı noktadayız.

Anayasamız; toplumumuzun çimentosu olan demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti yapımızı korumalıdır.

Anayasamız; çağdaş devletin üç temel niteliđi olan; ifade hürriyetini, din ve vicdan hürriyetini ve teşebbüs hürriyetini garanti altına almalıdır.

Anayasamız; demokratik dengeleme mekanizmalarına sahip, toplumun değerleriyle bütünleşmiş bir toplumsal sözleşme olmalıdır.

Ayrıca unutmamalıyız ki, Anayasa'nın yenilenmesi süreci de, en az içeriđi kadar önemlidir. Amaç hepimizin anayasasını hep beraber yazmak olmalıdır.

İşte bu nedenle, Türkiye'deki tüm kesimlerin temsilcilerini bir araya getirerek kurduğumuz Anayasa Platformu ile yeni bir anayasa için katılımcı bir süreç başlattık.

Anayasa Platformu'nda 83 sivil toplum örgütü, Türkiye'nin nasıl bir anayasa, nasıl bir siyasi sistem istediği konusunda mutabakata vardı.

İşadamları, işkadınları, işçiler, çiftçiler, memurlar, esnaf, hepimizin farklı düşünceleri, farklı çıkarları, farklı talepleri var gibi görünürken; tek bir sevdamız olduğunu gördük.

Bu sevda, işte az önce vurguladığım temel ilkelerde birleşen Türkiye sevdasıdır!

Değerli Dostlarım,

Bu toplum; vatanına, milletine, toprağına o kadar derinden sevdalıdır ki...

Türkiye'nin menfaatleri söz konusu olduğunda toplumumuzun her ferdi, el ele, kol kola, omuz omuza; tek bilek, tek yumruk hedefe kilitlenir.

Bugün milletimizin tek gündemi daha çok üretmek, daha çok çalışmak, Türkiye'yi birinci lige çıkartmaktır.

Bu millet, kendi gösterdiği mutabakatı, siyasetçilerin de göstermesini beklemektedir.

Bu millet, siyasetin kendi gündemini değil, toplumun gündemini tartışmasını istemektedir.

Bu millet, kavga değil, huzur üreten bir siyasi yapı istemektedir.

Bu aziz milletin her ferdini karnı tok, sırtı pek, mutlu bir şekilde yaşatmak da siyasetin onlara olan borcudur!

Değerli Misafirler,

Bildiğiniz gibi, son bir yıl zarfında terör sorunu yeniden alevlenmiştir.

Türk Silahlı Kuwetleri en güç mevsim şartlarında Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiđi başarılı operasyonlarla terör örgütüne hak ettiđi cevabı yine vermektedir.

Kahraman ordumuz milletimizin hep en büyük gurur kaynađı oldu ve içinde bulunduđumuz bu cođrafyada, devletimizin varlıđını korudu.

Bu vesileyle, bizlerin huzur ve güven içinde yaşayabilmemiz için canları pahasına mücadele veren askerimize, polisimize, jandarmamıza şükran ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi min-netle anıyoruz.

Güvenlik güçlerimiz eşkıyaya göz açtırmazken, biz de bu bölgeye iş götürmek, aş götürmek zorundayız.

Terörle mücadeleyi, işsizlikle, fakirlikle, açlıkla mücadele ederek desteklemeliyiz. Çünkü etle tırnak misali, her birimizin iyiliđi diđerlerinin iyiliđine bađlıdır.

Şimdi bölgede işgücünün eğitimini sağlayacak, özellikle kadınların girişimciliđini destekleyecek ve böylece işsizliđi azaltacak adımları atma zamanı gelmiştir.

GAP'taki yatırımların tamamlanmasına yönelik olarak Hükümetimizin başlattıđı girişim, yerinde bir adım olmuştur.

Bu çerçevede bizlere düşen görev de, bölgenin ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracak somut projeleri hayata geçirmektir.

Dođu ve Güneydođu Anadolu, keşfedilmemiş fırsatlarla doludur.

Biz de bu fırsatların Türkiye'ye kazandırılması için elimizi taşın altına koymaya hazırız.

Deđerli Dostlarım,

Son dönemde dünyamızı tehdit eden sorunların başında küresel ısınma ve iklim deđişikliđi gelmektedir ve ne yazık ki bunların sorumlusu biz insanlarız.

Ben küresel ısınma konusunda gelinen noktayı şöyle tanımlıyorum; Bugüne kadar biz doğal hayatı tüketiyorduk. Şimdi doğa, bizim hayatımızı tüketiyor.

Sanayiciler olarak bundan sonra çevreye karşı daha duyarlı olmak, enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanmak zorundayız.

Başta GAP bölgesinde olmak üzere, ülkemizdeki su kaynaklarının korunmasına ve etkin kullanımına büyük önem vermek durumundayız.

Bu konuda özellikle hükümetimizden ve yerel yönetimlerden daha fazla duyarlılık bekliyoruz.

Kentlerimizde bırakın boş alanları, en ufak bir yeşil alanın bile bir şekilde betonlaştırılmasından, su havzalarındaki yapılaşmalardan büyük endişe duyuyoruz.

Bu sebeple parolamız, kalkınmayı sosyal sorumlulukla birlikte sürdürmek olmalıdır.

Diğer taraftan, son aylarda gıda fiyatlarında yaşanan küresel artış, tarımın önemini bize yeniden hatırlatmıştır.

Çiftçimize bugüne kadar “üret de ne üretirsen üret”, “üret de nasıl üretirsen üret” dendi.

Çiftçimizi, verimsiz, rekabetten uzak üretime yönlendirerek kandırdık. Vatandaşlarımızı pahalı gıda ürünlerine mahkûm kılarak kandırdık. Tarımda kendine yeten bir ülkeyiz diyerek de kendimizi kandırdık.

Bundan sonra belirli ürünlerin dünyada en iyisini üretmemizi sağlayacak tarım politikalarının takip edilmesini, tarımda verimliliğin ve rekabet gücümüzün yükseltilmesini bekliyoruz.

Değerli Misafirler,

Türkiye, içeride reformlarını tamamlarken, dışarıda da hem ekonomik gücüne, hem de tarihten gelen sorumluluğuna uygun bir politika izlemek mecburiyetindedir.

Bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız ki, Türkiye ekonomisiyle, kurumlarıyla, demokrasisiyle ve kültürel birikimiyle bu coğrafyada benzersiz bir ülkedir.

Türkiye başkalarına özenen deđil, içinde yaşadığımız bölgede herkesin özendiđi bir ülkedir.

Rahmetle andığımız Turgut Özal, yabancı ülkelerle temaslarımızda borç para aramanın yerine, ticaret yapmayı öne çıkararak, özel sektörümüzde bir zihniyet devrimi başlatmıştı.

Allah'a şükürler olsun, 30 yıl önce, bir yılda yapılan ihracatı, bugün bir haftada yapıyoruz.

Yine bu vizyon sayesinde, özel sektörümüz, sadece mal satarak deđil, yatırım yaparak da, başta coğrafyamız olmak üzere tüm dünyada boy göstermektedir.

Türk özel sektörü asırlarca yönettiğimiz imparatorluk topraklarındaki en büyük özel sektördür.

Işık yeniden doğudan yükselmeye başlamışken, Çin'den İtalya'ya kadar uzanan coğrafyada Türkiye en büyük ekonomidir.

Türkiye, medeniyetleri birleştiren İpek Yolu'nun merkezindedir.

Avrupa'nın enerji güvenliđini sağlayacak bağlantıların kavşak noktasındadır.

Ve en önemlisi Türkiye bu özellikleriyle Avrupa'yı 21. yüzyılda küresel güce dönüştürecek bir ülkedir.

Artık herkes kabul etmelidir ki, bugün Avrupa'nın Türkiye'ye ne kadar ihtiyacı varsa, Türkiye'nin de Avrupa'ya o kadar ihtiyacı vardır.

Avrupa Birliđi hedefini bir an bile unutmamalı, reformlara devam etmeliyiz.

Avrupa Birliđi lkelerinden de, 50 yıla yaklařan bu srete, Trkiye'ye verdikleri szlerde durmalarını, yapılan anlařmaların ruhuna ve zne uygun davranmalarını ve lkemizin yeliđi konusunda kuřkular oluřturan aıklama ve hareketlerden kaınmalarını istiyoruz.

Avrupa Birliđi'nin temel aldıđı evrensel norm ve deđerler, cumhuriyetimizin temel ilkelerinin ve katılımcı demokrasimizin tamamlayıcısı olacaktır.

İřte bu yzden Trkiye'de belki de ilk defa, toplumun nereden tamamnı temsil eden sivil toplum ve meslek rgtleri olarak Avrupa Birliđi projesinin arkasında duruyoruz.

Ben inanıyorum ki, Mustafa Kemal Atatrk'n gsterdiđi muasır medeniyete ulařma hedefini, Avrupa Birliđi yeliđi ile gerekleřtirmiř olacađız.

Deđerli Siyasetiler,

Kresel g dengesi yeniden řekillenirken, Trkiye, yıldıznın yeniden parladıđı, tarihi bir fırsatı elinde tutmaktadır. Unutmayalım ki, fırsatların kazası olmaz.

řimdi kısır siyasi ekiřmeleri bırakıp, iř zerine ař zerine konuřma zamanıdır.

řimdi sorunlar zerine deđil, zmler zerine odaklanma zamanıdır.

řimdi milletimizin gndemiyle buluřma zamanıdır.

Tm kurumlar demokrasiyi itenlikle benimsemeli, birbirleriyle stnlk mcadelesine girmemeli; herkesin hayat tarzına sayđı gsterilmeli, ortak yařam bilincine erebilmek iin kendimizi tanımlarken bařkalarını tekileřtirmekten vazgemeliyiz.

Trkiye, iřin, liyakatin, sorumluluđun, birlikteliđin vatanı haline gelmelidir.

Trkiye, alıřma ahlâkının n plana ıktıđı, alıřmanın ve retmenin en geerli deđer haline geldiđi bir lke olmalıdır.

Türkiye, her bir vatandaşının, çalışma ve liyakat yoluyla ana-babasından, çocuklarının, kendisinden daha iyi yaşayabileceğinin mümkün olduđu bir ülke olmalıdır.

Tüm bunları mümkün kılmanın, sadece tek bir yol vardır.

Bütün sorunlarımıza çözüm getirecek yapısal reformları yapabileceğimiz, siyasal ve toplumsal huzur ortamını oluşturmak.

Unutmamalıyız ki, büyümeyi ve kalkınmayı, ancak bu huzur ortamında gerçekleştirebiliriz.

Aziz ve kıymetli müteşebbisler,

Sizler, bu toplumun kanaat önderlerisiniz!

Sizler Türkiye'nin deęişim ve dönüşüm sürecinin liderleriniz!

Sizler, ürettiğiniz mallarla, küresel şirketlerimizle, şanlı bayrağımızı dünyanın dört bucağında dalgalandıran cefakâr Türk müteşebbislerisiniz!

Sizin sözlüğünüzde içe kapanmak, komplo teorilerine itibar etmek, deęişimden korkmak yok!

Sizler emek verensiniz, üretensiniz, ülkeniz için fedakârlık yapan insanlarsınız.

Sizin meydana getirdiğiniz bu büyük camia, bu topraklarda cumhuriyetimizin de, demokrasinin de, kalkınmanın da, en büyük garantisidir.

Bu ülke ne çektiyse kardeşini öteki diye görenden çekti.

Bizleri o karanlık günlere geri götürmeye kimsenin gücü yetmez.

Bugün bir olmak, birlik olmak, beraber olmak günüdür.

Bugün, ayrılıktan azabın, birlikten rahmetin, doğacağı gündür.

Dünü kavgayla geçirip patinaj yapmışsak, bugün o kavgaları geride bırakma günüdür.

Bugün yarını kurmaya başlayacağımız ilk gündür.

Bugün Türkiye'yi, bu güzel ülkeyi, huzur içerisinde, yüreğimizden çıkan o büyük sevgiyle, başarıdan başarıya koşturacağımız gündür.

İşte o gün, bugündür değerli arkadaşlarım.

Bu anlamda, benim Türkiye için büyük hayallerim var.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına giren,

Dünyanın 100 büyük şirketi içinde küresel milli şirketleriyle yer alan, en az üç sektörde dünya lideri olan, 500 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye,

İcat çıkaran, bilim üreten ve ihracatının dörtte biri ileri teknoloji ürünlerinden oluşan bir Türkiye,

Ekonomisiyle, birinci sınıf demokrasisiyle, tarihsel birikimiyle, kültürel zenginliğiyle, bütün dünyanın örnek aldığı bir Türkiye,

Büyük Atatürk'ün işaret ettiği yönde, diğer milletlere de önderlik eden bir Türkiye,

Dünyadaki yeri tarihteki yerine yaraşan bir Türkiye...

Peşinden gidecek cesaretiniz varsa, bütün hayalleriniz gerçek olur.

Bizim hayallerimizin peşinden gidecek cesaretimiz var.

Biz bu ülkeye hizmet için varız. Biz bu ülkenin sevdalısıyız.

Değişimden korkmadan, yarıştan kopmadan, hedeften sapmadan, yorulmadan yılmadan:

Hayallerimize ulaşmak için, bu güzel Türkiye için hep birlikte çalışmaya bugün burada birlikte söz verelim. Söz mü arkadaşlar?

O zaman yolumuz açık olsun. Şansımız bol olsun.
Allah yardımcımız olsun.











64. Genel Kurul

2 Mayıs 2009



M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU



16.06.2001 -

“

“Herkesi; bu ülkeyi ihtiraslarından daha fazla sevmeye, demokrasiye sahip çıkmaya, hukukun üstünlüğünü korumaya, vicdanına kulak vermeye, birlik olmaya, hesap verebilmeye, komşusunu öteki diye görmemeye, hepimizi bir arada tutmaya devam edecek ortak bir mutabakat sağlamaya, sadece iş ve aş kavgası vermemeye davet ediyorum”

”

**Sayın Genel Kurul Başkanım ve Konsey Başkanlarım,
Sayın Başbakanım,
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı,
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Değerli Temsilcisi,
Kıymetli Bakanlar ve Milletvekilleri,
Saygıdeğer Bürokratlar,
Değerli Misafirler, Kıymetli Basın Mensupları,**

Sizleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Birliğimizin 64. Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Genel Kurulumuza katılarak bizleri onurlandıran, çalışmalarımızda desteklerini esirgemeyen başta Sayın Başbakanımız olmak üzere, CHP'nin Kıymetli Genel Başkanına, değerli bakanlarımıza, milletvekillerimize ve bürokratlarımıza, camiamız adına teşekkürlerimizi iletiyorum.

Ve Sizler..., Türkiye'nin 81 il ve 160 ilçesinden zorlu ama demokratik bir seçim sürecinden geçerek buraya gelen, çok kıymetli Başkanlarım ve Genel Kurul Delegelerim, öncelikle seçim sonuçlarının şehirlerinize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, sizlere başarılar diliyorum. Sizler, ülkemizin çimento su, harcı, lokomotif gücüsünüz. Sizler, üretim için, istihdam için, ihracat için, ailenizle, ortaklarınızla, çalışanlarınızla birlikte, her türlü güçlüğe göğüs germesini bilen, fedakâr ve cefakâr insanlarsınız. Siz-ler sadece kendi sofrasına değil, binlerce insanın sofrasına da aş getirme gayretinde olan, ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa eden kahramanlarsınız. Hepinizi yürekten kutluyorum.

Kıymetli Dostlarım,

Kriz zamanları, muhasebe yapma zamanıdır. Yaşamakta olduğumuz sıkıntıların, kapanan dükkânlarımızın, sanayi tesislerimizin, işsiz kalan insanlarımızın muhasebesini yapma zamanıdır. 2002 sonrasında sağlanan siyasi istikrar ve reform süreci, Türk özel sektörünün becerisi ve dinamizmiyle birleşince, 2003-2006 arasında, yıllık ortalama yüzde 7,5'lik ekonomik büyümeyi yakalamıştık. Bu yıllar siyasi istikrarın, ekonomik istikrara dönüştüğü yıllardı.

Bu yıllar, dünyanın en büyük 17. ekonomisi haline gelmenin sağladığı güvenle, hep büyümeyi, kalkınmayı, yaşam kalitesi-

nin yükseldiği, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alan bir Türkiye'yi düşünmenin getirdiği heyecanla yaşadığımız yıllardı. 2007'den itibaren siyasi kutuplaşmalar ön plana çıktı. Reform süreci aksadı ve dolayısıyla ekonomi geri planda kaldı. Sonuçta, büyüme hızı 2007'de yüzde 4,7'ye, 2008'in ilk dokuz ayındaysa yüzde 3'e geriledi. Küresel kriz de ülkemizi etkilemeye başlayınca, zaten yavaşlamış olan büyüme, ağır bir küçülmeye dönüştü.

Şimdi itiraf edelim ki, 2007'den itibaren; uzlaşmaya ve ülkenin ortak çıkarlarına odaklanamadık.

- Siyasetin doğal akışına dışardan yapılan müdahaleler,
- Bundan medet umup kendisine ikbal kapısı arayanlar,
- Ekonomide beklentilerin iyi yönetilememesi,
- Çalışmak yerine konuşmayı tercih etmemiz,
- Ekonomide bir yol haritasından yoksun kalışımız,
- Bunların üzerine gelen küresel kriz ve sonrasında tedbirleri zamanında alamayıp.

Bütün bunların sonunda ne oldu? Bugün her dört makineden biri sustu. Küresel kriz bizim dışımızda başlasa da, Türkiye bu krizden etkilenmiştir. 2008 son çeyreğindeki yüzde 6,2'lik küçülme, bunun en somut göstergesidir. Ekim-2008 ile Şubat-2009 arasında sanayi üretimi yüzde 27 azalmıştır. Nisan sonu itibarıyla ihracattaki gerileme yüzde 35 civarındadır. Sadece ihracat ağırlıklı olanlar değil, tüm sektörlerimiz küçülüyor.

Buna paralel olarak iç piyasadaki sıkıntılar giderek artıyor. 2009'un ilk 2 ayındaki karşılıksız çek ve protestolu senet tutarı, 2008'in aynı dönemine göre yüzde 27, 2007'ye göre yüzde 61 oranında artmıştır. Son 6 ayda bankaların TL kredileri 14 milyar TL azalırken, takipteki krediler yüzde 46 büyüyerek 17 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bankacılık kesimindeki daralma özellikle Kobi'leri olumsuz etkilemiştir. Kobi'lere verilen krediler (2008/Eylül – 2009/Şubat arasında) yüzde 13 düşmüş, bankalarla çalışan Kobi sayısı 202 bin adet azalmıştır. Halen 149 bin Kobi'nin, kredileri takibe alınmıştır.

Diğer taraftan son 1 yılda (2008/Ocak – 2009/Ocak arasında) sanayi sektörlerinde 316 bin kişi işini kaybetmiştir. Ama daha da vahimi, aynı dönemde işsiz sayısı 1,1 milyon kişi art-

miştir. Gençler bizim geleceğimiz, genç nüfusumuz övünç kaynağımız. Ancak tarım dışındaki gençler arasındaki işsizlik, son bir yılda yüzde 35 arttı. Her üç gençten biri işsiz artık.

Gençleri işsiz bir toplum, kalkınmanın değil köşe dönmeçiliğin, hukukun değil kuralsızlığın, ahlâkın değil bencilliğin ege-men olduğu bir toplum olur. Gençleri işsiz bir toplum, geleceğe umutla bakamaz. Bakın bizler, mahallede büyüdük. Sırt sırta vermiş evlerde komşulukla, saygıyla, muhabbetle büyüdük. Duvarlarla ayrılmadık, ortak sofralarda bir arada büyüdük. Ama geleceğe umutla bakamayan bir toplumun sonu, Güney Amerika gibi 7 metrelik duvarlarla çevrili evlerdir. Türkiye böyle bir geleceğe mahkûm edilmemelidir.

Sevgili Dostlar,

İnanıyorum ki; elbirliği, güç birliği yaptığımız zaman, dayanışma içinde ortak hedeflerde kilitlendiğimiz zaman aşamaya-
cağımız engel yoktur. Biz artık Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesine, ekonomiye odaklanılmasını bekliyoruz. Küresel krize karşı artık ciddi tedbirler alınmasını istiyoruz. Susan makineler yeniden çalışana ve bu makinelerin yanına bir makine daha koyana kadar, gündem ekonominin büyümesi olmalıdır.

Vakit çözüm üretme zamanıdır. Ortak çıkar, ortak akıl ve ortak paydayı yüceltmeli, sorunlarımızı sağduyuyla aşmalıyız. Adalet ve hakkaniyet kavramlarını canla başla savunmalıyız. Toplumsal hayatta ötekini göstererek kendimizi tarif etmekten vazgeçmeliyiz. Mevlânâ, ölümsüz eseri Mesnevi'de derki; "Murad muradsızlıkta, varlık yokluktur! Her şey zıddıyla birlikte var edilmiştir." Hayata anlam veren yegâne şey de, onun zıddı yani ölüm'dür. O halde farklılıklarımıza, farklı düşüncelere ve inançlara saygı göstermek zorundayız. Aslında hepimiz, aynı bütünün parçalarıyız ve ancak birlikte varız. Şimdi, ülkemizin tüm kurumlarına bir mesajımız var. Birlik olun, bize heyecanımızı geri verin!

Herkesi;

- bu ülkeyi ihtiraslarından daha fazla sevmeye,
- demokrasiye sahip çıkmaya, hukukun üstünlüğünü korumaya,
- vicdanına kulak vermeye, fitne ve fesattan vazgeçmeye,

- ülkemizin kurumlarını yıpratmamaya, her kurumu şeffaf olmaya, hesap verebilmeye,
- komşusunu öteki diye görmemeye,
- hepimizi bir arada tutmaya devam edecek ortak bir zeminde mutabakat sağlamaya,
- sadece iş ve aş kavgası vermeye davet ediyorum.

Saygıdeđer Konuklar,

Biz ekonominin aynasıyız. Bu nedenle ekonomide çekilen sıkıntıları ve acıları elbette dile getirecek ve yansıtacağız. Bu bizim Ülkemize, milletimize ve camiamıza olan sorumluluğumuzun geređidir. Doğruları ifade eden böyle bir camiaya sahip olmak da, ülkemizin şansıdır. Her eleştiriyi suçlama olarak algılamayalım. Ama her eleştiriyi de suçlamaya çevirme-yelim.

Şimdi yeniden ekonomiye odaklanma ve son 2 yılda kaybettiklerimizi kazanma zamanıdır. Altını çizerek söylüyorum, Türkiye'nin artık, yeni bir iktisadi programa ihtiyacı vardır. Aksi takdirde hem bu krizi daha ağır yaşarız, hem de diđer ülkeler yeniden büyümeye başladığında, biz yarışa çok daha gerilerden başlarız. Hükümetimizin açıkladığı, katılım öncesi ekonomik program metni, küresel krizin Türkiye'ye etkisini ve bunun makro dengelere yansımalarını göstermiştir. Ancak bu sadece bir durum tespitidir. Şimdi, krizden nasıl çıkılacağına dair bir yol haritasına ihtiyacımız vardır.

Şimdi yapmamız gereken, 2001 krizinden nasıl çıktysak, benzer bir atılımı göstermektir. İktisadi ve sosyal reform sürecine yeniden ivme kazandırmaktır. Bunun ilk adımı da, toplumsal mutabakatı sağlamaktan geçiyor. Zira dün bu mutabakat zemini olmadığı için 2 yılımızı israf ettik. Şimdi böyle bir mutabakata, daha çok ihtiyaç duyduğumuz ortadadır.

Peki, böyle geniş bir mutabakat zemini sağlanır mı? Bence bunun cevabı şu soruda yatıyor. Nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz? İçine kapanarak ve dünyadan kopmuş, aşırı görüşlerin esiri olarak birbirine düşmüş, hukuk ve demokrasiden uzaklaşarak, geri kalmış ve yoksullaşmış bir ülkede mi? Yoksa insanları mutlu ve huzurlu, evrensel standartlarda yaşam kalitesini yakalamış, dünyada sözü geçen, kalkınmış ve güçlü bir ülkede mi? Bunlardan hangisinin vatandaşı olmak size gurur verir, yaşama sevinci verir? Eğer ikincisi diyorsanız, o zaman deđişmek zorundayız.

Bakın sadece biz değil, Dünya da değişmek zorunda. Sistem kendisini yenilemek zorunda. Yoksa bu çöküşün sonu gelmez. Dünya şimdi, yeni bir yapılanmaya, kontrollü bir piyasa ekonomisi sistemine geçmeye çalışıyor. Biz de bu krizin boşa gitmesine müsaade etmeyelim. Batan güneş için ağlamayalım. Yeniden doğduğunda ne yapacağımıza karar verelim.

Bizim Türkiye hedefimiz; özgür birey, demokratik devlet ve rekabetçi piyasa ekonomisini benimsemiş ülke olmalıdır. Kendi insanımızı daha özgür ve mutlu kılacak ve daha yüksek bir refah düzeyine ulaştıracak yapısal dönüşümü, başkalarının zorlaması olmadan, biz kendimiz yapabilmeliyiz. Demokrasiyi sloganlaştırmak yerine kurumsallaştırmak zorundayız. O halde gelin, Güçlü bir Ekonomi, Kaliteli bir Demokrasi için, bu krizi yeni bir başlangıcın ilk adımı yapalım.

Değerli Konuklar,

Biz,

- Cumhuriyetin kazanımlarının korunduğu, değerlerimize saygılı ve dünya standartlarında bir yaşam tarzı istiyoruz,
- Özgürlükler alanının genişlediği bir ülke istiyoruz,
- Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz,
- İlişkilerin değil kuralların belirleyici olmasını istiyoruz,
- Eşit şartlarda rekabete dayalı, fırsat eşitliğinin olduğu piyasalar istiyoruz,
- Adaletin görevinin, öncelikle masumları korumak olduğu, bir sistem istiyoruz,
- Şeffaf bir kamu yönetimi anlayışının yerleştirilmesini istiyoruz,
- Siyasetin siyasi platformlarda yapıldığı bir Türkiye istiyoruz,
- Vehimlere kapılıp, kendi yarattığı korkularına esir olmayan, kendine güvenen bir Türkiye istiyoruz.

Biz böyle bir gelecek arıyoruz, bu geleceğe ulaşmak için çalışıyoruz, bu yönde çalışanların da yanında ve destekleyicisi olacağız.

Saygıdeğer Katılımcılar,

Demokrasinin kalitesini artırmanın ilk adımı, Cumhuriyetimizin kurucu ilkelerini korurken, rahmetli Özal'ın miras bıraktığı

“üç temel hürriyet”i; fikir, teşebbüs ve inanç hürriyetlerini kuvvetlendirmektir. Bunun yolu da Anayasamızın yenilenmesinden geçiyor. Mevcut Anayasamızdaki sorunlar, devletimizin asli yapısına dair maddeler korunmak suretiyle çözülebilir.

Türkiye deđişecekse, önce siyasal sistemimizi daha demokratik ve daha katılımcı yapmak zorundayız. Milletın kendi vekilini belirlemesi, vekilin de, kendini seçen asıl makam olan milletin sesi olması sağlanmalıdır. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları bu çerçevede mutlaka yenilenmelidir.

Biz bunu 2002 yılındaki, 57. Genel Kurulumuzdan bu tarafa söylü-yoruz. Aradan 7 yıl geçmiş hala söylüyoruz. Gerçekleştirilene kadar da, bıkmadan, usanmadan söylemeye devam edeceđiz.

Anayasa'nın yenilenmesini takiben, yargı reformu yapılmalıdır. Şu anda en haklı olduğunuz bir davanın sonuçlanması bile, neredeyse 2 yıl sürüyor. Sadece Danıştay'da 150 bin dosya bekliyor. Böylesine yoğun iş yükü altında ezilen ve yetersiz çalışma koşullarına tabi tutulan bir sistem, adaleti sağlayabilir mi? Bir tarafta mülkün temelinde adaletin olduğunu söyleyeceđiz. Sonrada suçluları cezalandırmayan, masum ve mazlumları korumayan bir sisteme, kendimizi mahkûm kılacağız. Suç cezasız kalıyor. Toplumun vicdanı kanıyor. En tehlikelisi de, adalet kavramı siliniyor. Mahkemeye güven kalmıyor.

Üstelik hukuk devleti kavramı yerleşmediğinden, elinde kamusal veya başka güç bulunanların, sıradan insanlar karşısındaki adaletsiz uygulamalarının da önüne geçilemiyor. Oysa yargı, güçlünün deđil, mağdurun, haksızın deđil haklının savunucusu olmalı. Hukuki güvenliđin sağlanmadığı, adaletin tesis edilmediđi hiçbir düzen ayakta kalamaz.

O halde hukuk sistemini, hak ve özgürlüklerin güvencesi haline getirmeliyiz. Unutmamalıyız ki; adalet hakikatten, zenginlik adaletten doğar. Yapılması gereken, mahkemelerin fiziki şartlarını iyileştirmek, yargıçların ve savcılarının sayısı ile niteliklerini artırmak, yargılama usulünü daha basit ve pratik hale getirmektir. Bölge üst mahkemelerini bir an önce faaliyete sokmaktır. Yargı'daki çokbaşlılığı gidermektir.

Peki, ülkemiz, şirketlerimiz, insanlarımız, değişen dünyaya uyum sağlama mücadelesi verirken, kamu idaresi aynı mı kalacak? Bir yanda, yeniliklere açık, aktif ve modern bir Türkiye, diğer tarafta durağan kamu kurumları. Bir yanda, muasır medeniyet yolundaki yürüyüşünü Avrupa Birliği üyeliği ile taçlandırmak isteyen bir ülke, diğer tarafta bürokratik uygulamaları ile kendi insanına zorluk yaşatan bir idari yapı. Bir yanda “iş ehline verin” kültüründen gelen bir toplum, diğer tarafta liyakatin değil, ilişkilerin geçerli olduğu bir atama sistemi. Eğer bunları değiştiremiyorsak, 21. yüzyılda güçlü bir ülke olarak var olmayı bekleyebilir miyiz?

Merak etmiyor musunuz, halkın vergileriyle çalışan kamu kurumlarında, yeterli tasarruf tedbiri alınıyor mu?

Peki, Sayın Başbakanımızın talimatı olmasına rağmen, Avrupa'nın en büyük otobüs üreticisi Türkiye'de, milyonlarca dolarlık ithal malı otobüsler niye tercih edilmektedir?

Türkiye dünyanın en kaliteli mermerlerini üretirken, bazı belediyelerin ısrarla kalitesiz granit ithal etmesine niye göz yumulmaktadır?

Daha yakın bir zamanda, pek çok şehrimizde binlerce insan aynı anda hastalanmadı mı? İstanbul'un göbeğinde ruhsatsız çalışan bir imalathane havaya uçtu, insanlar ölmedi mi?

Dünyanın herhangi bir medeni ülkesinde bunlar yaşansa, ilgili kamu görevlileri sadece vicdani sorumlulukları gereği kendiliğinden görevlerini bırakırlardı. Bizdeyse bunun tek örneği yok. Demek ki kamu idaresinde de bir zihniyet değişimine acilen ihtiyaç vardır. Kamu görevlilerimiz, halkın amiri değil, hizmetkârı olduklarını bilmeliler ve maaşlarını ödeyen halka karşı daha fazla sorumluluk hissetmeliler. Kamuda performansla dayalı ücret sistemi uygulanmalıdır.

Kamu idaresindeki değişim, eğitim sistemini de içermelidir. Çocuklarımızın “ne iş olsa yaparım” diyen, mesleksiz ve çaresiz fertlere dönüşmesini istemiyorsak, mesleki eğitimi güçlendirmek zorundayız. 21. asırda güçlü bir ülke olarak var olmanın yolu, çocuklarımızın zihinlerini kısıtlamaktan değil, geliştirmek-

ten geçer. Oysa mevcut eğitim sistemimiz, çocuklarımızın hayal güçlerini engelleme, yaratıcı olmalarını ve farklılıklarını köreltme üzerine inşa edilmiştir.

Herkesin tek tip ve ezber bilgiyle donatıldığı bir yerde, analitik ve eleştirel düşünce yetenekleri zayıflar, çocuklarımız basmakalıp fikirlere mahkûm olur. Bütün bu eksiklerine rağmen ilgili kurumları müfredatta ciddi bir reform yapmak yerine, kolaycılığı tercih ederek, sınav sistemi üzerine odaklanmasını da üzüntüyle izliyoruz. Öğretim merkezli hale getirerek zayıflattığımız milli eğitim sistemini, yeniden adına uygun şekilde eğitim odaklı hale getirmeliyiz.

Kıymetli Dostlar,

Güçlü ekonominin yolu, sağlıklı özel sektörden geçer. O halde özel sektörümüze bu krizden çıkış yolu göstermeli ve kriz sonrasına yönelik bir yol haritası belirlemeliyiz. Zira bu kriz geçip de, dünyada yeni bir rekabet ortamı ortaya çıktığında, nasıl ayakta kalacağımızı şimdiden planlamak ve hazır olmak zorundayız. Hükümetimizin son dönemde cesaretle başlattığı vergi indirimleri, özel sektör olarak bizlere zaman kazandırmıştır. Ancak yeniden canlanmaya başlayan piyasalar, “kriz geçiyor, tedbire, değişime gerek kalmadı” şeklinde bir rahatlama ve bir rehavete yol açmamalıdır.

Sanayimizin teknolojik yapısını geliştirmek, tarımda verimliliği artıracak modernleşmeyi sağlamak, hizmet sektörlerindeyse daha fazla katma değer üretecek iş süreçlerini tasarlamalıyız. Nanoteknoloji, genetik, robotik, yarıiletken üretimi, biyoteknoloji ve ileri kimya gibi geleceği şekillendirecek alanlara yatırım yapılmadıkça, ucuza üretip pahalıya satın alan ülke konumundan kurtulamayız. Bakın, bir konteynır mal gönderip, bununla ancak bir kutu cep telefonu veya bilgisayar aldığımız sürece, ihracat rakamları ile övünmek, sadece kendimizi kandırmaktır.

Bu noktada hükümetimizin AR-GE konusundaki atılımlarını ve Tübitak ile Kosgeb'i özel sektörle daha yakın işbirliği yapan, destek veren kurumlara dönüştürme sürecini başlatmasını takdir ettiğimizi belirtmek isterim. Bizim yıllardır ısrarla gerekliliğini vurguladığımız sanayi stratejisinin ve buna bağlı yeni yatırım teşvik sisteminin hazırlanmasında büyük aşama kaydeden hükümetimize ve emeği geçenlere de camiamız adına

teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu sayede artık, bir yandan sanayi yatırımlarımızın daha verimli alanlara yönelmesini sağlarken, tekstil-konfeksiyon gibi istihdam deposu ve dış ticaret fazlası veren geleneksel ve güçlü sektörlerimizin katma değerinin yükseltilmesi ve rekabetçi kalması mümkün olabilecektir.

Benzer bir stratejinin, giderek daha fazla önem kazanan Tarımda da uygulanması zorunludur. Üreticimizin en büyük gider kalemi olan gübre’de de vergi indrimi sağlanmalıdır. Ürün ve arazi planlaması ile çiftçimizi dış açık verdiğimiz ürünlere yönlendirmeli, yerli üretimdeki verimliliği de yükselterek ihracat potansiyelini artırmalıyız. Şimdi tarım envanteri çalışmasını başlatmanın tam zamanıdır. 21. Yüzyılda ürün rekoltesini masa başında yapılan toplantılarla belirleyemeyiz. Öte yandan hizmetler sektörüne destek verilerek, turizm, bilişim, telekom, taşımacılık, denizcilik, yurtdışı müteahhitlik ve finans gibi alanlarda döviz girişinin artırılması sağlanmalıdır.

Sevgili Dostlar,

Hükümetimiz geçtiğimiz dönemde tarihi adımlar atarak, istihdamı cezalandıran çok sayıda mevzuat düzenlemesini değiştirmiş, yıllar sonra ilk defa istihdam maliyetlerinin inmesini sağlamıştır. Bu konuda da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İstihdamın teşviki amacıyla, istihdam yüklerindeki indirimin devamını bekliyoruz. Ayrıca dünyadaki diğer uygulamalara paralel şekilde, kıdem tazminatı ile işsizlik fonu uygulaması birleştirilmelidir.

Bakınız, 2001 sonrasında yaklaşık 3 milyon insana işveren bizleriz. Anadolu’da her bir müteşebbisimiz, yanında çalışanların sayısı ile övünür. Bizde işçi-işveren ayrımı yoktur. İşçi, işveren el eledir, birdir ve beraberdir. Biz bu anlayışın insanlarıyız. Krizde işçisini muhafaza edemediği için ağlayanlar, işte bu camianın mensuplarıdır. Bu vesileyle emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek Bayramı’nı kutluyorum. Alınacak her tedbir, atılacak her adım, bu camianın istihdam kapasitesini artıracaktır. Emin olun ki; doğru tedbirler alınırsa işsizlik sorununu bu camia çözer.

Kriz ortamında şirketlerimizin bozulan nakit dengesini düzeltecek adımlar mutlaka atılmalıdır. Bu kapsamda sosyal güvenlik primlerinin ve vergilerin bir süreliğine ertelenmesi dü-

şünülmelidir. Yüksek enflasyon döneminin bir ürünü olan ve krizle birlikte ağır bir yüke dönüşen peşin vergi uygulaması kaldırılmalıdır. Ekonomimize büyük zarar veren, muğlâk ve çelişkili vergi mevzuatı anlayışı deđiştirilmelidir.

Kamu kurumlarının özel sektöre olan borçları ivedilikle ödenmelidir. Kamu kurumları alacağına farklı, borcuna farklı muamele yapmamalıdır. Kamu alımlarında yerli üreticiye tanınan, ama bürokratlarımızın bir türlü uygulamadığı yüzde 15'lik fiyat avantajı konusu çözüme kavuşturulmalıdır.

Akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükünden dolayı, bugün yurtiçinde yapılan taşımacılığın maliyeti, okyanus ötesi gemi taşımalarının navlun maliyetini geçmiştir. Enerji fiyatları üzerindeki yüksek vergilemeden vazgeçilmeli, TRT payı gibi ilgisiz eklenmeler tamamen kaldırılmalıdır. Bu noktada hükümetimizin dünden itibaren doğalgaz'da sağladığı indirimini de memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim.

Öte yandan enerjideki dışa bağımlılık, sadece ekonomik istikrar için deđil, milli güvenlik için de bir tehdittir. Yerli kaynaklara öncelik verilmesi, yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımı, enerjideki dışa bağımlılığı azaltacaktır. Nükleer enerjinin kullanılması artık bir seçenek deđil zorunluluktur. Ama bunu yaparken geçmişteki hatalar tekrarlanmamalıdır.

Bankaların içine kapandıkları bu ortamda, reel sektör ile mali sektörü yakınlaştıracak kredi garanti fonu'nun kapasitesi güçlendirilmelidir. Sayın Başbakanımızın da gerekliliğini vurguladığı ve 5 aydır ısrarla takip ettiğimiz bu konu, artık sonuçlandırılmalıdır. Bu arada, bazı bankaların, hem rekor karlar açıklayıp, hem de krizden dolayı likidite sıkıntısı yaşayan şirketlerimizin üzerine giderek, insafsız kredi faizleri uyguladıklarını, kredi akışlarını kestiklerini, hesaplarını bloke ettiklerini de unutmayacağız.

Peki, ekonomide yaşadığımız sıkıntılarda bizim hiç mi hatamız yok. Nasıl ki kamu idaresinin rehavete kapılarak reform sürecini yavaşlatmasını eleştirmişsek, kendimiz de bundan ders almak zorundayız. Hala küçük olsun benim olsun anlayışından kurtulamadık. Kurumsallaşamadık. Ortaklık kültürünü geliştire-

rip, işimizi büyütmeyi beceremedik. Artık eski usulleri değiştirmek zorundayız.

Kayıtdışılık belasından nasıl kurtulacağımızı planlamalıyız. Zira yarının iş ortamında, kayıtdışı kalan, küçük kalmaya mahkûmdur. Küçük kalansa ancak taşeron olur. Kobilerimize, yarının küresel Türk şirketlerine dönüşmeleri için yol gösterilmelidir. Kobiler, ekonomik istikbalimizin garantisidir.

Biz, hesabını veremeyen, hesap veremediği için de hesap soramayan, kayıtdışı bir toplum olmak istemiyoruz. Piyasa ekonomisinin kurumları ve kurallarıyla işletildiği, keyfi uygulamaların olmadığı, kayıt dışının azaltıldığı, haksız rekabetin önlendiği, eşit şartlarda ve adil bir iş ortamı istiyoruz.

Tüm bunlar yapılırken, bir önemli nokta daha gözden kaçırılmamalıdır. Bu krizde ülkemizin geniş iç pazarı bizim için bir şanstır. Dış pazarları düzeltmeyeceğimize göre, iç talebi arttıracak tedbirlerin alınması, krizden çıkış yolunu kısaltabilir. İç tüketimi canlandırmak üzere, düşük gelir gurubundaki vatandaşlarımıza yönelik harcama çeki verilmesi konusu mutlaka değerlendirilmelidir.

Öte yandan kendi iç pazarımızda, yabancı firma kaynaklı haksız rekabete müsaade edilmemelidir. Benim müteşebbisim Çin'e, İran'a mal satarken türlü sıkıntıyı yaşıyor, ama bakıyorum da, bu ülkelerden otomobil dâhil her mal rahatlıkla ülkemize girebiliyor. Demek ki ekonomik müteakabiliyet konusunu daha ciddi uygulamamız gerekiyor. Bu konuda ciddi adım atılmalı ve ekonomi yönetiminde bir fikir birliği oluşturulmalıdır. Her ithalatçı firmanın elini kolunu sallayarak iç pazarımıza girmesi, ülkemize kalıcı hiçbir katkı bırakmadan, iç pazarımızdan faydalanmasına müsaade edilmemelidir.

Biz ithalata karşı değiliz. Ama rakip ülkelerin tezgâh altı uyguladıkları devlet teşvikleri ile ülkemize kontrolsüz bir şekilde giren, insanlarımızı işsiz, memleketimizi fabrikasız bırakan ithal ürünlerin neden olduğu haksız rekabete karşı ciddi önlem bekliyoruz. Bakın hiçbir gelişmiş ülkede böyle bir serbestlik yok. Hiç biri, hangi ithal mal gelirse gelsin diye basit ve yanlış bir ezbere saplanıp kalmış değil. O halde niye biz, böyle bir yanlışta ısrar edelim.

Deđerli Dostlarım,

İçinde yaşadığımız coğrafyada Türkiye, doğal kaynakları olmadan elde ettiđi, özel sektör kaynaklı güçlü ekonomisiyle, bölgedeki istikrarın kalbidir. Bu pozisyonumuzu en etkin şekilde değerlendirmeliyiz. Şirketlerimiz, ülke sınırlarını aşarak, dünya piyasalarına ihracatla ve yatırımla açılırken, dış politikamızın merkezine, ekonomi politikalarını yerleştirmeliyiz

2002 yılından itibaren dış politikamızın giderek daha fazla, özel sektör odaklı ve şirketlerimizin hareket alanını açmaya yönelik olmasını, Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Bakanlarımızın, her dış gezilerinde daha fazla iş ve ticaret konuşulmasını takdir ediyoruz. AB üyeliđi yolunda atılacak adımlar, hem bölgesel etkinliğimizi, hem de küresel güç olma konumumuzu kuvvetlendirecektir. Bu süreçte zorlukları görmeliyiz, ama pes etmeden, yolumuzda yürümeli, engelleri aşmalıyız. Ülkemizde istikrarı ve demokrasiyi geliştirmenin en önemli aracı, Avrupa Birliđi'dir.

Baş müzakereciliđin ayrı bir devlet bakanlıđı olarak örgütlenmesinin Avrupa Birliđi sürecine yeni bir ivme kazandırmakta olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Baş müzakerecimizin Avrupa Birliđi katılım sürecini şeffaflaştırma yolundaki kararlılığını destekliyoruz. Bizde bu sürece bugüne kadar olduđu gibi katkı sağlamaya devam edeceđiz.

Deđerli Başkanlarım, Kıymetli Genel Kurul Delegele-

8 yıl önce sizlerle beraber yola çıktığımızda, bizi zor bir mücadelenin beklediđini, ama umudumuzu korumamız gerektiđini söylemiştim. Çünkü biliyorduk ki, çok daha zor şartları aşan Türkiye, bunların da üstesinden gelecekti. İşte bu bilinçle ülkemize sahip çıktık. Birliğimize ve bütünlüğümüze sahip çıktık. Hep beraber uzun ve sıkıntılı bir yol yürüdük. Türkiye'nin deđişim ve dönüşümünün öncüleri olduk. Hep birlikte çalıştık, hep birlikte başardık. Şüphesiz ki insan, ancak çalıştığına erişir.

Yaptığımız her şeyi, sizlerden aldığımız güçle, destekle yaptık. Elde ettiğimiz başarının tamamı sizlerin, yönetim kurulumun, konseylerimizin, oda ve borsalarımızın ekip çalışmasının başarısıdır. Sizlerle gurur duyuyorum. Hep beraber, Türkiye

Odalar ve Borsalar Birliđi'ni; sadece Őikayet eden deđil, sorunu teŐhis eden, inisiyatif alan, özüm üreten, aktif ve yapıcı bir kuruma dönüŐtürdük. Sizlerin sesi olmaya gayret ettik.

Sayın BaŐbakanımız, eski bakanlarımız, muhalefet partilerimiz ve milletvekillerimiz, görüşlerimizi, tekliflerimizi dinlediler, birçok önerimizi dikkate aldılar. Huzurunuzda kendilerine teŐekkür ediyorum. Yeni göreve alan Bakanlarımıza başarılar diliyorum. Size söz verdiđimiz üzere, siyasete ve siyasi partilere yaklaŐımımız, bugüne kadar olduđu gibi, bugünden sonra da, tarafsızlık ve eŐitlik ilkeleri çerçevesinde olacaktır.

Deđerli BaŐkanlarım, Kıymetli Genel Kurul Delegele- **rim,**

Bu camia sizlerle büyük, bu ülke sizlerle var. Sizler Türkiye'nin geleceđisiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve aziz Őehitlerimizin emaneti olan Türkiye'yi, sizler küresel güç yapacaksınız. Güçlü ve büyük Türkiye'nin gerçek mimarları sizler olacaksınız. Size hizmet ülkeye hizmettir. Sizlerin baŐkanı olmaktan ve hep birlikte omuz omuza alıŐmaktan büyük bir onur duyuyorum.

Sizin teveccühünüzle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliđi BaŐkanlıđı'na yeniden adayım. Yeniden sizin sesiniz, sizin nefesiniz olmak için, sizin temsilciniz olmak ve size hizmet etmek için, bu Őerefli göreve adayım. Yönetim Kuruluma birlikte üstleneceđimiz, bu büyük emanetin hakkını vermek için, Türkiye'nin gücüne güç katmak için, ülkemizin itibarını daha yükseđe ıkarmak için, çocuklarımıza gurur duyacakları bir ülke bırakmak için, camiamıza ve ülkemize layık olabilmek için, gece gündüz demeden, bütün gücümüzle alıŐmaya devam edeceđiz.

İnanıyoruz ve kararlıyız. Umudumuzu yitirmeyeceđiz. Hedeflerimize ulaŐacađız. Güçlü Türkiye'nin mimarları olarak, yılmadan, yorulmadan ve bir dakikamızı boŐa geçirmeden alıŐacađız. Necip Fazıl'ın o unutulmaz dizelerindeki gibi: "Fethine ık, dođru, güzel, sonsuzun! Zaman abuk, yol uzun".

Yolun açık olsun Türkiye.

Allah yardımcımız olsun.













65. Genel Kurul

22 Mayıs 2010



M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU



16.06.2001 -

“

“Unutmayalım ki, refah dolu yarınlar, akıl dolu bugünlerle başlar. Bunun için, önce, zihinlerin değişmesi lazım.

Zihinler dar olursa ufkumuz da dar olur. Ufkumuz dar olursa, dünyayı yakalayamayız. Geride kalırız. Ortak hedefimiz; zengin, özgür ve mutlu bir Türkiye’dir. İşte teşebbüs

hürriyetinin temeli buradadır. Ve işte, demokrasi, bunun için şarttır. İstikrar, daha fazla demokrasidir. Sadece demokrasinin olduğu bir yapı, hiçbirimizin vazgeçemeyeceği üç temel hürriyetin; ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile teşebbüs hürriyetinin garantisidir. Demokrasi olmalı ki, huzur ve istikrar olsun.

Keyfilik değil, kural hâkimiyeti olsun. İlişkiler değil, kurallar belirleyici olsun, rekabet eşit şartlarda yapılsın. Bizim vergilerimizle maaşlarını alanlar, milletin amiri değil, hizmetkârı olsun. Siyaset, siyasi platformlarda yapılsın, kimse kendine durumdan vazife çıkartmasın. Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye olsun.”

”

**Sayın Genel Kurul Başkanım ve Konsey Başkanlarım,
Sayın Başbakanım,
Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanı,
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Temsilcisi,
Kıymetli Bakanlar, Milletvekillerimiz ve Bürokratları-
mız,**

**Genel Kurulumuzu Şerefliendiren İş Âlemimizin
Saygıdeğer Temsilcileri,
Muhterem Hanımefendiler, Beyefendiler,
Sevgili Gençler, Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım,
Basınımızın Güzide Temsilcileri,**

Birliğimizin 65. genel kuruluna hoş geldiniz. Şahsım ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu adına, gönül dolu muhabbetle, sizleri selamlıyorum. Bir önceki genel kurulumuzdan bugüne, ahirete uğurladığımız dostlarımıza, Allah'tan rahmet diliyorum. Zonguldak'daki maden kazasında hayatlarını kaybeden emekçi kardeşlerimize, Cenabı Hak'tan rahmet, kerderli ailelerine başsağlığı diliyorum.

Kıymetli Delegeler,

Geçtiğimiz dönemdeki faaliyetlerimizi, filmde izlediniz. Tüm bu faaliyet ve çalışmalarımızda, Sayın Başbakanımız ve Bakanlarımız bizlerle birlikte oldular, ekonomiyi ilgilendiren her konuda dertlerimizi paylaştılar, çözümler aradılar ve bunların pek çoğunu hayata geçirdiler. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, CHP eski Genel Başkanı Sayın Deniz Baykal ve yönetimleri de, bu dönemde camiamıza yakın ilgi ve desteklerini gösterdiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Değerli Dostlarım,

Çok zor bir yılı geride bıraktık. 2009 yılında dünya ekonomileri ortalama, yüzde 5 küçüldü. Dünyada üretilen mal ve hizmetlerin toplam değeri 3,3 trilyon dolar azaldı. 182 ülkeden 133'ünde ekonomik daralma yaşandı. Küresel ticaret hacmi 3,6 trilyon dolar, yani yüzde 25 geriledi. 27 milyon kişi, işini kaybetti.

Ekonomideki küçülmeyi sınırlandırmak üzere kamu harcamaları hızla artırıldı. Bütçe açıklarının milli gelire oranı 2007'de yüzde 1 iken, 2009'da yüzde 6'yı geçti. Gelişmiş ülkeler fi-

nansal piyasalarını ayakta tutabilmek amacıyla 1,1 trilyon dolar harcadılar. Bunun sonucunda bu ülkelerde kamu borcunun milli gelire oranı 2007 sonunda yüzde 75 iken, 2010 yılında yüzde 100'e ulaştı.

2010 yılında dünya ekonomilerinin ortalama yüzde 4,2 büyümesi bekleniyor. Büyüme'nin ABD'de yüzde 3, Avrupa'da yüzde 1, gelişen ülkelerdeyse yüzde 6 civarında olacağı tahmin ediliyor. Ama kaybedilen üretim seviyesinin, istihdamın geri kazanılması yıllar alacak. Kısacası küresel kriz, arkasında büyük bir iktisadi ve sosyal yıkım bıraktı.

Umuyorum ki tüm bu yaşananlar, üretmek yerine paradan para kazanma anlayışının nelere yol açtığını dünyaya gösterir ve herkese ders olur. Tüm bu yaşananlar, kazandığı her kuruşa alın terini akıtan sizlerin, cefakâr müteşebbislerin, hangi şartlar altında ayakta kalmaya çalıştığının da kanıtıdır.

Bir Dünya düşünün ki, sadece paradan para kazanan küçük bir grubun durumu iyi. Böyle adaletsiz bir yapı ayakta kalabilir mi? Kriz öncesinde küresel bazda günlük mal ticareti hacmi 40 milyar dolardı. Finansal piyasaların günlük işlem hacmiyse bunun 100 katına, 4 trilyon dolara ulaşmıştı. Ve sonunda bu balon patladı. Rüyadan sarsılarak uyandık.

O yüzden şimdi, kontrolsüz küreselleşme sonucu ortaya çıkan olumsuz etkileri giderme, kurallı ve adil rekabete dayalı bir piyasa ekonomisine geçme dönemidir. Ürettiklerinden fazlasını kazanan finans kesimi dizginlenmelidir. Çalışanların ve üreticilerin adil bir şekilde paylarını alabildikleri yeni bir dönem başlamalıdır. Ve artık herkes şu gerçeği görmelidir; para ticareti yoksulluk ve yolsuzluk, mal ticaretiyse refah ve zenginlik getirir.

Kıymetli Misafirler,

Dünya ekonomisine entegre olan ülkemiz de, doğal olarak bu krizden etkilendi. Ekonomimiz 125 milyar dolar kayba uğradı. İşsiz sayısı 1,1 mil-yon kişi arttı. Sanayimiz yüzde 7,2, Ticaretimiz yüzde 10,4, İnşaat sektörümüz yüzde 16,3 geriledi.

Biz 2009 yılının başından itibaren hep şunu vurguladık. Çaresizliğe, ümitsizliğe, karamsarlığa kapılmayalım. Türkiye eko-

nomisinin dinamizmi, üretim ve tüketim gücünden gelir. Milli gelirin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturan yurtiçi tüketimi canlı tutulursa, krizin etkileri hafifler. İşte, bu hedefle çalıştık. Hükümetimiz, çeşitli sektörlerdeki tüketim vergilerini azaltarak, bu yönde önemli bir adım attı.

Meclis'teki iktidar ile muhalefet partilerimizin ve yerel yönetimlerin destekleriyle ve önde gelen meslek ve sivil toplum örgütleri ile işçi sendikalarıyla birlikte 81 il'de "kriz varsa çare de var" kampanyasını hayata geçirdik. Bir ve beraber olarak, krize meydan okuduk. "Evini Yenile Türkiye" kampanyasıyla, bankaları, reel sektörü ve tüketicileri buluşturduk. Böylece, krizin getirdiği kısır döngüyü elbirliğiyle kırdık. Üreticiye ve tüketiciye moral verdik.

Tüm bu çabalar sonuç verdi. Krizden çıkışın ve toparlanmanın itici gücü, iç tüketim oldu. 2009 yılının son çeyreğinde ekonomi, iç tüketime dayalı olarak, yüzde 6 büyüdü. 2010 yılının ilk çeyreğinde, sanayi üretimini yüzde 17 artırdık.

Kısacası, karanlık bir tüneli, yine el birliğiyle geride bırakıyoruz. Ancak, zaman, rehavete kapılma zamanı değil. Yunanistan'da başlayan ve bütün AB bölgesini etkileyen, yeni bir kriz dalgası ile karşı karşıyayız. Dışarıdan gelen dev dalgaları, ne önleyebiliriz, ne de etkisinden kurtulabiliriz. Ama gemiyi sağlamlaştırabiliriz. Ekonomide başlayan toparlanma sürecini, kuvvetlendirmeliyiz. Yapısal reformlar, işte bu vazifeyi göreceklerdir.

Küresel kriz öncesinde yarıda bırakmak zorunda kaldığımız mikro reformlara geri dönerek, şirketlerimizin yüklerini azaltmalı, ekonomimizin rekabet gücünü artırmalıyız. Zira müteşebbisimizin dayanma gücü her geçen gün yeni bir imtihana tabi tutuluyor. Kobilerimiz, finansmana erişmekte güçlük yaşıyorlar. Bankaların insafına kalmış durumdadır.

Neyse ki vergi ve prim yükleri düşürüldü. Hükümetimizin müteşebbisimizi rahatlatan bu yaklaşımını unutmadık ve teşekkür ediyoruz. Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan'la birlikte ekonomi yönetimi yeni bir ivme kazandı. Mali Kural'ın açıklanması da, ülkemiz için yeni bir dönüm noktası. Özellikle

de yaklaşan seçim döneminde sağlam bir çıpa vazifesi görür ve güven hissi verir. Mali kural, hastalığa karşı aşı olmak gibidir. Mali Kural uygulaması, ciddi bir şekilde ele alınır ve şeffaf olarak uygulanırsa, kamu mali yönetiminde önemli bir güven unsuru olacaktır.

Sevgili Dostlar,

Anadolu'da giderek artan bir sıkıntıyı da, paylaşmak isterim. Bürokratlar tarafından, her işletmenin, potansiyel olarak vergi kaçırıcı, kötü niyetli bir mükellef gibi algılanması, iş yapmayı imkânsız hale getiriyor. Bir kısım denetim elemanları "biz raporumuzu yazalım, sonra siz yargıya gidip çözün" şeklinde, umursamaz bir tavır içindeler. Bu haksız muameleye maruz bırakılan müteşebbisimiz, üzerine yapışan damgadan kurtulmak için mahkeme kapılarında yıllarca uğraşılıyor.

Evet, vergi cezalarının neredeyse yüzde 90'ı, mahkemeden geri dönüyor olabilir. Ama kaybedilen itibar geri gelmiyor. Elbette biz, denetime karşı değiliz. Karşı olduğumuz, haksız ithamlarla damgalanmaktır. Denetimi yapan memura da sorumluluk yüklenmeli. Yazdığı rapor yanlış çıktığında, bunun hukuki bir sonucu olmalıdır.

Diđer taraftan, yargının işleyişindeki problemler, hızlı ve sağlıklı sonuç almayı neredeyse imkânsız hale getirmektedir. Oysa benim ecdadım, dünya'ya adaletle nam saldı. Şimdi yeniden, herkesin adaletinden emin olduğu bir yargı sistemini inşa etmek zorundayız.

Haksızlığa uğradığımda, çaresiz kaldığımda, bütün kapılar yüzüme kapandığında, gönül rahatlığıyla başvuracağım bir yargı istiyorum. Mülkün temeli olan, devleti ayakta tutan, mağduru ve haklıyı koruyan bir yargı istiyorum. Üstünlerin hukukunu değil, hukukun üstünlüğünü gerçekleştiren, oligarşinin değil demokrasinin teminatı olan bir yargı istiyorum. Ben, yüce Allah'tan sonra, sığınacağım bir yargı istiyorum.

Sayın Başbakanım,

Hepimiz biliyoruz ki, işsizlik Türkiye'nin en büyük sorunu. İş dünyası olarak bu sorunun, Türkiye'nin geleceğini tehdit ettiğinin farkındayız. Bu sadece iktisadi değil, aynı zamanda sos-

yal bir meseledir. Toplumsal barışı ve sosyal yapıyı tehlikeye sokmaktadır. Türkiye'nin geleceğine ortak olan bizler, sorunlara da, çözümlere de ortağız.

Ancak bir noktanın da altını çizmek istiyoruz. Bizler, Sizin de her zaman belirttiğiniz gibi, ne aldatan olduk, ne de aldanan olduk. Birileri gibi "aslı yok yaylasında binbeşyüz koyunumuz var" iddiasında bulunmadık. Masa başında hesap yapıp, yüzbinlerce yeni istihdam sağlayacağız, havası vermeye çalışmadık.

Yanlış anlaşılacak da, gözümüzün gördüğünü konuştuk. Özel sektörün tek çatı örgütü olarak, firmalarımızla ve diğer iş dünyası örgütleriyle beraber, istihdam sorununun çözümü için arayış içinde olduk. Ve başardık

2002-2008 arasında, özel sektörümüz, 3 milyon kişiye yeni istihdam sağladı. Üstelik kayıtdışı ekonomiyi de azalttık. Nereden anlıyoruz? Çünkü yine aynı dönemde sigortalı istihdamı 3,6 milyon kişi büyüdü. Yani hem istihdamı, hem de kayıtlı çalışan sayısını artırmışız. Peki, bunu nasıl başardık? Bunun cevabı, istikrar ve reform sürecidir. Ekonominin büyümesidir. Devletten para-pul istemiyoruz. Rakiplerimizle eşit şartlarda mücadele edebilelim, bu bize yeter.

Bakın istihdamdaki son rakamlara. Şubat itibariyle son 1 yılda, sanayimizdeki istihdam artışı, 292 bin kişi, inşaatda 110 bin kişi, hizmet sektörlerinde, 423 bin kişi. Yani özel sektörün istihdamı, yaklaşık 825 bin kişi artmıştır.

İşte, ülkemizin iş ve yatırım ortamı düzeldikçe, ekonomi büyüdükçe, bizim de istihdamı artırdığımız ortada. Hiç şüphe yok ki istihdam meselesinde kesin çözüm, çarkların daha hızlı dönmesi, üretim ve rekabet gücümüzün artmasıdır. Çarkların dönmeye devam etmesi için, itici güce ihtiyaç vardır. Böyle bir rüzgârı tekrar estirirsek, bu camia bu sorunu yine çözer!

O zaman hep beraber, kamu ve özel sektörün el birliğiyle, istihdam seferberliğini başlatalım. 1,3 milyon değil, daha fazla istihdamı bu camia yapar. Dün yaptık. Daha da iyisini yapacağız. Herkes emin olsun, önümüzdeki dönemde istihdamın hızla arttığını göreceğiz.

Sayın Bařbakanım, Kıymetli Bakanlarım,

Daha güçlü bir Türkiye için yatırım ortamımızı, rakiplerimizle aynı ka-liteye yükseltmeliyiz. Bu çerçevede, Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Vergi sistemi reformu ve Perakende sektörünün düzenlenmesi gibi, yatırım ortamını iyileştirecek yasal düzenlemeleri hızla tamamlamalıyız.

Şirketlerimizin finansmana erişimini kolaylařtırmalıyız. Hükümetimizin Kredi Garanti Fonu'na ilave teminat sağlaması, Eximbank'ın kaynaklarını artırması, Kobilerimize önemli bir destek olmuştur. Avrupa Birliđi piyasalarında büyüyen sorunları dikkate alarak, yurtdışında alternatif pazarlara açılmayı kolaylařtırmak üzere, ihracat sigortası sistemini daha etkin çalıştırılmalıyız. Sanayicilerimizin yurtdışı taşımacılık maliyetlerine Hazine desteđi sağlamalıyız.

Birikmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırılmasında büyük fayda görüyoruz. Hükümetimiz benzer bir adımı 2004 yılında atarak, 7,5 milyar lira gelir elde etmiş ve çok sayıda müteşebbisin iş hayatına tutunmasını sağlamıştı. Özellikle küresel kriz sonrasında ihtiyaç duyulan böyle bir adım, hem kamu bütçesini rahatlatacak, hem de daha fazla firmanın ayakta kalarak üretmesini ve istihdam sağlamasını mümkün kılacaktır.

Kamu alacaklarına uygulanan yüzde 30 civarındaki yıllık faizler son derece yüksektir. Daha makul ve ödenebilir seviyelere çekmeliyiz. Akaryakıt üzerindeki ağır vergi yükleri, hem rekabet gücümüzü azaltmakta, hem de kayıtdışılığı teşvik etmektedir. Enerjiyle ilgili tüm yüksek ver-gileri belli bir vade içinde azaltmalıyız.

Piyasada adil rekabetin ve kural hâkimiyetinin yerleşmesi için, Re-kabet Kurumu'nu önemsiyor ve çalışmalarını memnuniyetle izliyoruz. Bu çalışmalara iş dünyası olarak destek veriyoruz. Adil rekabet ortamının daha güçlü şekilde sağlanması amacıyla, kamu kurumlarının da rekabet mevzuatı kapsamına alınmasını gerekli görüyoruz.

Bölgesel Kalkınma Ajansları, yeni bürokratik kurumlara dönüşürülmemeli, bunlar vasıtasıyla, il il, bölge bölge, Türkiye'nin

geleceđi tasarlanmalı. Buralarda yerel fırsatları, küresel avantajı çevirecek projeler üzerine odaklanmalıyız.

TÜBİTAK ile KOSGEB'in, özel sektörle daha yakın işbirliđi yapan, destek veren kurumlar haline gelmesi memnuniyet verici. Ar-Ge teşviklerinin son yıllarda artırılması ve genişletilmesi de olumlu sonuçlar verdi. Özel sektör olarak bu desteklerin hakkını verdik. Kurulan 37 teknoloji geliştirme bölgesinde, 1,200 firmamız faaliyet gösteriyor, 12 bin kişiye istihdam sağlıyor ve 600 milyon dolara ulaşan ihracat yapıyor.

Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Nihat Ergün'ün, sanayimizi ve ar-ge kapasitemizi güçlendirme yönünde gösterdiği gayreti ve diyalog içinde attığı adımları da büyük takdirle karşılıyor. Ar-Ge teşviklerinden KOBİ'lerimizin daha fazla faydalanabilmesini sağlamak üzere, mevzuatın yenilenmesinde de fayda görüyoruz.

Küresel ekonomide rekabet gücümüzü yükseltecek, ileri teknoloji kullanan girişimcilerimizin payını arttıracak bir sanayi stratejisini hayata geçirmeliyiz. Zira teknoloji üretemeyen bir ülkenin 21. asırda yeri yok. Ürettiğimiz her üründe, değer zincirinin bir üst aşamasına yükselmeliyiz. O sektör iyi, bu sektör kötü demeden, her sektörden firmalarımızı sağlıklı biçimde büyütebilmeliyiz.

Mevcut yatırım teşvik sisteminin süresi bu yılın sonunda bitiyor. Sistemin yenileme çalışmalarında teşvik unsurları çeşitlendirilerek, iller ve hatta ilçeler arasındaki dengenin daha fazla gözetilmesi ve komşu ülkelerin piyasa özelliklerinin de dikkate alınmasında büyük fayda olduğuna inanıyoruz.

Eđitim sistemindeki sorunlara çare bulmalıyız. Ülkemizin mesleki eğitim altyapısını komple elden geçirmeliyiz. Kısır tartışmaları bir yana bırakıp, mesleki eğitim sistemimizi piyasanın taleplerine duyarlı hale getirmeliyiz. Yerel iktisadi faaliyetleri en iyi takip edebilecek konumdaki ticaret ve sanayi odalarımıza, mesleki eğitim konusunda, yeni bir misyon, yeni bir işlev yüklemeliyiz.

Eđitim sisteminden son dönemde çıkmış, ama eskinin hataları yüzünden bugünkü ortamda iş bulamayan gençlerimize,

daha pratik, daha güncel, daha yeni beceriler kazandırmalıyız. Mevcut mesleki eğitim politikalarımızın kapsamını, on binlerden, milyonlara çıkarmalı, bunu yaparken de nitelikli eğitime öncelik vermeliyiz. Bu kapsamda orta yaşlı işsizlerimizin giderek kronikleşen istihdam sorununu çözmeliyiz. Kadınlarımızın ekonomiye katkılarını artırmalıyız. Bunun için kızlarımızın eğitimine öncelik vermeli, kadın girişimcilerimizi desteklemeliyiz.

TOBB olarak, Çalışma-Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte, Türkiye çapında, mesleki eğitime yeni bir ivme kazandıracak önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. 81 ildeki Oda ve Borsalarımızla birlikte, yerel ve ulusal çapta, elimizi taşın altına koyuyoruz.

Eğitim sistemi reformu üzerinde odaklanmamız gerekirken, ne yazık ki, işin aslına değil, ambalajına yönelik adımlardan da üzüntü duyuyoruz. İlk ve orta öğretimde, giyim serbestisi tanınması, ilk bakışta güzel gözükebilir. Peki, daha o yaştaki çocuklara, kıyafetleri üzerinden zengin-fakir ayrımı yaşatmayı, hangimizin vicdanı kaldırır? Daha o yaşta adalet duygusu zedelenen, rencide olan çocuk, ilerde ne hale gelir? Bir iş yapıyoruz. Ama mazrufu bırakıp zarfa bakma alışkanlığımızdan vazgeçemiyoruz.

Değerli Arkadaşlarım,

Elbette sadece kamu idaresinin değil, özel sektör olarak bizlerin de yapması gerekenler var. TOBB olarak, yıllardır, kayıtdışılığa en fazla sesi çıkan kurumuz. Ve özellikle şunu vurguluyoruz ki, kayıtdışı kalan, küçük kalmaya mahkûmdur. Küçük kalansa, ancak taşeron olur. Kayıtlı çalışmanın teşviki için, son dönemde, SPK, IMKB ve TSPAKB ile birlikte halka arz seferberliğini başlattık.

Yine devamlı vurguluyoruz. “küçük olsun, benim olsun” anlayışını bırakalım. Artık, KOBİ’lerimiz arasında, küresel ölçekte iş yapan şirketleri görmek istiyoruz. Bunun için de, kurumsallaşmayı, ortaklık kültürünü öğrenmeliyiz. Komşunun yaptığını taklit etmek yerine, ben nasıl yeni bir değer üretim diye hareket etmeliyiz.

Yine, hem iş camiamıza, hem de kamuoyuna sesleniyorum. Şirketleri kar eden ülke zenginleşir. Zarardaki şirketse ülkeye

zarardır. Dürüst ve kanuna uygun çalıştıktan sonra kar etmek, para kazanmak ayıp değildir. Bilakis takdir edilmelidir. Kamuyundan da bu takdiri bekliyoruz.

Değerli Başkanlarım, Kıymetli Genel Kurul Delegele- **rim,**

Türkiye'nin dış politikadaki dinamizmi, sorunlara yaklaşım tarzı ve ortaya koyduğu yeni vizyon gerçekten heyecan vericidir. Balkanlardan Orta Doğu'ya, düne kadar adeta kilitlenmiş kabul edilen sorun alanları, bugünlerde yeni hareket alanlarına dönüşmüştür. Vize konusunda yaşanan ve ezberleri bozar nitelikteki ilerlemeleri de memnuniyetle takip ediyoruz. Türkiye'nin müteşebbis insanları olarak, getirilen vizesiz seyahat imkânlarının müthiş bir fırsat alanı olduğunun farkındayız.

Mevlana ne diyor? “Pergel gibi bir ayağını merkeze koyacak, diğer ayağınla 72 milleti dolaşacaksın”. TOBB olarak diplomaside sağlanan bu gelişmelere destek olmak ve böylece ülkemiz müteşebbisine yeni iş imkânları sağlamak üzere sürekli hareket halindeyiz. Küresel piyasalardaki iş örgütlerinde söz sahibi olmaya çalışmamız da bu yüzdendir. TOBB, dünya çapında, özel sektörün temsil edildiği tüm kurumların yönetiminde yer almıştır. Zira küresel coğrafyada iş yapmanın ön koşulu, yabancı ülkelerin, size kapılarını açıyor olmasıdır.

Arkasında, Türkiye'nin gücünü ve vizyonunu hisseden bir müteşebbisimiz için, tüm dünya cazip bir pazara dönüşmektedir. İş dünyamız, Türkiye'nin küresel arenada yükselen gücünü devamlı kılacaktır. Ve şuna tüm yüreğimizle inanıyoruz ki, Türkiye önümüzdeki 10 yılda, sadece “bölgesel güç” olmakla kalmayacak, “küresel güç” konumuna yükselecektir.

AB reformları süreci de, Türkiye'nin bir çekim merkezi haline gelmesine yardımcı olacaktır. Zira AB; demokrasi, katılımcı yönetim, adil rekabet, daha iyi hayat standartları gibi alanlarda, dünyadaki en güncel referans kaynağı olmaya devam etmektedir. Biz de bu nedenle, AB'ye tam üye olma hedefimizi koruyor ve bu yolda çalışmaya devam ediyoruz.

Sevgili Dostlar,

Unutmayalım ki, refah dolu yarınlar, akıl dolu bugünlerle başlar. Bunun için, önce, zihinlerin değişmesi lazım. Zihinler

dar olursa ufukumuz da dar olur. Ufukumuz dar olursa, dünyayı yakalayamayız. Geride kalırız. Ortak hedefimiz; zengin, özgür ve mutlu bir Türkiye'dir.

İşte teşebbüs hürriyetinin temeli buradadır. Ve işte, demokrasi, bunun için şarttır. İstikrar, daha fazla demokrasidir. Sadece demokrasinin olduđu bir yapı, hiçbirimizin vazgeçemeyeceđi üç temel hürriyetin; ifade hürriyeti, din ve vicdan hürriyeti ile teşebbüs hürriyetinin garantisidir.

Demokrasi olmalı ki, huzur ve istikrar olsun. Keyfilik deđil, kural hâkimiyeti olsun. İlişkiler deđil, kurallar belirleyici olsun, rekabet eşit şartlarda yapılsın. Bizim vergilerimizle maaşlarını alanlar, milletin amiri deđil, hizmetkârı olsun. Siyaset, siyasi platformlarda yapılsın, kimse kendine durumdan vazife çıkartmasın. Güçlünün haklı olduđu deđil, haklının güçlü olduđu bir Türkiye olsun.

Deđerli Dostlarım,

Demokrasiyi sloganlaştırmak yerine, kurumsallaştırmak zordurdayız. Yoksa hakkın ve vicdanın deđil, gücü elinde bulunduranın dediđinin olduđu, zayıf ve adaletsiz bir sistem doğar. Böylelikle zayıflayan bir bünyeye, her türlü bela musallat olur. Ülke, yasadışı yapılanmalara ve yolsuzluklara karşı zayıf düşer.

İşte bu nedenle, TOBB camiası olarak, Türkiye'yi daha demokratik ve zamanın ruhuna uygun bir ülke yapma yönünde atılacak adımları destekledik, desteklemeye devam edeceđiz.

Demokrasi konusunda, hep siyasilerden bir şeyler beklemeyelim. Buradan herkese seslenmek istiyorum. Daha iyi bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye için, önce vicdanımızın sesine kulak verelim.

Zaman, mekân ve konu sınırı olmaksızın vicdan, bu ülkenin temel harcı olmalı. Vicdanınız sizi itham etmezse, başkalarının ithamının değeri yoktur. İradenize hâkim olacak, ama vicdanınızın esiri olacaksınız.

Unutmayın ki, yüzümüzün ve gözlerimizin rengi ne olursa olsun, gözyaşlarımızın rengi aynıdır. Bu memleketin hasreti

kardeşliktir, çözümünü kardeşliktir, geleceği kardeşliktir. “Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçe” yaşayabileceğimizi, herkese gösterelim. İşte bu anlayışla, ülkemizde huzursuzluk, mutsuzluk ve umutsuzluk olmayacaktır.

Nasıl ekonomide dünya ile rekabet için, dünya standartlarını benimsediysek, demokrasi’de, dünya standardına ulaşmalıyız. Bu anlamda sadece siyaseten değil, ekonomik ve toplumsal olarak da yeni ve çağdaş bir Anayasa’ya ihtiyaç duyuyoruz.

Çünkü bu Cumhuriyet, bürokrasinin hâkimiyeti için değil, hâkimiyeti milliyete için kuruldu. Bu Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesi olmak için kuruldu. Katılımcı bir yönetim anlayışı getiren, hak ve özgürlükleri koruyan, çağdaş bir Anayasamız ve herkesin güvendiği bir yargı sistemimiz olmadan, 2023 yılındaki hedeflerimize ulaşamayız.

Toplumun, daha çağdaş ve refah içinde yaşamasına hizmet etmeyen yasal düzenlemeler, bir türlü sona ermeyen bürokratik, şekilci anlayış, artık sona ermelidir. Ve bütün bu demokratikleşme süreci, demokratik sabır ve olgunlukla yönetilmelidir. Değişimi kalıcı hale getirmenin ve sonuçlarıyla birlikte insanları mutlu kılmanın başka bir yolu da yoktur.

Kıymetli Siyasetçiler,

Dünya standardında demokrasi istiyorsak, siyasal sistemimiz, daha demokratik ve daha katılımcı olmalıdır. Kaliteli demokrasinin yolu, demokratik siyasetten geçer. Milletle vekili arasındaki ilişki güçlendirilmelidir. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları, bu çerçevede mutlaka yenilenmelidir.

Demokrasi demek, müzakere demektir. Bakın TOBB olarak sosyal haritamıza; her toplumsal kesimin, her farklı düşüncenin, her farklı anlayışın, kendisini temsil etme imkânı bulunduğu, en geniş tabanlı yapı buradadır. Her meseleyi, müzakereyle ele aldık, istişare ettik. Birbirimizi dinledik, birbirimizi anladık, öteki diye bakmadık. Kimseye ayırım yapmadık. Sonuçta ayrılık değil, beraberlik hâkim oldu. Bir olduk, Birlik olduk. Dirlik olduk.

Eğer biz burada, bu diyalog ortamını, bu birliği ve bu ortak gelecek arayışını inşa edebiliyorsak, bunu Türkiye de yapabilir, yapmaktadır ve kuşkunuz olmasın, daha iyisini yapacaktır. Tür-

kiye, kendisini oluřturan tüm unsurları ile kaynařmak, farklılıklar içinde bütünleřmek ve hukuk içinde uzlařmak zorundadır. Türkiye'nin birliđi, ortak bir gelecek ideali etrafında sađlanacaktır.

İřte böyle bir gelecek hayalini, müzakereyle inřa etmeyi hedefleyen sađduyulu bir siyaset tarzı, bizi daha güçlü, refah içinde bir Türkiye'ye götürecektir. Kimse unutmamasın! Güçlü bir Ekonomi, Kaliteli bir Demokrasi ve Zengin bir Türkiye, ancak birlikte olur!

Deđerli Başkanlarım, Kıymetli Genel Kurul Delegele- **rim,**

Biz bir taraftan, ölkemizin ekonomisi için çalıřırken, diđer taraftan da sosyal sorumluluđumuzu ihmal etmedik. Gün oldu; 81 il'de muhtaç çocuklara okul olduk, kitap olduk. Fakir-fukaraya destek olduk. Hatay'da, Mersin'de, Samsun'da, afet mađdurlarının yanında olduk. Gün oldu; Bingöl'de, Elazıđ'da Sakarya'da, depremedelere ev olduk. Yeri geldi ambulans olduk. Polisimize, Emniyet güçlerimize destek olduk. Yeřil Türbe'de, Selimiye'de, Hacı Bektař'da, ecdadın mirasına bakar olduk. Balkanlar'da, Kafkasya'da soydařlarımızın dertlerine derman olduk.

Hep birlikte çalıřtık, hep birlikte bařardık. Bu camia sizlerle büyük. Bu ölkemiz sizlerle güçlü. İřte, 81 il'in ticaret ve sanayi erbabı burada. Çile çekmeyi, sabırla çalıřmayı bilenler burada. İřte, geleceđimizin teminatı genç giriřimcilerimiz burada. Türkiye, onların omuzlarında yükselecek. Ve iřte, gözleri bařarma azmiyle parlayan kadın giriřimcilerimiz burada. Bizleri büyüten elleri, yarın Türkiye'yi de büyütecek.

Sizler, toplumun kanaat önderlerisiniz. řanlı bayrađımızı dünyanın dört bucađında dalgalandıran, cefakâr Türk müteřebbislerisiniz! Sizler emek verensiniz, üretensiniz, ölkemiz için fedakârlık yapmaktan çekinmezsiniz. Sizlerin meydana getirdiđi bu büyük camia, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye'nin teminatıdır. Sözlüđünüzde umutsuzluk yok, korku yok, hedeften sapmak yok!

Ahmet Arif'in dediđi gibi; Umut ile, sevda ile, düř ile, Türkiye'nin büyük hayallerinin peřinden kořacađız. Dünyanın

en büyük 10 ekonomisi arasında yerini almış, Milli geliri 2 trilyon doların üzerine çıkmış bir Türkiye, Dünyanın 100 büyük şirketi içinde küresel milli şirketleriyle yer alan, En az üç sektörde dünya lideri olan, 500 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye, Taklit etmeyen, icat çıkaran, bilim üreten, teknoloji ihraç eden, Kaliteli demokrasisi ve güçlü ekonomisiyle, bütün dünyanın örnek aldığı bir Türkiye, Bize bu yolu açan, Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yönde, diğer milletlere de öncülük eden, dünyadaki yeri, tarihteki yerine yaraşan bir Türkiye'ye için, hep birlikte çalışmak nasip olsun.

Biz, bu ülkeye hizmet için varız. Biz, bu ülkenin sevdalıyız. Allah, bu ülkeye ve sizlere, daha büyük hayaller kurma ve bunu gerçekleştirme gücü versin. Yolumuz açık olsun. Şansımız bol olsun.

Allah hepimizin yardımcısı olsun.

















